

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eerste, de Laatste, de Zichtbare, de Verborgene. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soerat Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soerat Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de komst van de heilige maand ramadhaan. Dit is een heel speciale maand tussen alle andere maanden. Allah (swt) heeft in deze maand een van de vijf zuilen van de islaam geplaatst: het vasten tijdens ramadhaan. Met Gods wil zal volgende week de maand ramadhaan beginnen.

Moet iedere moslim vasten? Ja, in principe wel, maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. Een goede islamitische reden is bijvoorbeeld omdat je ziek bent of omdat je reist. Als het kan, dan haal je dat natuurlijk later in. Allah zegt in Zijn Boek hierover:

...Als een van jullie ziek is of op reis is, vast dan een aantal andere dagen... (soerat Al Baqarah 184)

Zo zijn er nog een aantal mensen dat niet hoeft te vasten. Sommige van ons zijn te oud en anderen hebben misschien een ziekte die niet voorbij gaat. Daardoor kunnen zij niet vasten en om die reden moeten zij er voor zorgen dat de arme moslims te eten krijgen. Dit is een verplichting voor iedereen die dus niet mee kan vasten door iets dat blijft. Het is dan ook anders dan de persoon die een ziekte heeft die voorbijgaat, een persoon die reist of een vrouw in haar maandelijkse periode. Dat gaat uiteindelijk weg en in die gevallen moet je het dus zelf inhalen op een later moment. Het geven van eten aan de armen doe je alleen als je iets hebt, waardoor je nóóit kunt vasten.

Dienaren van Allah, zoals Allah zelf zegt, wat vertaald kan worden als:

De maand ramadhaan is de maand waarin de Qur'aan is neergezonden als leiding voor de mensen, met duidelijke bewijzen van die leiding en het onderscheid tussen goed en fout... (soerat Al Baqarah 185)

De H. Qur'aan is van wat we de Welbewaarde Tafel noemen in één keer in Zijn geheel neergedaald naar de laagste hemel tijdens ramadhaan. Vervolgens werd het vanuit daar stukje voor stukje aan de Boodschapper van Allah (zvmh) geopenbaard

om het verschil te maken tussen goed en fout, tussen wat we zelf willen en wat de bedoeling is.

Broeders en zusters, doe de verplichtingen die bij deze heilige maand horen. Het gezamenlijk bidden van taraweeh in de maand die komen gaat is belangrijk. Denk er niet te makkelijk over. ***De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: "Wie met de imaam staat tot hij weggaat, het is alsof hij de hele nacht in aanbidding heeft gestaan."*** Ja, het bidden van taraweeh is soennah, en wat voor een soennah! Beter verlaat je deze niet als moslim, omdat je anders een grote beloning laat liggen die je uiteindelijk hard nodig hebt. Hou vast aan de soennah van taraweeh, maar vergeet alsjeblieft de verplichting niet van het ochtendgebed een paar uur later... En weet dat de verplichtingen enorm veel extra worden beloond in ramadhaan. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd dat wat verplicht is in deze heilige maand zeventig keer méér beloond wordt dan normaal! Daarbij wordt iets dat soennah is in ramadhaan beloond als iets wat verplicht is.

Moslams, vind in alle voorzichtigheid de juiste Weg naar het Paradijs. Blijf weg van de mensen die jou naar geen andere plek dan de hel brengen. Houd vast aan jouw getuigenis van laa 'ilaaha 'illaa-llaah en vraag vergeving. Vraag Allah om ons te brengen naar het Paradijs en te beschermen van de hel. Ja echt, wie de komende maand voorbij laat gaan en hij heeft zijn kansen niet gepakt om vergeving te vragen voor de dingen die hij verkeerd heeft gedaan, weet dat deze persoon ver weg is van Allah.

Er wordt gezegd dat de Boodschapper van Allah (zvmh) eens op de minbar ging staan en zei: "Amien, amien, amien." Men vroeg: "Oh Boodschapper van Allah, waarom deed u dat?" Toen zei hij: "Djibriel zei tegen mij: "Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van de persoon die wel ramadhaan meemaakt, maar de zondes zijn aan hem niet vergeven."" ***Daarop zei de Profeet (zvmh): "Amien."...*** We zien dus dat iemand de kans kan laten liggen dat Allah hem vergeeft. Deze persoon is niet gestopt met het verkeerde wat hij deed. Hij of zij voelt niet dat het verboden is wat hij of zij doet. Nee, deze persoon beschermt zich niet van de hel... Zonder na te denken gebeurt het keer op keer weer.

Lieve moslams, verlaat de zonde! Word wakker en doe het verkeerde niet meer! Daarmee wordt niet bedoeld om het eventjes niet te doen tijdens de maand die komt, maar voor altijd. Het verlaten van het slechte, van een zonde, is niet iets tijdelijks. Je moet vergeving vragen en je moet ook een schuldgevoel krijgen. Zeg sorry tegen Allah voor wat je verkeerd hebt gedaan. Jouw bedoeling moet echt zijn om het niet meer te doen. De intentie is dus dat je niet terugkeert naar de zonde. Ja, jouw niyya moet zijn dat je stopt, ook na ramadhaan. De echte gelovige wordt deze maand wakker en krijgt de grote beloning van God. De echte gelovige weet dat de Dag van het Oordeel zo dichtbij is alsof het morgen is. Daarom zegt Allah:

Oh jullie die geloven, vrees Allah en laat iedereen letten op wat hij heeft voorbereid voor morgen. Ken jullie verplichtingen tegenover Allah en weet dat Allah weet wat jullie doen. (soerat al-Hashr 18)

Oh jullie die geloven, er is geen maand waarin wij zoveel bezig zijn met onszelf te verbeteren als de maand die komt. En nee, niemand van ons is perfect. Niemand die hier zit heeft nog nooit een fout gemaakt, maar juist nu, juist nu in deze ramadhaan,

met alle fouten en tekortkomingen die wij hebben, doen wij ons best, niet meer en niet minder, ons best om ons hele lichaam onder controle te houden. Onze handen vasten, onze voeten vasten, onze ogen vasten, onze oren vasten, onze tong vast en ja, onze buik vast. Broeders en zusters, vast deze ramadhaan, vast met jouw hele lichaam en laat jouw liefde en gehoorzaamheid aan Allah zien. Laat jouw slechte gewoontes achter je, word een stralend voorbeeld voor anderen en vergeet niet dat iedere ramadhaan, en iedere week, en iedere dag de laatste kan zijn.

Moge Allah ons deze ramadhaan standvastig maken. Moge Allah deze ramadhaan nuttig laten zijn voor het veranderen van ons gedrag. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste en de laatste. Oh Allah, breng ons naar het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen de hel. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, neem hun pijn weg en breng onze oemma samen. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Almachtige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 12-06-2015

website: www.moskeeabibakr.nl