

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die ons onderhoudt, Hij die ons in stand houdt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over het goede van de maand sha'baan. De islamitische kalender is namelijk anders dan de kalender zoals die in Europa wordt gebruikt. Wij tellen niet vanaf de geboorte van 'Isa (as), maar vanaf de hidjra. De negende maand van onze kalender kent iedereen wel: ramadhaan. De gezegende maand ervoor is sha'baan, waar we nu al een dag of 10 in zijn aangekomen.

Moslims, wij zijn niet altijd evenveel bezig met islaam. Ieder moment is anders en we veranderen met de tijd, zowel positief als negatief. Levenservaring verandert ons met de Wil van Allah. Allah (swt) vult voor ons het leven en iedere dag die wij op aarde blijven is een winst voor ons, een dag vol kansen, een dag om onszelf goed voor te bereiden op het einde dat iedere maand dichterbij komt. De slimme mensen plukken daarom iedere dag van het leven, doen wat ze kunnen en planten het goede in hun harten. Deze maand, net voor ramadhaan, is daarom een kans die wij krijgen van Allah. Pak die en bereid je voor op wat komen gaat.

Oh jullie die geloven, de maand radjab is al een aantal dagen voorbij. Sha'baan is al begonnen. Dank Allah dat je deze maand bent binnengekomen, want er zijn broeders en zusters die dat niet meer hebben mee mogen maken. Moge Allah ze genadig toelaten tot het Paradijs. Toen de maand radjab, de zevende maand, voorbij was, is ramadhaan heel dichtbij gekomen. Daarom moet je jezelf voorbereiden. Word wakker en zie dat het sha'baan is. Veel broeders en zusters hebben het niet eens in de gaten gehad dat deze maand al begon. En weet beste moslims, ook deze maand is gezegend. Sta daar eens bij stil in en denk na. We moeten kijken hoe de Profet (saws) en zijn vrienden waren. Wij zijn moslims en wij worden gevraagd om de Profet (zvmh) te volgen. Om die reden moeten we goed kijken naar wat Mohammed (saws) en zijn vrienden in sha'baan deden.

Osama ibnu Zaid heeft gezegd dat Roesoeloellah (saws) nooit in een maand zoveel heeft gevast, behalve dan dat hij meer vastte tijdens ramadhaan. Dat was dus in de maand sha'baan. Rasoeloellah (saws) heeft ook gezegd dat veel mensen niet nadenken over hoe goed deze maand is. Er wordt ook wel gezegd dat alles wat we doen, nu naar Allah (swt) toe gaat. Allah kijkt deze maand naar wat we doen met ons leven.

Sha'baan valt tussen twee heel belangrijke maanden en is op zichzelf óók heel belangrijk. Voor ramadhaan komt sha'baan en de mensen kunnen dan eveneens vasten en veel Qur'aan lezen als voorbereiding naar ramadhaan toe. Het is goed als een training van gehoorzaamheid aan Allah (swt). Je kunt dan het gevoel krijgen dat je tijdens ramadhaan ook moet hebben. Daarom vastte onze geliefde Profeet (zvmh) deze maand veel. Hij pakte die kansen en was niet anders dan bezig met de aanbidding van Allah (swt). Zien jullie dat, mensen? Zelfs Rasoelloellah (saws) die alles al vergeven was, wat er komt, voor en na; hij heeft toch alle moeite gedaan om dichtbij Allah (swt) te komen. Tijdens het leven van de Profeet (zvmh) volgden de mensen hem ook in deze tijd van het jaar met wat hij deed. Ja, doe daarom extra je best tijdens sha'baan. Zo weten we dat Amr bin Qaish zijn winkel sloot als deze maand begon en heeft alleen maar Qur'aan gelezen. Ja, radjab is voorbij en sha'baan is begonnen. Wat gaan jullie doen? Kijk naar wat onze Profeet (zvmh) en zijn vrienden hebben gedaan. Volg dat voorbeeld! Er wordt in een Hadith gezegd dat in het midden van sha'baan Allah alles en iedereen vergeeft, behalve iemand die shirk pleegt. Oh dienaar van Allah, controleer joudzelf! Kijk naar jouw gedrag!

Oh jullie die geloven, weet ook dat iemand die zorgt voor ruzie tussen mensen door praatjes dat deze persoon ook niet door Allah (swt) wordt vergeven. Het is heel gevaarlijk om dit te doen. Het wordt 'ophitsen' genoemd. Het ophitsen van elkaar is iets dat hatelijk is tussen de mensen en hoort niet bij het gedrag van een moslim. Vergeving en vrede in plaats van ruzie en ophitsen, dát is het gedrag van een moslim. Islaam is altijd een religie geweest die vrede en rust wil. De onrust door het ophitsen is iets dat niet eens over Allah of over geloof gaat, maar gewoon omdat iemand iets niet gunt of hij is boos op de ander. Het gaat over domme en kleine dingen. Als je dan weet dat het niet door Allah wordt vergeven, wil jij dat risico dan lopen om zo'n dommigheid? Sommige metgezellen zeiden dat het beste dat jij kan doen, is wat je met een goed hart en met een goede ziel doet. Geef daarna op de beste manier adviezen aan de oemmah. Houd dat vast in deze maand en in de maanden die daarna komen.

Oh moslims, Aboe Hoerayra heeft gezegd dat op maandag en donderdag de Poorten van het Paradijs worden geopend. Allah vergeeft dan iedereen, behalve de mensen die naast Allah nog iets aanbidden en twee personen die ruzie hebben, totdat ze het weer goed maken. Wij zijn moslims en moeten elkaar juist helpen. Allah (swt) heeft gezegd dat de gelovigen zeggen:

"Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons in het geloof zijn voorgedaan. Laat geen haat in ons hart zijn tegen de gelovigen. Onze Heer! U bent inderdaad Liefderijk en Genadevol." (soera Al Hasjr 10)

Broeders en zusters, het is iets goeds om deze maand extra te vasten, maar het is volgens een Overlevering ook zo dat de Profeet (saws) het heeft afgeraden voor de tweede helft van de maand sha'baan. Sowieso vast niet op de dag die de dag van twijfel wordt genoemd. Wie vast op de dag van de twijfel heeft een grote fout gemaakt. Het gaat dan over de 30ste van de maand sha'baan, die misschien ook al de eerste dag van ramadhaan kan zijn. Toch kan het zo zijn dat je in deze tijd nog een dag van vasten moet inhalen. Het is in dat geval natuurlijk niet erg dat je wel vast. Jij kent de reden waarom je het doet, dus maak je daarover geen zorgen. Lieve broeders en zusters, pluk deze maand en bereid je voor op de mooie en gezegende maand ramadhaan die met Gods wil over een paar weken begint. Lees de Qur'aan en vast. Doe het goede en los ruzies op. Ja, schud jezelf wakker en verbeter jezelf, deze maand en alle maanden die voor jou nog komen gaan.

Moge Allah de Verhevene onze gebeden, vasten, smeekgebeden en goede daden

accepteren. Moge Allah de Barmhartige ons helpen deze maand en de maanden die komen nuttig te laten zijn voor het veranderen van ons gedrag. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Moge Allah de Verhevene onze taqwa laten groeien. Moge Allah de Verhevene ons helpen in onze zoektocht naar het goede. Moge Allah de Liefdevolle haat uit onze harten halen. Ya Allah, houdt ons weg van fitna. Ya Allah, ya Allah, u vergeet hen niet, maar laat ook ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, neem hun pijn weg en verenig onze oemma. Ya Rabb, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Almachtige onze gebeden verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 29-05-2015

website: www.moskeeabibakr.nl