

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, het Begin en het Einde. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de wonderen van onze geliefde Profeet Mohammed (saws). Iedere profeet die Allah naar de mensen heeft gestuurd heeft zijn eigen wonder. Of het nu Idris, Nuh, Musa of 'Isa was, iedere profeet had iets aparts dat duidelijk maakte dat hij niet was zoals de andere mensen van die tijd. Zo konden de mensen het wonder zien en geloven dat wat deze profeet vertelde ook waarheid was. Als die profeet dan gestorven was, kwam er daarna weer een volk dat hoorde over het wonder en ook zij konden zo in die profeet en zijn boodschap geloven. Zo volgden de volkeren elkaar op die iedere keer weer opnieuw geloofden en aanvaardden wat die overleden profeet verteld had. Na langere tijd werd de zeggingskracht van zo'n wonder minder sterk en de mensen vergaten de boodschap door de invloed van sheitaan. De duivel probeert steeds weer de mensen weg te houden van Allah, de Enige Die het recht heeft aanbeden te worden. Als dat niet gebeurde, stuurde Allah weer een nieuwe profeet. Het geloof werd weer hernieuwd en de Goddelijke Wet gecorrigeerd. Met de komst van zo'n nieuwe profeet met een nieuw wonder werd het geloof in God weer hersteld.

Ja broeders en zusters, een wonder is iets dat met de Wil van Allah gebeurt. Het gaat in tegen de normale gang van zaken die wij kennen, tegen wat je zou verwachten. Wat Allah altijd laat gebeuren, gebeurt nu eventjes niet. En of het nu een dode is die plotseling weer leeft, of een zwangere vrouwtjeskameel die opeens verschijnt of een staf die in een slang etende slang verandert, al die wonderen zijn alleen mogelijk met de Wil van Allah, bedoeld om ons als mensen te overtuigen van de boodschap van die profeet en zo van het ware geloof.

Oh mensen, en na vele profeten is er een einde gekomen aan de lange reeks van profeten. Allah stuurde toen de laatste naar de mensheid met de Boodschap voor allen, een Boodschap van Waarheid. Dat was en is onze geliefde profeet Mohammed (saws). Hij kwam met het beste en mooiste voorbeeld en ook hij heeft bewezen dat hij een profeet was door de wonderen die hij aan de mensen van zijn tijd heeft laten zien. Die mensen hebben die wonderen met eigen ogen gezien. Ze hebben ze gevoeld en meegemaakt, iets dat wij helaas niet kunnen. Wij hebben de snikkende boomstam niet gezien of dat de steen hem groette, maar toch is er een wonder achtergebleven voor ons. Een groot wonder dat ons in het hart raakt, dat onze ogen

vochtig maakt, dat ons klein maakt... de Woorden van Allah, de Heilige Qur'aan, als wonder gegeven aan de mensen vóór ons, de mensen ná ons en aan ons. De H. Qur'aan Die ons Leiding geeft, Die stuurt en Die ons weer op het juiste Pad brengt.

In de tijd van Rasoeloellah (saws) vroegen de mensen om een wonder, omdat ze de Profeet (zvmh) als een gewoon mens zagen. Daarom zegt Allah (swt) in Zijn Boek dat de eerdere profeten ook mensen waren van vlees en bloed. En het wonder? Als je snapt wat de H. Qur'aan jou opdraagt en adviseert, dan zal je het begrijpen, want Allah zegt, vertaald als:

Wij hebben toch tot jullie een Boek (de Qur'aan) neergezonden waarin een waarschuwende herinnering zit. Gebruiken jullie dan nog steeds je verstand niet? (soera Al Anbiya' 10)

Oh jullie die geloven, Allah heeft de Profeet (zvmh) in die tijd gesteund met wonderen die de mensen meteen konden zien. Iedereen die het zag, kon niet anders denken dan dat dit iets was dat niet door een gewoon mens kon gebeuren. Nee, dit moest een wonder van Allah zijn. De harten van de mensen werden direct geraakt en het juiste geloof plaatste zich in het hart uit liefde. ***Zo stond de Profeet (zvmh) bij de vrijdagspreek meestal op een boomstam. Toen zei een van de mensen van Medina: "Oh Boodschapper van Allah, zullen we een minbar, een preekstoel, voor jou maken?" Hij antwoordde: "Als je dat wil." Dus maakte men een minbar voor hem. Toen het vrijdag was, liep hij richting de minbar om de choetbah, de preek, te gaan geven. Het boomstammetje begon te huilen als een kind. De Profeet (zvmh) kwam van de preekstoel naar beneden en omhelsde het stammetje, terwijl het bleef jammeren, zoals een kind dat getroost wordt. De Profeet (zvmh) zei: "De boomstam was aan het huilen, omdat hij de kennis over de islaam miste die eerst dicht bij hem verteld werd."*** (Boechari) Broeders en zusters, zoiets raakt je toch? Stel je eens voor dat je dit huilende boomstammetje ook nog eens met eigen ógen gezien had!

Ook vinden we in de Overleveringen terug hoe de Profeet (zvmh) eens bij een kind kwam dat niet kon praten sinds de geboorte. Toen hij aan het kind vroeg wie hij was, vertelde het kind dat Mohammed (saws) de boodschapper van Allah was en de laatste Profeet. Daarnaast zijn er verschillende Overleveringen die bewijzen dat mensen een klein beetje eten deelde met de Profeet (saws) en dat er vervolgens hele groepen mensen van konden eten, nadat het gezegend was en ze 'bismillah' hadden gezegd. Ook is er een bekende Hadith over dat Rasoeloellah (saws) een boom naar zich toe riep en vervolgens ook weer zei om weer terug te gaan naar zijn plek. Verder was er een steen die altijd als Mohammed (saws) voorbij kwam hem groette met de salaam. Ja mensen, er zijn veel wonderen die Mohammed (zvmh) met de Wil van Allah aan de mensen toen heeft kunnen laten zien.

Beste broeders en zusters, elk woord die onze Profeet (zvmh) sprak en elke daad die hij deed was een bewijs van zijn profeetschap. Hij gaf ons het voorbeeld van hoe wij onze islaam zouden moeten leven. Om toentertijd de mensen uit vrije wil te laten kiezen voor de islaam heeft Allah een aantal extra bijzondere dingen laten gebeuren via Mohammed (saws). Dát moest hen die het zagen wel overtuigen dat hij een profeet was. Wij kennen alleen de verhalen, maar één wonder is gebleven, tot op de dag van vandaag, Die wij zullen blijven horen, lezen en reciteren, Die ons kracht geeft, Die ons moed geeft, Die onze leidraad van het leven is: de Heilige Qur'aan,

het Woord van Allah, de Almachtige, gegeven via Zijn geliefde Profeet en Boodschapper Mohammed (saws). Dit Woord met Zijn wonder waarin wij geloven en waar wij voor staan brengt de trots van ons leven: de islaam. Draag dit Woord in jouw hart, lees Het met jouw tong en laat Het ook voor jou het grootste Wonder zijn.

Moge Allah de Verhevene ons laten leven naar de Qur'aan. Moge Allah ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, verlicht ons Pad en leid ons. Oh Allah, beloon onze goede daden die we verborgen en in het openbaar hebben gedaan. Oh Allah, vergeef onze slechte daden die we in het openbaar en verborgen hebben gedaan. Oh Allah, neem ziektes weg en genees de zieken. Oh Allah, geef wijsheid aan onze broeders en zusters tijdens toetsen en examens. Oh Allah, laat onze oemma in wijsheid groeien. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, neem hun pijn weg en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 08-05-2015

website: www.moskeeabibakr.nl