

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleswetende, de Allesziende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over oprechtheid en eerlijkheid. Oprechtheid betekent dat we de dingen doen met de juiste reden en met een goede intentie. Het is een stukje van het gedrag dat bij jou als moslim moet horen. Dit is wat door Allah (swt) beloond wordt met een grote beloning, zelfs een van de beste van Zijn beloningen. Oprechtheid en eerlijkheid moeten van binnenuit komen, een eerlijkheid tegenover jezelf. Onze geliefde Profeet (saws) heeft gezegd dat de eerlijkheid ons uiteindelijk naar het Paradijs zal brengen. Hij zei:

“Oprechtheid leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs. De mens houdt niet op met de waarheid te vertellen, totdat Allah hem beschouwd als een eerlijk en oprecht persoon. De leugen leidt tot slechtheid en slechtheid leidt naar de hel. De mens houdt niet op met liegen, totdat Allah hem beschouwt als een leugenaar.”

Moslims, onze Profeet (zvmh) heeft ons altijd geadviseerd om oprecht te blijven. Het is iets heel belangrijks voor ons, het hoogste van ons gedrag. Onze goede bedoelingen moeten altijd voorop blijven staan. Dat is de manier om niet af te dwalen op de weg van gehoorzaamheid aan Allah. De basis en het beste gedrag van de islam is oprechtheid. Zo bewijs je dat je gelovig bent. Eerlijkheid heeft de allerhoogste plaats in het geloof en moet je ook de allerhoogste plek in jouw leven geven. Zo word je beschermd tegen het slechte in het leven en krijg je de zegeningen van Allah; Zijn gunsten en Zijn voorspoed.

Betrouwbaar, openhartig en rechtvaardig, dat is onze manier van doen. Er zijn al genoeg mensen die liegen op internet, om te trouwen, op school, het werk of bij de sociale dienst. Nee, laat je niet gek maken door deze wereld en het tijdelijke dat je hier kan krijgen. ***Zo liep de Profeet (zvmh) eens op de markt en zag wat eten dat nog niet gewogen was. Hij stak zijn hand erin en voelde iets nats aan zijn vingers. Hij vroeg: "Eigenaar van deze etenswaren, wat is dit?" De handelaar antwoordde: "Oh gezant van Allah, dat komt door de regen." Daarop zei de Profeet (zvmh): "Je had het bovenaan kunnen leggen, zodat de mensen het konden zien. Wie bedriegt, hoort niet bij ons."*** Ja, laat deze Overlevering een waarschuwing zijn. Rasoeloellah (saws) wijst oneerlijkheid en het elkaar bedriegen af. Dat is niet wat de islam is. Als we kijken naar deze Hadith:

maak dus duidelijk wat er niet klopt als je iets wil verkopen. De eerlijke handelaar wordt uiteindelijk gezegend door Allah. Deze persoon wordt blij in dit leven en in het leven hierna. Hij krijgt door zijn eerlijkheid een goede naam bij iedereen.

Oh jullie die geloven, als je écht gelovig willen zijn, zorg dan dat je het goede gedrag hebt en lieg niet. Gebruik de mooiste woorden met waarheid. Natuurlijk zijn wij mensen en iedereen maakt wel eens een fout, maar verlies niet je eerlijkheid. Ga dus ook niet liegen om een grapje te maken. De waarheid moet jouw beste vriend worden. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Zo waren er drie moslimbroeders die niet mee hadden meegevochten bij een veldslag. Toen de Profeet (zvmh) terugkwam, gingen alle moslims die niet mee hadden gevochten langs bij hem om te vertellen waarom ze niet waren meegegaan. De meesten verzonnen een smoesje, maar deze drie broeders besloten eerlijk te zijn en te zeggen dat ze geen reden hadden. Zij bleven eerlijk, omdat ze wisten dat God het toch wel weet. Daarom staat er in de H. Qur'aan:

Oh jullie die geloven, heb godsvrees en zorg dat je een van de eerlijke en oprechte mensen bent. (soera At Tauwbah 119)

Broeders en zusters, in een Overlevering staat: ***Laat weg wat twijfelachtig lijkt, in het voordeel van wat niet twijfelachtig is. Oprechtheid is het begin van rust en de leugen zorgt voor twijfel.*** Wij worden hierdoor aangespoord om weg te blijven van de twijfel en rust te krijgen door eerlijkheid. Dit is wat de islam van jou vraagt. Toch zullen er altijd mensen zijn die op zoek gaan naar een uitweg, die blijven vragen en hopen tegen beter weten in voor iets anders. Dit zijn de mensen die hopen dat de islam geeft wat ze zélf willen en zij zoeken een excuus in onze prachtige godsdienst. Zij luisteren niet naar de Wil van Allah en volgen alleen maar hun eigen wil in plaats van wat goed voor ze is. Over die mensen zegt Allah: **...Het is voor hen beter om te gehoorzamen en goede woorden te gebruiken...** (soera Mohammed 20-21)

Nee, liegen en geloof gaan niet samen. De eerlijkheid moet voorop staan uit liefde en respect voor Allah (swt). Daar hoort geen twijfel bij. Dat moet je niet alleen dóen, maar je moet het ook wíllen! Dan pas is het oprecht geworden. Jouw eerlijkheid moet op al jouw wegen zijn, in het kopen, het verkopen, het lenen, ja, in alles. Er zijn volkeren geweest die het namelijk gewoon vonden om te liegen over dingen en daarmee ging ook hun oprechte geloof verloren. Allah zegt daarom, vertaald als: **De waarheid komt van jouw Heer, behoor daarom dus niet tot hen die twijfelen.** (soera Al 'Imraan 60)

Mensen, pas op voor de oneerlijkheid en voor de hypocrisie. Een hypocriet is iemand die net doet alsof, maar hij meent er niets van. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd dat je een hypocriet aan drie dingen kunt herkennen: ***"Wanneer hij spreekt, dan liegt hij. Wanneer hij een belofte maakt, dan verbreekt hij deze. En als hij iets toevertrouwd krijgt, dan beschadigt hij dit vertrouwen."*** Dit is toch iets dat niemand wil?

Oh moslims, wij zijn niet gemaakt voor spelletjes te spelen met het leven. Kom naar Allah (swt). Alles wat je doet, doe het voor Allah. Ja, doe goed en spreek de waarheid. Wees eerlijk als je nadenkt over je eigen daden of lieg je zelfs tegen jezelf? Een echte moslim kent zijn plek tegenover Allah, ja, kent de plichten van de islam, bidt en vast en spreekt de waarheid. Ja moslims, neem het mooiste cadeau

van jouw leven aan: de islaam, de juiste en de rechte Weg, de Weg van eerlijkheid. Reken zelf af met jouw gedrag, voordat jouw afrekening komt. Het is de beste manier om jezelf op de rechte Weg te krijgen en het beste in het Hiernamaals, zoals Allah heeft beloofd aan de mensen die Zijn Waarheid volgen.

Moge Allah de Verhevene ons eerlijkheid geven. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, bescherm ons tegen het slechte. Oh Allah, houd ons weg van leugens. Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene, de eerste en de laatste. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, neem hun pijn weg en verenig onze oemma. Ya Allah, verlos alle moslims van bezetting, onderdrukking en tirannie. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 01-05-2015

website: www.moskeeabibakr.nl