

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alleshorende, de Allesziende. . Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over wijsheid en goedheid. In de Heilige Qur'aan roept Allah ons vele keren op tot goedheid. Hij heeft dat namelijk verplicht voor ons en beloont het dan ook met Zijn Goedheid. Dat kan niemand ontkennen. Wie het goede doet, mist niet de beloning. Allah zegt, vertaald als:

**De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.** (soera Ar Rahman 60)

Welke goedheid wordt er hier dan bedoeld? Wat is die beloning van goedheid met goedheid? Dat is weleens op de volgende manier uitgelegd: je zegt dat er geen godheid is behalve Allah en vervolgens doe je wat Mohammed (saws) heeft gezegd. Dat de goedheid vanuit jouw kant. De beloning op die goedheid van jou is de Goedheid van Allah (swt). Dat kan toch niets anders zijn dan het Paradijs? Ja, zo zegt Allah ook:

**Er is voor degenen die goede daden doen het goede en nog meer. Hun gezichten worden niet met zwarteheid of schande bedekt...** (soera Yunus 26)

Veel geleerden, waaronder ook Moeslim, gaan er van uit dat Allah gezien gaat worden in het Paradijs door de goede gelovigen. Dat is namelijk de beloning voor wat zij deden hier op aarde. Zij hebben tijdens hun leven altijd aan Allah gedacht met het idee dat Allah ze zag. Daarom zullen zij Hem ook zien in het Hiernamaals. Zij hebben Allah aanbeden, niet omdat Allah ze zag, maar ze hebben Allah aanbeden met hun hart.

De mensen die het verkeerde hebben gedaan, zien Allah niet in het Hiernamaals. Hij zegt namelijk over dat soort mensen:

**Nee, zij worden die Dag van de aanblik van hun Heer uitgesloten.** (soera Al Moetaffin 83)

Oh jullie die geloven, dit is het tegenovergestelde van wat de mensen krijgen die het goede deden. De mensen die Allah niet zien, krijgen dus een enorme bestraffing. Misschien hebben die mensen het nu niet in de gaten. Ze denken dat ze goed bezig

zijn, maar hun hart is koud en kil. Ze vergeten dat Allah ze ziet. Kan er iets anders dan een bestraffing voor hen klaar staan? Allah straft en Allah beloont. Hij zegt: **En van Allah is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is om aan hen die slecht doen het te vergelden wat ze deden en om aan hen die goed doen de allermooiste beloning te geven.** (soera An Nadjm 31)

Moslams, niet iedereen is hetzelfde en we moeten ons best doen een betere moslim te worden. De allerbeste manier is uiteindelijk dat je jouw Heer aanbidt alsof je Hem ziet en alsof je dichtbij Hem wil komen. Als dat je niet lukt, dan heeft onze geliefde Profeet (saws) daarover gezegd dat je Allah dan moet aanbidden uit vrees, een soort angst. Aanbid Allah dan om van Zijn bestraffing te vluchten voor het slechte dat je deed. Rasoeloellah (saws) zei: **"En als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel."** Dat wil zeggen als je Hem niet kan aanbidden alsof je Hem ziet, dan moet je je maar bedenken dat Hij jou wel ziet. Als je daar aan denkt, dan kun je toch niet anders dan te luisteren naar wat Allah (swt) van jou vraagt. Jouw hart verzacht en je gaat Hem de hoogste plek geven. Alles wat je doet, doe je in aanbidding voor Hem. Als dat jou lukt in dit leven, bereik je de allerhoogste manier van geloven.

Broeders en zusters, er zijn zoveel manieren om goed te doen. De wereld heeft het ook nodig. Help de mensen in nood, geef de hongerigen te eten en maak het makkelijk tussen elkaar. Oplossingen voor problemen zijn er op veel manieren, maar het beste is de goedheid. Probeer op te lossen in plaats van het probleem te verergeren. Breng mensen bij elkaar. Alles met goedheid, daarom zegt Hij: **En dien God en voeg niets als metgezel aan Hem toe. Behandel je ouders goed en ook je familie, de kinderen zonder ouders, de mensen die het nodig hebben en de burenen dichtbij en de burenen ver weg en de reiziger en aan degenen die in jouw macht zijn. Ja echt, Allah houdt niet van de opscheppers en de mensen die denken dat ze alles zijn.** (soera An Nisaa' 36)

Mensen, doe goed! Houd het slechte weg en blijf weg van het slechte. Doe goed op iedere plek op deze planeet, waar en wanneer je ook ergens bent. Of het nu op vakantie is, op je werk, met de burenen; zorg dat jij de goedheid hebt die Allah van jou vraagt. Als jij de mooiste en beste woorden gebruikt, willen mensen graag naar je luisteren en komen ze dichterbij. Je maakt zo de harten zacht. Ja, goede woorden zijn als sadaqah, als liefdadigheid. Natuurlijk is er nog meer: je kan meehelpen met het uitdelen van Qur'aans en islamitische boeken. Je kan helpen in de moskee, het huis van Allah. Je kan geld inzamelen voor het goede doel. Maar wát je ook doet, doe goed! Maak de wereld een beetje mooier.

Ja, de dood komt in vele vormen, maar er is maar één dood, de dood met de afrekening. Na je dood houdt niet alles op. Er zijn dingen die jij in goedheid hebt gedaan en die na jouw sterven nog geldig zijn. Deze goede daden gaan door voor jou. Zo blijft de kennis die jij aan iemand anders hebt geleerd, maar ook een waterput die je hebt geslagen of laten slaan. Een moskee die met jouw hulp gebouwd is en een Qur'aan die jij aan iemand hebt gegeven... Jouw geld moet dus een hulpmiddel worden om anderen te helpen, want geld gaat jou niet helpen in het Hiernamaals, maar wel wat je er mee hebt gedaan.

Broeders en zusters, vandaag hebben wij gehoord over de goedheid die in ons leven en manier van doen moet zijn. Goedheid is er op veel manieren en wat je ook aan goedheid doet, de beloning zal alleen maar goedheid zijn. Als jij een beter leven wil

hebben, dan moet je ook het beste doen. Als je dat doet, zal dat met Gods wil niet alleen een mooi leven hier opleveren, maar met de wil van Allah ook de allerbeste beloning voor wat hierna komt.

Moge Allah de Verhevene ons leiden. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, open onze ogen voor het goede dat wij van U ontvangen. Oh Allah, open onze ogen voor het goede dat wij van U zullen ontvangen. Oh Allah, beloon onze goede daden die we verborgen hebben gedaan. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het goede dat zij ons gaven. Oh Allah, verlicht de pijn van de zieken. Ya Allah, ya Allah, u vergeet hen niet, maar laat ook ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah ons verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 17-04-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)