

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Gids, het Licht. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over dat waarom ons geloof, onze imaan, soms zo zwak kan zijn en hoe wij onszelf kunnen helpen. Het is een soort ziekte die heel gevaarlijk is. We moeten daarom goed nadenken waar het mis gaat. Dat kan door heel veel dingen komen, bijvoorbeeld doordat we doen wat God verboden heeft of als we teveel bezig zijn met deze wereld. Het gebed wordt vergeten en de Qur'aan wordt nauwelijks gelezen. Sommigen komen maar één keer per week naar de moskee, misschien nog minder. Door al deze dingen, die alleen maar voorbeelden zijn, wordt het heel moeilijk om het goede gevoel, om ons geloof vast te houden. En we kunnen wel naar 102 lezingen of geleerden gaan luisteren, maar als we onszelf niet willen veranderen, heeft dat uiteindelijk totaal geen zin.

Allah laat ons nadenken als Hij in de H. Qur'aan zegt, vertaald als:

**Is de tijd niet gekomen voor de gelovigen dat hun hart nederig en bescheiden wordt voor het gedenken van Allah en voor de Waarheid die gekomen is?** (soera Al Hadid 16)

Met deze woorden wil Hij dat wij Zijn Waarheid accepteren, dat wij begrijpen wat Hij van ons wil en dat we ons houden aan de regels van de islam. Laat ons niet de fout maken om de Boodschap van de islam te horen, maar er vervolgens niets mee te doen. Als alles om jou heen je niet herinnert aan de islam, bijvoorbeeld door je werk, school of hobby's, dan wordt het heel erg lastig om het geloof op de juiste manier vast te houden. Als niemand of weinig van de mensen om jou heen je niet herinneren aan dat jij een moslim bent, dan moet je toch wel echt een heel sterk geloof hebben, wil je nog doen wat Allah verplicht heeft gemaakt.

Ja broeders en zusters, al hamdu lillah leven wij hier in veiligheid, maar er mogen volgens de wet dingen in dit land die voor ons als moslim gewoon verboden blijven. We moeten goed opletten dat we dat dus niet mogen, niet hier, niet daar, nee, nergens op deze wereld. Roken, roddelen, vloeken, het zijn allemaal zaken waar we ver weg van moeten blijven. Als mensen gezellig hebben samen gezeten, is er overal over gesproken, behalve over Allah of de islam. Zijn zij Allah dan vergeten? In sommige huizen komen dan ook nog eens mannen en vrouwen zonder reden bij elkaar. Wat zou daar aan goedheid uit kunnen komen? Ja, zo verliezen wij onze

islamitische waarden en manier van doen. Uiteindelijk laat zo'n leven ons Allah vergeten. Onze harten zullen verharderen.

Oh jullie die geloven, wat betekent islam voor jou? Wat is jouw imaan? Wat heeft Allah aan jou, ja aan jou, gevraagd? De islam is een manier van leven en het een heeft met het ander te maken. Als je iets doet dat niet bij een moslim hoort, dan verandert dat uiteindelijk ook jou als moslim. Zorg daarom dat je de dingen die je doet die Allah niet wil, dat je die vermindert, totdat het uiteindelijk weg is uit je leven. Stap voor stap zul je dan groeien tot een betere moslim. Als zoveel mensen het vóór jou hebben gedaan, dan kan jij het ook. Stap voor stap, beetje bij beetje. Iedere keer probeer je een slechte gewoonte voor een goede in te wisselen. Stel je jezelf eens voor dat je naar buiten naar de stad gaat om de verkeerde redenen. Het begint lekker weer te worden en je wil kijken naar de mensen die daar lopen die niet goed bedekt zijn. Je gaat omdat je met je vrienden of vriendinnen over dingen wil praten die niets met de islam te maken hebben. Dat zijn slechte redenen om ergens heen te gaan. Je hebt daar dan niets te zoeken. Als je na zo'n bezoek met de verkeerde intentie dan eens naar een begraafplaats gaat, ga je vanzelf nadenken over wat je daar net hebt gedaan. Je hart wordt zacht en je ziet het verschil tussen wat je zojuist deed en waar je nu bent.

Ja broeders en zusters, het hart kan snel, heel snel veranderen. Er is geen geleerde nodig behalve jezelf die in zo'n geval precies weet wat van sheitaan komt. Schud jezelf wakker. Een dienaar van Allah wéét wanneer hij of zij werkt voor het geloof en wéét wanneer hij of zij voor het verkeerde kiest. Een dienaar van Allah werkt met het gevoel. Als jij kiest voor Allah, dan waarschuw jij jezelf als je de verkeerde kant op gaat. Met de kennis die je hebt, stuur jij jezelf terug op het rechte Pad, de Weg van Allah. Dat hoeft niemand anders te doen dan... jijzelf.

Moslams, maak jouw islam sterk en krachtig, en geloof met overtuiging! Als Allah het wil, kun jij jouw leven zo veranderen dat je kiest vanuit de islam. Deel je tijd goed in en zorg dat je weinig of beter geen tijd over houdt voor het verkeerde. Deel je tijd zo in dat je altijd bezig bent met de H. Qur'aan, het Woord van Allah dat Hij naar onze geliefde Profeet (saws) heeft gestuurd. Ja, de Qur'aan, de zoetheid, het licht voor de dienaren van Allah: zonder twijfel hebben die Woorden heel veel in onze harten genezen. De Qur'aan neemt de twijfel uit het hart, hypocrisie, shirk, verwarring en valsheid. De Qur'aan geneest, de sterke en de zwakke moslams. Daarom zegt Allah dan ook:

**En Wij hebben de Qur'aan neergezonden die een geneesmiddel en een goedheid is voor de gelovigen. Maar, voor de onrechtvaardigen vergroot het alleen maar het verlies.** (soera 'Al Israa 82)

Ja, vul je tijd met de goede daden die wij leren uit de H. Qur'aan. ***Rasoeloellah (saws) vroeg eens aan zijn vrienden: "Wie van jullie is vandaag aan het vasten?" Aboe Bakr zei: "Ik!" Toen vroeg hij: "Wie van jullie heeft vandaag een begrafenisstoet gevolgd?" Aboe Bakr antwoordde: "Ik!" Hij, de Profeet (zvmh), vroeg toen: "Wie van jullie heeft vandaag te eten gegeven aan de hongerigen?" Aboe Bakr zei weer: "Ik!" Rasoeloellah (saws) vroeg: "Wie van jullie heeft vandaag een bezoek gebracht aan de zieken?" Aboe Bakr zei: "Ik!" Daarop zei de Boodschapper van Allah (zvmh): "Iedereen die deze goede daden combineert, zal zeker het Paradijs binnengaan."***  
(Moeslim) Deze Overlevering laat zien dat we altijd op zoek moeten zijn naar kansen

en de ene goede daad na de andere moeten doen. Vul jouw tijd met daden van aanbidding voor Allah.

Moslimbroeder en -zuster, je moeten werken aan jezelf. Open je ogen, want er komt een tijd dat ze niet meer open gaan. Geen geleerde kan jou uiteindelijk redden, behalve de kennis waar je iets mee deed. Alles wat jij in zwakte hebt gedaan, zal je eens moeten verantwoorden en al het goede kan jou uiteindelijk alleen maar helpen. Verminder daarom het slechte en wissel het in voor iets dat goed is. Laat Allah en de Heilige Qur'aan de basis zijn van alles wat je doet in jouw leven, van gebed tot gebed, van dag tot dag, van wieg tot graf.

Moge Allah de Verhevene onze harten openen voor de kansen die wij krijgen. Allahoema, vergeef onze slechte daden. Allahoema, vergeef ons onze ondankbaarheid. Allahoemma, leid ons op de juiste Weg. Allahoema, laat alles alleen voor U zijn wat wij doen. Oh Allah, verlicht de pijn van de zieken. Oh Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Ya Allah, verhoor ons.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 10-04-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)