

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Schepper, de Heerser. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de zon en de maan die Tekenen van Allah zijn. Allah geeft ons veel van Zijn Tekenen, Tekenen die ons de macht en de goedheid van God laten zien. Zijn Macht is zo groot, zo wijd en iedereen die ook maar een beetje nadenkt over de Tekenen kan niet anders dan tot die conclusie komen. Vandaag heeft Allah ons weer een Teken laten zien, een zonsverduistering. Hoe de maan om de aarde cirkelt en hoe de aarde om de zon cirkelt, wie anders dan Allah kan dit zo perfect? De maan van de nacht en de zon van de dag als een soort tegenovergestelde die voor onze ogen langs elkaar heen zijn gaan. Beide zijn belangrijk voor het leven hier op aarde, of dat nou voor eb en vloed is, de planten die groeien of de zwaartekracht, met de Wil van Allah geven de maan en de zon ons wat wij nodig hebben. Als je hier over nadenkt, dan zie je Zijn schepping en voel je hoe goed Allah voor de mensen en voor Zijn dienaren is.

Moslims, de zon maar ook de maan kan verduisterd worden. Dat is in Opdracht van Allah. De zon is een Teken, de maan is een Teken en de verduisteringen ervan zijn een Teken. Bij een verduistering gaat het licht weg van de maan of van de zon. Natuurlijk kan dat van tevoren worden uitgerekend, maar de verduistering is en blijft alleen maar met Zijn Wil. Allah heeft de dingen in de ruimte Opdracht gegeven om te doen wat ze doen. Hij heeft deze enorme hemellichamen in de hand. De zon, zo groot, de maan, zo groot, en ze zijn in de Macht van Allah. Daarom is een verduistering van een van deze twee een Teken van Allah om ons een beetje bang te maken. Zie hoe groot de zon is en wat Allah er mee kan. Wie denk jij, jij die hier zit, dat jij bent tegenover Degene Die dit kan?

In een Overlevering horen wij over een zonsverduistering tijdens het leven van onze geliefde Profeet (saws). Toen de zon verduisterd was, kwam hij naar buiten vanuit zijn huis en ging snel uit vrees naar de moskee. Zijn mantel sleepte achter hem aan en in de moskee leidde hij de mensen in het gebed. Hij bad twee gebedseenheden met in totaal vier buigingen en vier keer een neder werping. Ook reciteerde hij lange soera's dat er zelfs mensen op de grond vielen. Na het gebed vertelde hij de moslims dat de verduistering een van de Tekenen is, waarmee Allah Zijn dienaren bang maakt. Het kan zelfs een soort bestraffing zijn voor de mensen. Daarom zei de Boodschapper van Allah (saws) te bidden als er een verduistering is, smeekbedes te verrichten, Allah om vergeving te vragen en goede daden te doen. Een zons- of

maansverduistering is dus een herinnering voor de mensen, waarmee ze bang gemaakt worden, dat ze er aan denken dat ze op een Dag en op een Uur terugkeren naar Allah. Oh mensen, als jullie dus een zons- of maansverduistering zien, bid dan zoals onze geliefde Profeet (zvmh) dat ook heeft gedaan. Bij zo'n verduistering kom je snel naar de moskee, zorg dat je snel bent met gedenken van Allah, vraag vergeving en doe je smeekbedes.

Zons- en maansverduisteringen kunnen we berekenen. Zo weten we dat de laatste complete zonsverduistering in Nederland in 1715 was en de volgende zal pas insha'Allah over ruim 100 jaar zijn. De volgende maansverduistering is eind september dit jaar. Dat we dat zo kunnen uitrekenen, zelfs tot op de seconde, maakt alleen maar duidelijk hoe perfect Allah alles heeft gemaakt. Niet de wetenschapper die het uitrekent, maar Allah is Degene die de zon en de maan verduistert. Dat we dat kunnen uitrekenen, laat ons zien dat alles met structuur gebeurt. Wij mensen hebben die structuur nodig en Allah geeft ons die; de structuur van dag en nacht en al het andere dat Allah in de natuur laat terugkomen. Ook daarom zien wij de grote Kracht van Allah in een zonsverduistering. Als je weet dat de zon of de maan gaat verduisteren, zorg dan dat je je klaarmaakt om te bidden. Weet je het niet en zie je het opeens, bid dan ook. Deze salaas voor de verduisteringen beschermt ons namelijk. Het is ook volgens het voorbeeld van Mohammed (saws) om dit gebed samen te bidden in de moskee en niet thuis.

Oh jullie die geloven, we hoorden al dat er in de tijd van Rasoeloellah (saws) ook verduisteringen zijn geweest. Er wordt overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (saws) de mensen heeft gewaarschuwd dat een verduistering niets te maken heeft met de dood of een geboorte. ***De zon verduisterde namelijk op de dag dat Ibrahim, de zoon van de Profeet (zvmh) was gestorven. De mensen zeiden: "De zon is verduisterd, omdat Ibrahiem is gestorven." De Profeet (zvmh) zei toen: "De zon is niet verduisterd, omdat Ibrahiem is gestorven. De zon en de maan zijn twee Tekenen van Allah die niet verduisteren, omdat iemand sterft of omdat iemand geboren wordt. Allah stuurt deze verduistering om Zijn dienaren angst in te boezemen, om bang te maken. Wanneer jullie dit dus zien, bid dan en smeek Hem, totdat het voorbij is."*** (Boechari en Moeslim)

In de tijd van de Profeet (saws) hebben de mensen gevraagd aan Mohammed (saws) om aan Allah (swt) te vragen om de berg Safa in goud te veranderen als Teken van Allah. Ook eerdere profeten hadden namelijk een Teken gehad, zoals de vrouwtjeskameel die als een wonder naar het volk Thamoed kwam in de tijd van de profeet Salih (as). Daarom zegt Allah:

En niets houdt Ons tegen van het sturen van Tekenen, behalve dat de vroegere volkeren ze niet wilden geloofden. En Wij gaven aan het volk Thamoed de vrouwtjeskameel als een zichtbaar Teken, maar zij deden haar kwaad; Wij zenden alleen maar Tekenen om schrik aan te jagen. (soera Al Israa' 59)

Moslams, een zonsverduistering moet jou wakker schudden hoe machtig Allah is, word wakker vóór de Dag en vóór het Uur. Niets of niemand dan Allah kan alles zo perfect in stand houden en rond laten gaan en het laten verdwijnen. Daarom moeten wij in zo'n geval ons haasten naar het gebed, vergeving vragen, smeekbedes doen en goede daden verrichten. Allah is de Almachtige Die alles geschapen heeft en alles

tot in het kleinste detail met Zijn Macht bestuurd en weg zal nemen. Alleen met Zijn Wil bestaat de zon, wordt de zon verduisterd en heb jij de tijd gekregen om hier over na te denken.

Moge Allah de Verhevene ons helpen Hem te vrezen. Oh Allah, maak ons wakker en laat ons nu bang zijn. Allahoemma, breng ons door angst dichterbij elkaar. Allahoemma, hou ons weg van verdeeldheid. Ya Allah, laat ons onze ogen openen voor de kansen die we nog krijgen. Ya Allah, beloon de mensen die de kansen hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Ya Allah, vergeef de mensen die de kansen niet hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, laat ons allen op de Dag van Beloning en Bestraffing de Hemelse Paradijstuinen binnengaan. Moge Allah de Allesziende ons nooit laten vergeten dat Hij ons ziet. Moge Allah de Alles horende ons nooit laten vergeten dat Hij ons hoort. Ya Allah, laat ons ziekte en tegenslag met geduld ontvangen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge God ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 20-03-2015

website: www.moskeeabibakr.nl