

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vrede, de Verdraagzame. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over hoe je een goed leven kan krijgen. De islam is door Allah aan de mensen gegeven als een handleiding voor ons bestaan hier op aarde. Als wij daarom de dingen die we doen ook écht voor Hem doen, dan kunnen wij in het verblijf in het Hiernamaals ook het beste ontvangen.

Oh jullie die geloven, onze daden die het meest door Allah beloond worden beginnen met godsvrees, de echte vrees voor Allah. Dat betekent niet dat we bang zijn van Allah, nee, vrees voor Allah moet voor ons betekenen dat we de zónde haten en daarom vrezen voor het Oordeel van Allah over die zonde. We proberen dan ook altijd de tevredenheid van Allah te zoeken. Daarom doen we de dingen die Allah aan ons als moslim verplicht heeft gemaakt en heeft gevraagd. Zo krijgen wij de juiste blijheid in dit leven, maar ook in het leven hierna. Ja, wij weten dat er na deze plek een nieuwe plaats is waar wij het eeuwige leven krijgen. Als je alleen maar voor dit leven leeft, dan heb je uiteindelijk een groot probleem, maar als je alleen maar leeft voor het leven hierna, dan is je leven hier op aarde onnodig zwaar.

Broeders en zusters, leef goed hier, want dat is het begin van een goed leven daar. Wat wij hier doen wordt met Gods Wil beloond in het Hiernamaals. Allah zegt, vertaald als:

**En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde rondwandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede". En zij, die de nacht doorbrengen, terwijl zij zich ter aarde werpen en terwijl zij rechtop gaan staan in gebed voor hun Heer. En zij die zeggen: "Onze Heer, wend de straf van de hel van ons af, want de straf daar is een akelige toestand die maar doorgaat." Het is inderdaad een kwade rustplaats en een slechte plek om te zijn.** (soera Al Foerqaan 63-66)

Ja, die rustige en zachtmoedige mensen die bidden, dat zijn de dienaren waar Allah van houdt. Allah verdient het dat wij gehoorzaam zijn aan Hem. Allah houdt van de mensen die bescheiden zijn en niet trots, mensen die niet stoer doen of arrogant zijn. Mensen die niet te koop lopen met hun bescheidenheid, maar ook niet die erbij lopen als een halfzieke of een zwakke. Nee, lieve moslims, straal rust en vrede uit en als er mensen tegen je spreken die geen kennis hebben, dan hou je vast aan de

beste en de mooiste woorden. Ga niet debatteren of ruziemaken, maar hou vast aan de manier van Rasoeleollah (saws): hoe minder kennis iemand had, hoe meer geduld hij had met die persoon.

De nacht is voor de dienaar van Allah hét moment om te bidden. Als de anderen slapen of op plekken zijn waar ze beter niet kunnen zijn, dan staat hij of zij voor de almachtige Heer. Zo'n dienaar zouden we allemaal moeten zijn. En alleen Hij ziet jou in die nachten. Alleen Hij ziet het als jij vraagt om het goede in het Hiernamaals en om de redding van de bestraffing van het graf en het eeuwige Vuur. Alleen Hij ziet het als jij jezelf op de grond werpt in soedjoed en Hij weet dan wat jouw vraag zal zijn. De nacht is voor een dienaar van Allah voor gebed. Broeder, zuster, en waar hou jij je de hele nacht mee bezig?

Oh moslims, de echte dienaren weten wie Allah is. Deze mensen weten wat de inhoud van dunya is, van deze wereld, want deze wereld gaat uiteindelijk een keer verloren. Tot die tijd kan iedereen van haar eten en gebruiken en daar is geen uitzondering voor de goede of de slechte mensen. Maar toch is deze wereld anders voor zij die weten dat er nog iets komt; het leven na dit leven. Als je dat weet, dan heb je niet veel nodig van deze dunya. Je gebruikt wat je nodig hebt en je rent niet achter je gevoelens aan. Je hoeft niet altijd het mooiste van het mooiste, het nieuwste van het nieuwste of het duurste van het duurste. En je weet, computerspelletjes, winkelen en tv-kijken, die dingen gaan jou niet helpen in het leven hierna. En natuurlijk hoeven wij er niet uit te zien als een bedelaar of onszelf nooit een pleziertje te gunnen, maar wij weten wel wanneer het genoeg is. Het beste en het mooiste genieten moet zijn als je bidt, als je in de moskee bent en als je Allah gehoorzaamt. Ja, de dienaren van Allah vinden het heerlijk om te luisteren en te doen wat hun Heer van hen vraagt. Ze doen er alles aan om al hun wegen bij Allah terecht te laten komen. Het leven hier is voor het leven daar.

Broeders en zusters, de goede mensen krijgen het goede van Allah. Voor hen die alles doen voor de Almachtige is er geen gevoel van verlies of dat ze iets hebben op moeten geven. Als jouw vertrouwen bij Allah is, dan weet je dat je deze wereld niet zomaar kan vertrouwen. Ja, deze wereld kan hard en gemeen zijn waar je een beetje mee op moet passen. Alles is een test. De moeilijkheden die op je pad komen moeten jou dichter bij Allah brengen. Alles met geduld, want Allah houdt van de geduldige mensen. Ja, jullie die geloven, geef niet op in moeilijke tijden en hou hoop op de goedheid van Allah. Zorg dat je tevreden bent met wat Hij aan jou geeft. Blijf altijd je best doen en dank Allah in goede én in slechte tijden.

Onze geliefde Profeet (saws) heeft eens gezegd dat wie 's morgens wakker wordt, gezond is en te eten heeft, dat het is alsof hij de hele wereld heeft. Wij moslims zijn blij met alles wat wij krijgen. Het meest blij zijn wij zelfs met alle beloning die Allah voor ons bewaart in het Hiernamaals. Er staat iets tegenover voor wat wij doen in dit leven. En ook alles wat wij niet doen, omdat we weten dat Allah het niet wil, wordt beloond. Man of vrouw, volwassen of kind, Allah houdt van wat wij aan goeds doen in deze wereld. Soms wordt dat hier beloond en soms wordt dat daar beloond. En natuurlijk is de beste beloning daar, wat hierna komt.

Oh moslims, denk aan Allah bij alles wat je doet. Gebruik de tijd die je krijgt goed en let op de grenzen. Word niet arrogant en ken jouw kleine plekje op deze wereld. Zie de mooiheid van het leven hier en zie de mooiheid van het leven daar. Lees het

Woord van Allah en leef volgens dat Woord. Lees over de Profeet (saws) en doe naar dat voorbeeld. Geef niet op als het even tegen zit en blij hopen op de goedheid van Hij die het leven ooit gaf en ooit weer zal nemen. Wie slim is, werkt voor wat er na de dood komt. Wie dat niet doet, is uiteindelijk de grote verliezer. Moslims, leef en doe goed hier, want dat is het begin van een goed leven daar.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Barmhartige ons op de juiste Weg houden. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze familie. Oh Allah, geef ons verstand. Allahoema, laat ons niet arrogant worden als we meer kennis krijgen. Allahoema, laat ons nooit stoppen met onze zoektocht naar kennis. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Allah, maak ons één. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 20-02-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)