

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Krachtige, de Onderwerper. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.**

(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de juiste manier van geloven, over geloofsleer, in het Arabisch 'aqidah'. Onze religie is de islam. Dat is wat wij in het Boek, de H. Qur'aan, en de Soennah, het voorbeeld van Mohammed (saws), terug kunnen vinden over het aanbidden van en het gehoorzamen aan Allah. Islam betekent een totale overgave aan God van binnenuit met rust, vrede en tevredenheid. Wij getuigen van die islam met het hart, wij praten erover met onze tong en ons lichaam doet de dingen die wij als moslim moeten doen. Dan zijn wij op de Weg die de Boodschapper van Allah (saws) ons heeft laten zien.

Toen onze geliefde Profeet (saws) de Boodschap van islam begon te verspreiden in Mekka waren er mensen die hem niet wilden geloven. Zij accepteerden de islam niet. En natuurlijk deden zij ook goede dingen, maar daar blijft uiteindelijk weinig van over in het Hiernamaals. Allah zegt over het werk van dat soort mensen die willens en wetens de islam weigeren:

**En Wij gaan na wat zij aan daden gedaan hebben en maken die dan tot rondgestrooid stof. De bewoners van het Paradijs hebben op die Dag een beter huis en een mooiere rustplaats.** (soera Al Foerqaan 23-24)

Oh moslims, hoor waarmee Allah deze mensen waarschuwt. Zij kunnen goeddoen wat ze willen, maar het gaat hen niet helpen. Zij wilden niets van de islam weten en daarom is al hun goede werk voor niets geweest in het Hiernamaals. Hun goede daden worden als stof rondgestrooid en er blijft niets van over. Ze hebben hun familie bezocht, ze hebben de armen te eten gegeven, maar nee, doordat ze koppig waren en de islam niet wilden accepteren, kan Allah ze niet belonen. Alleen alles dat een gelovige voor God heeft gedaan kan door Hem worden geaccepteerd. In het Hiernamaals is de kans voorbij en wordt het voor de weigeraars alsof ze de zon zien schijnen in de winter, maar ze voelen geen warmte. Het ongeloof van deze mensen komt in het Hiernamaals terug als een nare wind. Voor hen is er geen beloning, omdat ze niet deden wat ze moesten doen toen de Waarheid naar hen toe kwam.

Oh jullie die geloven, voor wie gaan de deuren van het Paradijs wel open? Dat is voor mensen die getuigen dat Allah bestaat én die goede dingen hebben gedaan om dichterbij Hem te komen. Allah accepteert wat je speciaal voor Hem doet en belooft

dat in het Hiernamaals. Ja, zorg dat jij een van de mensen bent die getuigt dat Mohammed (saws) de profeet en boodschapper van Allah is én volg hem dan! De Paradijspoorten gaan open voor de mensen die zo leven, kunnen leven en willen leven. Het bezit van dit leven moet plaats maken voor uitzicht en verlangen naar nieuw leven. Jouw leven hier leeft toe naar het volgende leven.

Ja moslims, de mensen die op de Dag van het Oordeel naar het Paradijs gaan, krijgen daar rust. Zij voelen geen hitte en zijn in een heerlijke schaduw. Deze mensen genieten van de Hemelse Tuinen. Dat is helemaal anders voor de mensen die door de verkeerde dingen die zij hier op aarde deden naar het Vuur zijn gegaan. Dat is echt een slechte plek om te zijn. Daar is alles tegenovergesteld van de Hemel. Oh broeders en zusters, zorg daarom dat je op de beste plek terecht komt, in het Paradijs. Daar heb je de juiste aqidah voor nodig, het juiste dat je gelooft. Anders volg je het verkeerde Pad, een innerlijke dwaling. Al het goede dat die dwalenden doen heeft geen zin voor het Hiernamaals. Allah waarschuwt ons dan ook duidelijk dat we eerst moeten geloven en dan het goede moeten doen. Dat is voor Allah het beste volk.

Allah waarschuwt. Allah waarschuwt de mensen. Hij zegt in Zijn Boek, vertaald als: **De ongelovigen onder de mensen van het Boek en de veelgodenaanbidders nemen geen afstand van hun ongeloof, totdat het duidelijke bewijs tot hen komt. Een boodschapper, gezonden door Allah, die aan hen schone bladen opleest, waarin juiste dingen geschreven staan.** (soera Al Bajjina 1-3)

Ja, als de H. Qur'aan, als het Bewijs van Allah bij je komt op de beste manier en je hoort de woorden van Rasoeloellah (saws), hoe kun je dan nog weigeren te doen wat Allah (swt) aan jou vraagt? Hoe kun je dan niet doen wat je moet doen? Als je luistert naar Allah en het ook doet, dan word je gered van het Vuur en gaan de deuren van het Paradijs voor jou open. De slechtste mensen zijn die niet willen luisteren naar wat Allah van hen vraagt en de beste mensen die Allah geschapen heeft, ja, dat zijn de gelovigen. Accepteer daarom de tawheed, de Eenheid van Allah, bid en geef geld aan de armen, ja, doe alles en alleen voor Allah!

Broeders en zusters, de juiste aqidah is heel belangrijk. Rasoeloellah (saws) heeft gezegd dat wie getuigt dat er geen godheid is dan Allah, dat die persoon in het Paradijs komt. Hij heeft ons ook gezegd niet in de buurt te komen van alles dat wat Allah (swt) verboden heeft. Mohammed (saws) heeft niet anders dan de mensen steeds weer opnieuw verteld dat alleen Allah en niets of niemand anders het recht heeft om aanbeden te worden. Als je dat doet, dan zal Allah je beschermen tegen het Vuur. Zo kom je uiteindelijk dus in het Paradijs. Al jouw daden doe jij voor de Ene, de Almachtige, jouw Schepper: Allah (swt). Als je bidt, dan doe je dat voor Hem. Als je iemand waarschuwt, dan doe je dat voor Hem. Als je een dier slacht, dan doe je dat voor Hem. Er is niets of niemand tussen Allah en jou. En mensen, heb godsvrees! Godsvrees betekent niet dat we bang zijn van Allah. Er is namelijk geen reden om bang te zijn of angst te hebben voor Hem, behalve om wat je zelf verkeerd doet. Vrees voor Allah betekent dus voor een moslim dat hij de zonde haat en daarom vreest voor het Oordeel van Allah over die zonde. Vrees voor Allah is het begin van de juiste aqidah.

Moslims, islam is een manier van leven. Die manier van leven begint met de juiste manier van geloven. Als je je ogen én je hart opent voor Allah, dan kan je uiteindelijk

niet anders dan alles te willen doen om aan jouw Schepper en de almachtige Gever te laten zien hoe dankbaar jij bent. Dan volg jij de mooiste Weg die Allah via Zijn geliefde Boodschapper Mohammed (saws) aan ons heeft laten zien. Ja, dan open jij jouw hart, dan volg jij de H. Qur'aan en het voorbeeld van onze Profeet (saws). Ja mens, geloof! Geloof en doe, op de meest perfecte manier! Dan kun jij je klaarmaken voor jouw beloofde plaats in het Paradijs.

Moge Allah de Verhevene ons op de juiste Weg houden. Moge Allah de Almachtige ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Barmhartige ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Allahoemma, geef ons kennis. Allahoemma, geef de juiste kennis aan de mensen van wie wij houden. Ya Allah, laat ons in veiligheid moslim zijn. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, maak ons één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge de Almachtige ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 13-02-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)