

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over dat wij klaar moeten zijn voor ons huis in het Hiernamaals. Wij herinneren ons Allah en Allah herinnert ons met de dood. De slapenden van nu moeten wakker worden voor het te laat is. Veel van ons denken dat ze een eeuwig leven hebben, maar ieder leven is eindig. Zelfs de wereld kent een einde. Onze tijd staat vast bij Allah (swt), maar is voor onszelf onbekend. Alles wat wij van Hem hebben gekregen moeten we op de beste manier gebruiken, vóórdát het te laat is. Na onze dood is die kans namelijk voorbij. Allah zegt in Zijn Boek, dat vertaald kan worden als:

En geef uit van wat Wij aan jullie hebben gegeven, voordat de dood tot een van jullie komt en hij dan moet zeggen: "Mijn Heer! Waarom hebt U mij niet een klein moment van uitstel gegeven, zodat ik nog wat aalmoezen kan geven en dat ik dan kan horen bij de mensen die goed doen?" Maar Allah geeft aan niemand uitstel als zijn tijd is gekomen. Allah weet precies wat jij doet. (soera al Moenafiqoen 10-11)

Oh jullie die geloven, nu zijn de meesten van ons nog gezond. De meesten van ons zijn nog niet zo bezig met de dood. Ze denken dat ze alles wat ze bezitten zelf nodig hebben. Pas als de dood nadert, gaan mensen denken over wie wat krijgt na zijn of haar dood. Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft ons daarvoor gewaarschuwd. ***Zo kwam eens een man bij de Profeet (zvmh) en vroeg: "Oh Rasoeloellah, welke sadaqah heeft een grotere beloning?" Hij zei: "Wanneer je sadaqah geeft, terwijl je gezond bent en gierig, dat je hoopt op rijkdom en bang bent voor armoede. Stel het niet uit tot je dicht bij de dood bent en dat je dan pas zegt: "Geef dit aan die en die."***

Rasoeloellah (saws) heeft ons ook altijd gevraagd om de dood te herinneren. Het is niet goed om maar te blijven hopen op van alles. Je hoopt op dit, je hoopt op dat. Nee beste broeders en zusters, het moet nú gebeuren. Op de tijd dat je dood gaat, wordt al je werk beëindigd. Klaar. Voorbij. Jouw berouw en spijt worden niet meer geaccepteerd. Ja, jouw spijt is nog geldig tot de adem in jouw keel stopt. In het Heilig Woord van Allah en in de Overleveringen van de Profeet (zvmh) zien wij dat wij mensen fouten maken en blijven maken, maar dat wij altijd en op ieder moment

spijt mogen laten zien aan Allah (swt). Geen gewone spijt, geen simpele sorry, maar een diepe, diepe spijt met alles wat je kan om het nooit meer te doen. En als de dood daar is en de kansen voorbij zijn, dan worden straf en beloning duidelijk. In de H. Qur'aan staat, vertaald:

De mensen die zeggen: "Onze Heer is God," en dan ook vasthouden aan de goede Weg, naar die mensen komen engelen toe die zeggen: "Je hoeft niet bang of bedroefd te zijn, maar verheug je over het Paradijs dat aan jou beloofd wordt. Wij zijn je vrienden in dit leven en in het Hiernamaals. Daar krijg je alles wat je ziel wil en daar heb je alles waar je om vraagt." (soera Foessilat 30-31)

Oh jullie die geloven én het goede doen, kijk naar wat hier aan jou beloofd wordt! Als jij sterft komen de engelen als vrienden naar jou toe. In jouw graf zijn de engelen jouw gezelschap. Het graf zal breed en groot zijn. Maar bij de mensen die het verkeerde pad hebben gevolgd is het graf klein, totdat de ribben zelfs samen komen. Ja, voor deze mensen komen de problemen en bestraffing ook al in het graf. Allah zegt over die mensen:

Wanneer de dood tot een van hen komt, zegt deze smekend: "Mijn Heer, laat mij teruggaan. Hopelijk kan ik dan iets goeds doen voor wat ik heb achtergelaten." Dan wordt er gezegd: "Nee, zeker niet! Het is maar een woord dat hij zegt."... (soera Al Moe'minoen 23:99-100)

Broeders en zusters, wij hebben één zekerheid: de dood komt. Geen sterk kasteel houdt de dood tegen, geen leger dat jou verdedigt, geen dokter die jou geneest; het helpt uiteindelijk niemand. De dood neemt de rijke, de arme, de koning, ja, echt ieder mens. Iedere ziel proeft de dood. En toch is er de redding voor de mensen die alles doen voor hun Heer, die proberen Allah tevreden te stellen bij iedere keer dat zij ademhalen en bij elke stap die zij zetten. Die mensen hebben de islam vastgepakt en leven in alles de islam. Allah zegt over hen:

En wie zich helemaal aan Allah overgeeft en het goede doet, die heeft het stevigste handvat vastgepakt. Bij Allah rust het einde van alle dingen. (soera Loeqman 31:22)

In ons leven moeten wij al denken aan wat er komen gaat. We moeten veel doe'a doen en vragen om bescherming. Daarom heeft Rasoeloellah (saws) dan ook gezegd: ***"Wanneer iemand van jullie klaar is met de tashahhoed (de getuigenis aan het einde van het gebed), laat hem dan bescherming vragen aan Allah tegen vier dingen. Hij moet zeggen: "Oh Allah, ik vraag U om mij te beschermen tegen de foltering van de Hel en de marteling van het graf, de test van deze wereld en de dood en het slechte van de valse messias."***

Onze Profeet (zvmh) waarschuwt ons daarom juist ook voor de dingen die voor ons klein lijken te zijn, maar die grote gevolgen hebben. In een Overlevering worden hierbij roddelen genoemd en als we niet opletten als we naar de wc gaan en er daarom urine op ons komt. Voor deze dingen word je óók bestraft in je graf. Een ongelovige wordt gestraft voor zijn ongeloof, maar we weten dus ook dat moslims gestraft kunnen worden. De gelovige die iets doet tegen de Wil van Allah kan al in het graf gestraft worden.

Moslams, onze geest is na de dood in het Barzakh. Daar zal de bestraffing zijn. Stel dat iemand wordt opgegeten door een leeuw of verbrand of verongelukt in de zee. Toch wordt zijn straf gegeven aan zijn geest en hij voelt het. Hij voelt precies hetzelfde als in een graf. Zelfs als twee personen in één graf liggen, kan de ene de hitte van het vuur van de bestraffing voelen en de ander niet. Hoe en wat, dat is iets dat alleen Allah weet en wat wij gewoon geloven zonder te twijfelen. In het leven laat Allah ook ongelooflijke dingen gebeuren die je ook niet kan voorstellen. Het is ook goed dat Allah ons niet alles laat zien, anders word je niet beloond voor wat je wel geloofde, maar helemaal niet gezien hebt.

Beste broeders en zusters, zorg dat je klaar bent voor je laatste huis. Wacht niet tot het te laat is; het kan jouw plek morgen al zijn, het kan over 50 jaar zijn, maar jouw dag en graf zijn bekend bij jouw Heer. Zorg dat je slaagt voor die eerste stap in het Hiernamaals en zorg dat je veilig bent voor de bestraffing in het graf. Om veilig te zijn tegen die bestraffing is moslim-zijn niet genoeg, maar wel hoe jij als moslim leeft en wat jij met jouw islam doet.

Moge Allah de Almachtige ons helpen Hem te vrezen. Moge Allah ons beschermen tegen de bestraffing in het graf. Moge Allah ons later doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslams waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslams laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 23-01-2015

website: www.moskeeabibakr.nl