

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefhebbende, de Liefdevolle. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah van vorige week over recht en deze week over onrecht zijn per ongeluk omgewisseld. Deze week gaat daarom de uitleg van de choetbah van vorige week: over recht, de rechten en gerechtigheid.

Het is belangrijk dat we eerlijk en goed omgaan met de wereld om ons heen. Alles heeft zijn eigen rechten en recht op jouw rechtvaardigheid. Allah zegt in Zijn Boek: **Ja echt, God verplicht jou om rechtvaardig te zijn, goed te doen en vrijgevig te zijn voor je familie. Hij verbiedt wat gruwelijk, verwerpelijk en gewelddadig is. Hij waarschuwt je, zodat je er misschien iets van leert.** (soera Al Nahl 90)

Allah geeft hier dus drie goede eigenschappen die heel belangrijk zijn in een leven met rust. De eerste is om rechtvaardig te zijn. Dit betekent dat je de dingen doet als je goed hebt nagedacht. Je kent de voors en tegens en dan beslis je pas om het te doen. Je zorgt ervoor dat je iedereen zijn of haar rechten geeft. Bij de tweede, het goede doen, wordt bedoeld dat je de mensen die het nodig hebben helpt, omdat je weet dat Allah dat wil. Ook is het als je bidt en weet dat Allah jou altijd ziet. De derde goede eigenschap betekent dat je je familie helpt, maar ook dat je je netjes gedraagt tegenover hen. Dit is ook belangrijk tegenover andere mensen, zoals de burens.

Oh jullie die geloven, dit mooie gedrag wat we hier horen is verplicht voor ons. Wij zijn moslims en het is heel belangrijk om het rechte Pad van het leven te volgen. Rasoeloallah (saws) heeft ons en de hele mensheid zo vaak laten weten dat de rechten van een ander hoog gehouden moeten worden. Ja broeders en zusters, de beloning van het recht is heel groot. Als je de ander niet zijn rechten geeft, ga je denken over hoe je ander terug kunt pakken. Allah heeft ons gezegd dat je na een wraakactie ook weer een wraakactie terugkrijgt. Daarom leert de islam ons. Islam is een controle over jouw gedrag en te leven met rust.

Gerechtigheid bestaat er in verschillende soorten. Het is een verplichting voor iedereen. Het maakt niet uit wie of wat je bent. Vooral voor de mensen die de leider van een groep zijn moeten hier op letten. Iedereen heeft zijn eigen rechten. Jouw

baas moet jou je rechten geven, je man moet jou je rechten geven en je ouders moeten jou je rechten geven. De koningen en de presidenten, de imaams en sheiks, de voorzitters en de leiders, iedereen! Als dat gebeurt, dan zal het goed gaan met die mensen en de mensen die zij leiden.

Toen onze geliefde Profeet (saws) Mekka binnen kwam, ging hij naar de Ka'aba. De man die de sleutel van de Ka'aba bewaarde, geloofde niet dat de Profeet (zvmh) een profeet was. Ali (ra) pakte de sleutel af van die man. Niet veel later zei Mohammed (saws) tegen Ali om de sleutel terug te geven en zijn excuses aan te bieden. De sleutel hoorde aan die man toe en de Profeet (zvmh) gaf de man terug waar hij recht op had. Toen de man de sleutel terugkreeg, aanvaardde hij de islaam. In de Heilige Qur'aan staat hierover daarom:

**Allah zegt jou om te geven wat toevertrouwd was aan degene die er recht op heeft en dat als je over mensen oordeelt dat je dat rechtvaardig doet.** (soera Al Nisa' 58)

Oh jullie die geloven, iedereen heeft zijn rechten en daar kom je niet aan. Zo is een rechter verplicht om rechtvaardig te zijn. Rasoeloellah (zvmh) heeft ook gezegd dat er drie soorten rechters zijn, waarvan er twee in de hel terechtkomen en de derde komt in het paradijs. Die derde is de rechter die een beslissing neemt met de kennis die van Allah komt. Deze rechter doet moeite om de juiste beslissing te nemen. Hij weet welke rechten door Allah aan de mensen is gegeven. Om die reden wordt hij beloond door Allah. Zelfs als die rechter het verkeerde besluit, maar dat niet expres heeft gedaan, dan nog wordt hij beloond door Allah.

Ook is het verplicht voor de ouders om tussen hun kinderen rechtvaardig zijn. Alle kinderen hebben hun eigen rechten. Je kunt niet voor de één geven en de ander niet, niet de jongens wel en de meisjes niet. In Nederland is het huwelijk met een tweede vrouw strafbaar. In een land zoals Marokko is het wel toegestaan. Het is in zo'n geval belangrijk om als moslimman te weten dat de vrouwen waar mee je tegelijkertijd getrouwd bent, dat je die echt helemaal gelijkwaardig moet behandelen. In een Overlevering heeft de Profeet (saws) gezegd dat als een man meer voor één van de twee vrouwen kiest dan voor de ander, dat hij dan naar het Hellevuur leunt. Daarom heeft Allah ook gezegd in de Heilige Qur'aan:

**Je kunt geen perfecte gelijkheid vasthouden tussen je vrouwen, hoe graag je dat ook zou willen.** (soera Al Nisa' 19)

Broeders en zusters, alle profeten hebben opgeroepen om eerlijk en goed te zijn. Allah heeft in alle tijden en op alle plekken gezegd:

**En let op het eigendom van een weeskind op de beste manier, totdat hij volwassen is. Geef eerlijk de volle maat en het volle gewicht. Wij maken het niemand moeilijker dan wat hij aankan. En als je recht moet spreken zoals een rechter, zorg dat je rechtvaardig bent, zelfs als het om familie gaat en voldoe trouw aan het verbond van Allah. Dit is waar Hij jou voor waarschuwt, zodat je er misschien iets van leert.** (soera Al An'am 152)

Ja moslims, de Qur'aan is geldig voor iedere plek en iedere tijd. Islaam verplicht ons om recht te geven aan wie er recht op heeft. Leef volgens de rechtvaardigheid van de islaam en eis geen rechten op als dat niet nodig is. Helaas weten veel mensen dat niet. Als mensen goed nadenken in dit geloof en al ze met de echt goede en eerlijke

mensen omgaan, dan gaan ze vanzelf de juiste Weg volgen. Als ze de juiste Weg zien, gaan ze insha'Allah niet terug naar het ongelooft.

Moslims, geef de mensen hun rechten, zelfs als je ze haat. Dat ben je als moslim verplicht. Iedereen houdt van zijn of haar recht. Rechtvaardigheid geeft uiteindelijk ook veel mensen gelijk. Als mensen rechtvaardig worden behandeld, dan zijn ze gerust over wat ze hebben. Angst verdwijnt dan uit de harten. Rust en vrede komt bij mensen. Ja, en daarom wijst onze prachtige religie ons naar gerechtigheid, altijd en overal en in elke situatie.

Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen onrecht. Moge Allah ons beschermen tegen verdeeldheid en fitna. Ya Allah, laat ons spijt hebben van wat wij verkeerd deden. Ya Allah, laat ons rechtvaardig handelen. Ya Allah, bestraf de mensen die anderen onrecht aandoen. Allahoema, vermeerder de kennis van onze oemmah. Allahoemma, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Rechtvaardige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 16-01-2015

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)