

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de waarschuwing voor het onterechte en alles wat daardoor gebeurt. Onrecht kent een straf, hoe dan ook. Allah zorgt ervoor dat er van die mensen die onrecht plegen uiteindelijk niets of bijna niets overblijft. Wij moeten daar een les van leren dat dit niet met ons gaat gebeuren. Blijf weg van onrecht, kom er niet bij in de buurt, want de straf is enorm. Geen onrecht tegenover Allah, geen onrecht tegenover jezelf en geen onrecht tegenover de mensen en de andere schepsels van Allah. Blijf er ver weg van! Want ja moslims, er zijn drie verschillende soorten van onrecht. Van alle drie de soorten is het heel belangrijk om er ver, ver weg van te blijven. De eerste is onrecht tussen de dienaar en God. De tweede is onrecht tegenover jezelf en de derde is onrecht tussen mensen.

Oh jullie die geloven, de eerste soort is het onrecht tussen de dienaar en Allah. Dat is als je Hem een deelgenoot of een metgezel geeft. Allah is één en weet, er is niets of niemand zoals Hij. Deze zonde wordt shirk genoemd. De zonde van shirk is zo groot en zo verkeerd dat Allah dat niet vergeeft, totdat die persoon er echt heel veel spijt van heeft. Allah zegt:

Ja echt, Allah vergeeft het niet als je aan Hem metgezellen toevoegt, maar Hij vergeeft daarbuiten alles aan wie Hij wil. Wie aan God metgezellen toevoegt, die heeft een heel grote zonde verzonnen. (soera An Nisaa' 48)

De tweede soort van onrecht is wat tegen jezelf is. Je doet wat Allah verboden heeft, behalve shirk, dat is namelijk de eerste soort. Bij deze tweede soort kom je in de buurt van wat haraam is, van wat verboden is; je hebt het zelfs gedaan... Misschien deed je het stiekem en hoopte je dat niemand het heeft gezien. Toch zag Allah wat jij deed. Het is belangrijk dat je spijt krijgt van deze fouten en probeert het niet meer te doen. Als Allah wil, vergeeft Hij jou dan alles. Allah vergeeft wat Hij wil en Hij bestraft wat Hij wil. Blijf dus hopen op die vergeving van Allah. Met echte, diepe spijt mag je altijd hopen op dat jouw Heer jou vergeeft. Hij zegt:

Oh Mijn dienaren, als jullie het verkeerde tegenover jullie zelf hebben gedaan, dan moeten jullie de hoop op de goedheid van Allah niet opgeven.

Allah vergeeft alle slechte daden. Hij is zeker de Vergevingsgezinde, de Genadevolle. (soera Az Zoemar 53)

Als laatste is het derde soort onrecht. Dit is wat je verkeerd doet tegenover andere mensen. Je komt dan aan wat van een ander is. Dit kan gaan om zijn geld, zijn huis, zijn auto, zijn bloed, zijn kinderen, zijn vrouw, om alles wat iemand heeft. Het is niet van jou, het was niet van jou en het wordt niet van jou. De ander heeft zijn of haar rechten en kom daar niet bij in de buurt! Allah straft de mensen die aan de rechten van een ander komen, die aan de spullen van een ander komen, die aan het leven van een ander komen...

Ook kan je iemand beschadigen door over hem of haar te praten. Het kan een leugen zijn, maar ook waarheid, maar je weet dat die ander het niet fijn vindt dat je er over praat. Als je op die manier onrust maakt tussen mensen is dat ook dit soort van onrecht. Er zijn mensen die altijd maar proberen discussies te maken om zo anderen in problemen te brengen. Weet dat een moslim altijd het goede voor de ander wenst en probeert het goede in de wereld te brengen. Hoe durf jij dan opzettelijk problemen te maken? Moslim, wat is hiermee jouw doel?!

Oh jullie die geloven, dit derde soort onrecht wordt alleen vergeven als die mensen die jij benadeeld hebt jou vergeven. Dan pas kan Allah (swt) jou vergeven. Bij de andere twee soorten van onrecht hoop je op Allah, maar bij deze derde moet je eerst hopen op de moeilijke vergeving van de mensen en dan pas op die van Allah. Met dit soort onrecht kan je bestraft worden in het leven wat je nu hebt, maar ook in graf en ook nog in het Hiernamaals. Een enorme straf staat te wachten voor deze mensen, waar dan ook. Allah beloofde aan Mohammed (saws):

En denk niet dat Allah niet goed let op wat onrechtplegers doen. Hij geeft hun slechts uitstel tot op een Dag dat hun ogen in paniek staren. (soera Ibrahim 42)

Aboe Hoeraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft ook overgeleverd dat iedereen zijn of haar rechten krijgt op de Dag van het Oordeel. Wat je in het leven fout hebt gedaan tegenover anderen en zelfs tegenover dieren, moet je dan afrekenen als je geen vergeving hebt gevraagd. Allah zal zijn goede beloningen afpakken en verdelen over zijn slachtoffers. ***Rasoeloellah (saws) heeft eens op een dag aan zijn vrienden gevraagd: 'Weten jullie wie het armst is?' Zijn vrienden antwoordden: 'De mensen die geen geld of spullen hebben.' Maar hij heeft toen geantwoord: 'De armste is de persoon die op de Dag van het Oordeel met zijn gebed, aalmoes, vasten, bedevaart en al het goeds is gekomen, maar hij heeft slecht gesproken over anderen, gevloekt, mensen slecht behandeld, geld afgepakt, vermoord, geslagen. Allah deelt al zijn verdiende hasanaat van zijn goede daden over zijn slachtoffers, totdat alle hasanaat op is en hij nog steeds een schuld heeft bij de mensen die hij zo slecht behandelde. Dan wordt de schuld op zijn schouders gelegd en hij wordt naar het Vuur geleid.'***

En broeders en zusters, pas op voor het gelijk dat je krijgt van de mensen. Zelfs een rechter kan beslissen dat jij gelijk hebt, maar de diepe waarheid ligt bij Allah. Onrecht blijft onrecht voor Hem. De rechten liggen bij Allah, niet bij de mens. Wat de mens heeft toegestaan of goed verklaard hoeft niet goed te zijn. Uiteindelijk kun je iets dat haraam is niet halaal maken. Nooit. Hou ook in de gaten dat een smeekbede

van iemand die jij onrecht hebt aangedaan rechtstreeks naar Allah gaat. Er zit geen muur of afscheiding tussen Allah en die doe'a. Onrecht blijft onrecht, zelfs tegenover een niet-moslim of iemand die een grote zonde pleegt. Als die persoon Allah vraagt na onrecht dat hem of haar is aangedaan, dan zal de smeekbede door Allah worden geaccepteerd. Oh, waar ben je dan als dader nog veilig?

Moslams, pas op voor het onrecht! Alle drie de soorten brengen jou uiteindelijk in grote problemen. Is het niet hier op aarde, dan kan in het graf zijn of uiteindelijk in het Hiernamaals. De mensen van het onrecht vallen buiten de goedheid van Allah. Zij worden keihard gestraft voor wat ze hebben gedaan. De straf van onrecht hebben deze mensen alleen aan zichzelf te danken. Alleen oprechte spijt, de vergeving van de slachtoffers en bovenal de goedheid van Allah kan die persoon nog redden na dat afschuwelijke onrecht.

Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen onrecht. Moge Allah ons beschermen tegen verdeeldheid en fitna. Moge de Vergever ons vergeven. Ya Allah, laat ons spijt hebben van wat wij verkeerd deden. Ya Allah, bestraf de mensen die ons onrecht hebben aangedaan. Ya Allah, bestraf de mensen die anderen onrecht aandoen. Allahoema, vermeerder de kennis van onze oemmah. Allahoemma, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah de Rechtvaardige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 09-01-2015

website: www.moskeeabibakr.nl