

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de Geduldige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.

(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat er deze week over dat wie de beste van ons is, dat dat degene is die goed is voor zijn vrouw. Een van de dingen die onze geliefde Profeet (saws) heeft gezegd bij de afscheidsbedevaart ging hierover. Tijdens het verrichten van die belangrijke zuil van de islaam, de hadj, op die belangrijke plek in het Heilig Land, zo dichtbij het Huis van Allah heeft hij ons gevraagd goed te zorgen voor onze vrouwen. Deze hadj van het afscheid met de toespraak van onze Profeet (zvmh) is als een testament voor ons, als dat wat hij wilde voor ons na zijn dood.

In deze toespraak tijdens die bedevaart zei hij: ***"Oh mannen! Het klopt dat jullie sommige rechten hebben over jullie vrouwen, maar zij hebben ook rechten over jullie! Denk eraan dat jullie hen als jullie vrouwen hebben genomen, alleen met het vertrouwen van Allah en alleen met Zijn toestemming. Als zij zich houden aan hun plicht tegenover jullie, dan moeten jullie er voor zorgen dat ze te eten krijgen en vriendelijkheid. Behandel jullie vrouwen goed en zorg dat jullie aardig voor hen zijn, want zij zijn jullie partners en de helpers die aan jullie zijn toevertrouwd. En zij mogen geen vrienden maken met iemand, die jij niet goed vindt en ook dat zij geen dingen buiten het huwelijk mogen doen."***

Broeders en zusters, voordat de islaam aan de mensen werd geopenbaard hadden de vrouwen geen rechten. De islaam heeft dat veranderd en wij moeten leven naar de regels van Allah. Toch zijn er nog mensen en hele volken, zelfs moslims, die hun oude gewoontes niet konden opgeven. Ze willen tot op de dag van vandaag niet accepteren dat vrouwen ook rechten hebben. Ze houden hun vrouw dom met het excuus van islaam. Dit klopt niet! Deze mannen snappen weinig van onze prachtige religie en hun harten zijn als steen geworden. Ze volgen wat ze zelf willen. Ze verbieden hun vrouw op zoek te gaan naar kennis, bang om te verliezen wat ze hebben. Ze vertrouwen hun eigen vrouw niet eens. Ze snappen niet dat met iemand praten niet hetzelfde is als vrienden maken en verbieden alles wat ze maar verbieden kunnen. Deze mannen trouwen, maar hebben hun vrouw niets anders te bieden dan het bed. Nee, dit is niet zoals het hoort.

Goed omgaan met de vrouwen, ja, dat is een sleutel tot het Paradijs. ***De Profeet (zvmh) zei eens: "Degene die het beste van jullie is, is hij die het beste voor zijn vrouw is."*** In een andere Overlevering wordt gezegd dat hij zei: ***"Zal ik jullie eens vertellen wie de besten onder jullie zijn? De vriendelijke man en degene met een goed karakter die zijn vrouw goed behandelt wanneer hij kan."***

De Profeet (saws) heeft ons ook gewaarschuwd en beslist dat wij onze vrouwen moeten beschermen. Als je dus goed doet voor je eigen vrouw, dan luister je daarmee goed naar Rasoeloellah (saws). Wij zijn moslims en wij moeten doen wat hij heeft gezegd en voor ons heeft achtergelaten. Als je zijn voorbeeld volgt, en dus goed bent voor je vrouw, dan ben je een goede dienaar van Allah.

Mensen, onze geliefde Profeet Mohammed (saws) hielp de vrouwen met het huishouden. Het enige wanneer hij stopte met helpen in huis was als het gebedstijd was. Hij beschermde ze en gaf ze waar ze recht op hadden. Sommige mensen denken dat het enige recht van de vrouw is om met haar samen te slapen. Nee, zo'n huwelijk is alleen gebouwd op lust.

Oh jullie die geloven, luister met je hart naar de Overleveringen van de Profeet (saws). Doe wat hij met zijn tong heeft gezegd. Doe wat hij deed en doe niet wat hij niet heeft gedaan. Vraag Allah met dit en met alles dat je de Profeet (zvmh) in zijn meest perfecte voorbeeld blijft volgen. We hoorden al dat Mohammed (saws) zei: ***"Degene die het beste van jullie is, is hij die het beste voor zijn vrouw is."***

Stop dus met het volgen van wat je zelf wil. Kijk naar het voorbeeld van de Profeet (zvmh) en voel het, voel het met je hart. Denk je soms dat de Profeet (saws) onwaarheid heeft gesproken toen hij dit zei? Nee toch! Moslim, denk na... Als jij goed bent voor je vrouw, dan doe je goed voor Allah (swt)! Volgens de weegschaal van de Profeet (zvmh) is het dus dat als je slecht bent voor je vrouw, dat je dan ook slecht bent bij Allah. En, wat de Profeet (zvmh) heeft gedaan en gezegd, is wat Allah heeft gewild.

Zo maakt Allah ook in de H. Qur'aan duidelijk dat je goed moet zijn met elkaar. De man moet goed zijn voor zijn vrouw. Het moet uiteindelijk een plezier zijn om met haar te zijn. Allah zegt:

En dit is een van Zijn tekenen: Hij heeft uit je midden echtgenoten gemaakt, zodat je er rust in vindt. Hij heeft liefde en zachtheid tussen jullie gezet. Daar zijn zeker tekenen in voor de mensen die nadenken.
(soera Al Roem 21)

Broeder, doe het goede voor haar, doe niet moeilijk. Verbied haar niet alles. Dreig niet steeds met het scheiden. Scheiden is iets dat Allah liever niet heeft en toch probeer je haar steeds bang te maken met zoiets. Je weet dat het in jouw hand ligt, maar waarom gebruik je die macht dan op die manier? Je vergeet zo dat het een recht is van Allah. Ja broeder, de Profeet van Allah (saws) heeft de rechten van de vrouwen hoog gehouden. Hij heeft ons meerdere keren keiharde waarschuwingen gegeven om goed om te gaan met de vrouwen. Een man die moslim is mag zijn vrouw niet zomaar zijn wil opleggen en zijn macht misbruiken. In een moslimgezin moet er rust en vrede zijn. De man neemt misschien dan wel de eindbeslissing, maar hij moet zijn vrouw raadplegen en haar mening serieus nemen. Hij is dan uiteindelijk

verantwoordelijk tegenover Allah voor wat hij besloten heeft. Een moslim die bezig is met zijn islaam weet dat over alles wat hij besluit Allah de Getuige is en dat hij voor alles wat hij doet of juist niet doet gestraft of beloond wordt.

Moslams, zorg dat in jullie huwelijk respect en liefde is voor elkaar. Daar moet je samen aan werken. Weet wat het voorbeeld van de Profeet (saws) is geweest. Kijk naar de liefde en goedheid die in zijn huis was. Vanuit die plek ging dat vervolgens de wijde wereld in. Daarom, als ook jij thuis rust en vrede bij elkaar vindt, dan heb jij rust en vrede als jij naar buiten gaat. En dat is wat islaam is, dat is naar het voorbeeld van de Profeet (zvmh) en dat is wat Allah (swt) voor de mensen, voor ons, voor jou, heeft gegeven.

Moge Allah de Verhevene ons leiden op de weg naar ons huwelijk. Moge Allah de Verhevene ons leiden tijdens ons huwelijk. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat we van U ontvangen. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, breng onze oemma samen. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 19-12-2014

website: www.moskeeabibakr.nl