

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefdevolle, de oneindige Vergever van de zonden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het vergeven en het toegeven. Islaam is een manier van leven en moet ons gedrag verbeteren. Rasoeloellah (saws) heeft ons met zijn leven het voorbeeld laten zien hoe wij een goede moslim kunnen zijn. Het vergeven en het goed en zacht zijn voor anderen hoort daar bij. De islaam moet jouw hart schoonvegen van arrogantie en verhevenheid. Je moet niet altijd je gelijk halen of jezelf de winnaar willen voelen. Het leven is maar een kleine weg die ooit gaat eindigen. De enige weg die wij moeten zoeken is de Weg naar het Hiernamaals en op die Weg naar het Achira liggen niet de foutjes van de ander. Op de weg naar Achira ligt de overwinning in het einddoel, niet in de kleine succesjes van gelijk krijgen of je gelijk halen.

Moslimes, maak jezelf niet belangrijk, zelfs niet als je belangrijk bent. Tegenwoordig zijn zoveel mensen op zoek naar status. Ze willen groot zijn hier in deze wereld. Het is voor hen onmogelijk om te bedenken dat je je soms klein moet maken. Dat klein maken betekent niet dat je jezelf moet vernederen, nee, klein maken is iemand vergeven, terwijl je weet dat hij of zij fout zit of verloren heeft. Het is iemand met rust laten, als je weet dat de overwinning voor handen is. Een moslim moet kunnen opgeven en de mensen vrij maken van een rotgevoel. Je maakt zo het leven makkelijker voor die mensen en uiteindelijk vooral voor jezelf. Als je zo kunt vergeven, dát is pas een goed karakter. Dát is pas een voorbeeld, omdat die ander weet dat hij of zij fout was. Je hebt gelijk en je kunt het zelfs afmaken, maar het is een stukje van je islaam om het te laten gaan. Het is niet goed om te willen laten zien dat je de beste bent en dat je gelijk hebt. Iemand wijzen op iets, dat is goed, maar door blijven gaan of zelfs iemand vernederen is zeker geen goede eigenschap. Open je hart en laat goedheid zien.

Broeders en zusters, je moet makkelijk zijn voor de mensen. Zorg dat je goede gedachten houdt. Misschien heeft die persoon waar je iets over denkt of zegt wel goede bedoelingen. Je weet niet wat precies de achtergrond is, zelfs als je die denkt te weten. Oordeel niet, verzin er niets bij. Probeer het achter je te laten of dat je de eerste bent die excuses aanbiedt. Je moet als moslim veel los laten en door de vingers zien. Allah vergeeft en vraagt ook aan ons om te vergeven. Als jij tegen een

ander kunt zeggen dat je het achter je laat, dat je het er niet meer over hebt, dan maak je je hart schoon. Rasoeloallah (saws) heeft gezegd dat wie de mensen op aarde vergeeft, dat Allah die persoon in het Hiernamaals vergeeft.

Sommige mensen zijn zo hard dat ze niemand vergeven. Misschien hebben ze inderdaad wel gelijk, maar je kunt er echt mee overdrijven. Ze genieten van de pijn van een ander en gaan soms zelfs op zoek naar wraakacties. Die mensen zijn niet tevreden met een simpele sorry. Nee, ze willen maar niet opgeven. Op het moment dat ze een beetje macht hebben, vergeven ze niemand meer. Dit is zo gevaarlijk. Het kan je uiteindelijk blind maken om je eigen fouten te zien. Zeg mij, wie van ons hier is perfect? Wie van ons denkt dat hij of zij minder fouten maakt dan een ander hier? Wie van ons is aan het wachten op een fout van een ander? Mensen die zo zijn, die blind zijn om te vergeven, zijn blind geworden voor hun eigen fouten. Zij zijn een vijand van zichzelf geworden.

Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: 'Rasoeloallah heeft nooit iemand geslagen met zijn handen, niet zijn vrouw en ook niet zijn bediende.' Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft dus nooit iemand geslagen, behalve dan tijdens oorlogstijd. Zo leren wij dat we alleen moeten straffen als straf voor Allah (swt) en niet omdat we het zelf zo graag willen. Een goed mens met godsvrees moet altijd vergeven, kunnen vergeven, willen vergeven.

Oh jullie die geloven, allemaal hopen wij op de genade, de goedheid en de vergeving van Allah. Daarom moeten wij mensen elkaar ook kunnen vergeven. De zachtheid voor elkaar is de zachtheid waarop wij hopen op de Dag van het Oordeel. Hoe durf jij vergeving van Allah te verwachten als je in je leven nooit anderen hebt vergeven, hoe erg het soms ook was? Elkaar vergeven, en zelfs de eigen vijanden vergeven, is een van de belangrijkste zaken waar de islam op is gebouwd. In de Qur'aan heeft Allah gezegd dat de gelovigen diegenen zijn die het verkeerde niet proberen te doen en als ze boos zijn dat ze dan vergeven. Hij zegt daarbij ook:

De beloning van een kwade daad is een zelfde kwade daad terug, maar wie vergeeft en het goed maakt, zijn beloning is bij Allah... (soera a-Shura 40)

Allah is met de mensen die geduld hebben! Allah wil het beste voor de mensen. Daarom heeft Hij ons Zijn Goddelijke Wetten gegeven, de sharia. Deze Wetten zijn met vergeving. Het is weer een belangrijke les die wij hier van leren. Er is geen straf alleen om straf. Spijt en vergeving, dát is de kern van de islamitische wetgeving. Spijt moet er van binnen en van buiten zijn, maar de vergeving ook. Als de vergeving en de spijt van binnenuit komen, dan zie je dat ook aan de buitenkant. Vergeving en spijt van binnen zorgt voor rust in de harten. En weet dat Allah de harten kent. Maak je geen zorgen over de vergeving die je misschien onterecht hebt gegeven. Als dat zo zou zijn, dan komt er een Dag waarop die persoon zich tegenover Allah moet verdedigen. De waarheid komt toch wel boven tafel. Dat zijn dus duidelijk niet jouw zorgen. De enige zorg die jij hebt is de rust en de vrede met jezelf en op die manier ook tussen de mensen. Gun jezelf rust in jouw hart en vergeef met liefde. Allah zegt in Zijn Boek, dat vertaald kan worden als:

Wij hebben de hemelen en de aarde en wat daar tussen is niet anders geschapen dan met waarheid. Het Laatste Uur komt zeker dichterbij, dus vergeef op een liefdevolle manier. (soera Al Hidjr 85)

Lieve moslims, als je altijd maar kijkt naar wat een ander fout heeft gedaan en dat niet vergeeft, dan wordt de wereld ontzettend hard. Vergeef elkaar daarom, zelfs als je weet dat het moeilijk is of dat je gelijk hebt. Vergeef elkaar, omdat Allah vergeeft. Vergeef elkaar, omdat Allah er van houdt als jij vergeeft! Als je dat doet om die reden is dat het beste bewijs dat jij van Hem houdt. Iemand écht iets vergeven uit het diepst van je hart, terwijl je weet dat die persoon fout was... Als je dat kan, dan zal Allah jou ook dingen gaan vergeven.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven. Moge Allah de Barmhartige onze harten verzachten. Moge Allah onze verborgen daden accepteren en belonen. Moge Allah de Allerhoogste door angst ons dichterbij elkaar brengen. Heer onze God, vergeef de fouten die wij maken, de eerste en de laatste, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Moge Allah de Verhevene onze broeders en zusters en alle andere slachtoffers die door oorlogsgeweld zijn omgekomen hun zonden vergeven en toelaten tot het Paradijs. Oh Allah, bescherm ons tegen fitna en verdeeldheid. Ya Allah, neem verdeeldheid weg. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Rechtvaardige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 12-12-2014

website: www.moskeeabibakr.nl