

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de Doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de les die we kunnen leren van de ziekte aids. Deze ziekte is een waarschuwing om niet te doen wat Allah verboden heeft. Het is een heel grote bestraffing hier op aarde als je verkeerd doet en kan ook zeer gevaarlijk zijn, zelfs voor onschuldige mensen. Aids is geen grote ziekte uit het verleden, maar het is een ziekte van tegenwoordig. Ieder jaar sterven er bijna 2 miljoen mensen aan, ieder jaar opnieuw! Er is nog steeds geen medicijn gevonden tegen aids. Het kan alleen afgeremd worden. Als je het hebt, kan jouw lichaam zich uiteindelijk niet meer verdedigen tegen andere ziektes. Je kunt makkelijk alle andere ziektes krijgen, die dan uiteindelijk je dood betekenen. Door hiv en aids komt jouw einde sneller dichterbij.

Het leven van de mens is iets moois in de islaam; het wordt gezien als een geschenk van Allah. Volgens de islaam kun je daarom niet zomaar met je leven doen wat je zelf wil. Wij moeten zorgen voor dit cadeau van Allah, voor dit leven. Een gezond lichaam heb je van Hem gekregen en er komt een dag waarop wij ons lichaam teruggeven aan die Gever. Daarom heb je niet het recht om jouw lichaam te misbruiken. Allah waarschuwt jou daarvoor. Als je over Zijn grenzen heen gaat, dan word je gestraft. Met Zijn Wil kan je dan ziek worden.

Oh jullie die geloven, wij mensen denken al zo ver te zijn met wat wetenschap genoemd wordt. En toch, met alle kennis die er is, is het nog niemand gelukt om een medicijn tegen hiv of aids te maken. Nog niemand heeft een vaccin gevonden dat jou er tegen kan beschermen. Maar aids krijg je ook niet zomaar. Een van de makkelijkste manieren om het te krijgen is door zina, door seks buiten het huwelijk. Dat is niet eens iets dat moslimgeleerden zeggen, nee, daarvoor waarschuwen de doctoren en gezondheidsorganisaties wereldwijd. Natuurlijk zijn er nog meer manieren om het te krijgen. Er zijn mensen die het hebben gekregen, doordat ze getrouwd waren met iemand die zina heeft gepleegd of door een bloedtransfusie. Toch kan niemand ontkennen dat de snelste verspreiding van deze ziekte komt, doordat mensen zomaar met andere mensen de dingen doen die in het huwelijk horen. Als je getrouwd bent en je bent ook nog met anderen bezig, dan heet dit overspel. Allah zegt:

En hou je ver weg van overspel, want het is iets afschuwelijks en een slechte weg. (soera Al Israa' 32)

Ook uit Overleveringen van de Profeet (saws) wordt duidelijk dat overspel is iets dat tegen de Wil van Allah ingaat. De Profeet (zvmh) waarschuwt ons eveneens dat er een ziekte is die niet bij jou blijft. Het is een ziekte die door gaat naar je vrouw en naar je kinderen. Ook zou hij hebben gezegd dat als er een volk is waar zina gewoon is geworden, dat voor dit volk ook de dood gewoon gaat worden. Buiten dit alles vraagt de Rasoeloallah (saws) om goed te zijn voor weeskinderen, kinderen zonder vader en moeder. Weet dat er in deze wereld honderdduizenden weeskinderen zijn door aids. Moge Allah genadig zijn voor hen.

Broeders en zusters, hoeveel boodschappers en profeten zijn er naar de mensen gestuurd? Hoeveel volkeren hebben niet geluisterd naar de Woorden van Allah (swt)? Hoeveel volkeren zijn gestraft, omdat zij niet deden wat moest en wel deden wat niet mocht? Als wij lezen in de H. Qur'aan zien we wat er is gebeurd met die mensen. Volkeren die niet luisterden werden gestraft met armoede of met ziektes. Zij werden weggeveegd door Allah. Laat dit een grote waarschuwing voor ons zijn. Deze plaag van aids kan daarom uiteindelijk niet worden opgelost door te zoeken naar een geneesmiddel of een vaccin. Als wij goed kijken naar de Boodschap van Allah, dan moeten wij op zoek gaan naar de reden van deze ziekte. We zien namelijk dat ook onschuldige mensen worden geraakt door aids. Dat komt door het roekeloze gedrag van anderen. Er zijn mensen die zo tegen de Regels van Allah ingaan, dat het uiteindelijk de hele maatschappij in gevaar brengt. Daarom zegt Allah in Zijn Boek, vertaald als:

En pas heel goed op voor een verschrikking die niet alleen degenen onder jullie die het verkeerde doen kan treffen. Weet dat Allah streng is in het straffen. (soera Al Anfaal 25)

Moslams, de islam staat niet ver van ons af. De islam staat midden in het leven en moet jou een goede richting geven. Allah weet hoe Hij de mensen heeft geschapen. De mens is niet als een engel en heeft bepaalde gevoelens. Ieder gevoel moet je proberen op de beste manier te sturen. Niemand is feilloos en niemand is perfect. Maar dan nog moeten we er alles aan doen om te proberen de Weg van Allah te blijven volgen. De islam stuurt jou als je van binnenuit verlangens krijgt. Dat is voor je eigen bescherming. Bepaalde gevoelens hoor je nu eenmaal volgens de islam alléén binnen het huwelijk te gebruiken. Dit is een van de beste manieren om beschermd te zijn tegen aids, maar ook tegen sommige andere ziektes. Maar buiten dat weten we dat er tegenwoordig door de manier van leven van velen ook miljoenen onschuldige mensen getroffen worden. Het treft niet alleen meer de verkeerden, zoals Allah zegt.

Mensen, we weten dat we niet perfect zijn en voor sommigen is dat helaas op dit gebied. Weet beste broeder of zuster dat je met jouw gedrag anderen in grote problemen kan brengen. Het is heel belangrijk dat als jij een fout maakt dat je altijd moet proberen de schade zo klein mogelijk te houden, dat je om vergeving moet vragen en dat je daarna moet proberen de fout niet nog een keer te maken. Bescherm jezelf tegen ziektes, bescherm jezelf tegen deze gevoelens. Het beste is daarom uiteindelijk om te trouwen en je gevoelens alleen in het huwelijk te gebruiken. Laat het nooit normaal worden met wie of waar dan ook om te doen wat

Allah alleen binnen het huwelijk wil zien gebeuren. Maak geen verschil tussen lust en liefde.

Oh jullie die geloven, aids is een grote waarschuwing voor ons. Begrijp dat Allah iets van ons vraagt. De mensen die niet naar Hem willen luisteren, krijgen een grote straf. Ja, een heel volk wordt gestraft, omdat dat volk op een bepaalde manier leeft. Aids is nu een ziekte die om zich heen grijpt. Het is iets waar we daarom allemaal rekening mee moeten houden. Uiteindelijk worden we bang van de mensen die we zouden moeten kunnen vertrouwen. Een ziekte als aids kan om die reden onze gemeenschap kapot maken. Broeder, zuster, bescherm jezelf tegen deze ziekte, bescherm ons ertegen. Red jezelf en red ons.

Moge Allah de Verhevene ons dankbaar laten zijn voor alles wat we van Hem krijgen. Moge de Allerhoogste door angst ons dichterbij elkaar brengen. Oh Allah, bescherm ons tegen fitna en verdeeldheid. Moge Allah de Liefhebbende door ons goede voorbeeld anderen naar het pad van de islaam brengen. Heer onze God, vergeef de fouten die wij maken, de eerste en de laatste, de grote en de kleine, de openbare en de verborgene. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, breng onze oemma samen. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Rechtvaardige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 28-11-2014

website: www.moskeeabibakr.nl