

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Levensgevende, de Levensontnemende. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de straf in het graf. Het graf is de plek waar we allemaal een keer terecht komen. Iedereen van ons gaat uiteindelijk dood, vroeg of laat. De plaats waar we daarna terecht komen is het graf. Dat is niet voor iedereen even prettig. Het ligt er aan hoe jouw leven is geweest. Nu kun je nog kiezen voor het goede, zonder de straf gezien te hebben voor het verkeerde, of de beloning van het juiste.

In het graf ben je weg van deze wereld, maar je bent nog niet in de hel of in het Paradijs. De mensen die niet hebben geluisterd naar wat Allah heeft gevraagd, zullen daar in het graf, tussen deze wereld en het Hiernamaals, graag een herkansing van het leven krijgen. Allah zegt daarom, als in een vertaling:

**Wanneer de dood tot een van hen komt, zegt deze smekend: "Mijn Heer, laat mij teruggaan. Hopelijk kan ik dan iets goeds doen voor wat ik heb achtergelaten." Dan wordt er gezegd: "Nee, zeker niet! Het is maar een woord dat hij zegt."...** (soera Al Moe'minoen 99-100)

Het mag duidelijk zijn dat wij tijdens het leven zo vaak gewaarschuwd zijn om te luisteren naar wat Allah van ons vraagt. Als je hier verder niet over nadenkt, of te makkelijk denkt, dan is het na je dood een hele schok als je opeens ziet dat die straf van het graf ook écht is. Op dat moment heb je natuurlijk ontzettend veel spijt en zou je graag terug willen. Dan is het alleen te laat. Na je dood zou je dan nog zo graag de goede dingen met je geld, voor je familie en je kinderen willen doen, maar Allah zegt hier duidelijk dat die kans voorbij is. We kunnen hier een heel goede les van leren. Allah vergeeft namelijk de mensen die nu tijdens hun leven doen wat de ongelovigen hopen nog te doen als het te laat is en ze bij de straf van het graf zijn.

Mensen, het graf is de eerste stap naar het Hiernamaals. Je leven ligt achter je en de kansen zijn voorbij. De keuze is gemaakt. Het graf hoeft dan ook helemaal geen straf te zijn. Het ligt helemaal aan je eigen leven met je eigen keuzes. Als je het graf alleen maar ziet als een plek van bestraffing, dan heb je maar de helft begrepen. Iemand die namelijk gewoon doet wat God aan de mens heeft gevraagd, die zal in

het graf juist het goede ontvangen. Je kunt je dan ook nu al in dit leven beschermen voor de straf in het graf. Dat is wat je nú moet doen, niet dan.

Zoals gezegd, het graf is de eerste stap naar de achira, naar het Hiernamaals. In het graf krijgen de gelovigen al een beetje van de beloning die zij kunnen verwachten in het Paradijs. De mensen die tegen de Wil van Allah zijn ingegaan krijgen al wat van de straf die voor hen klaar staat in de hel. Natuurlijk klinkt het hard als je het zo hoort, maar broeders en zusters, de dood en het graf horen nu eenmaal óók bij het leven, bij de islam waar wij van getuigen. De dood is er voor iedereen. Voor iedereen, zonder uitzondering. De dood, met garantie. En als de eerste stap in het graf makkelijk is, dan zal wat er na komt alleen maar mee kunnen vallen.

Allah belooft in Zijn Boek:

**Elke ziel zal de dood proeven. Maar pas op de Dag van de Opstanding krijg je de hele beloning. Wie dan van het Vuur wordt weggehouden en de Tuin wordt binnen gelaten, heeft zijn doel bereikt. Het leven van deze wereld is niets anders dan het genot van het bedrog.** (soera Al 'Imraan 185)

Mensen, je hebt geen kans om te vluchten. Er is geen plaats op de aarde waar je naar toe kunt gaan waar je niet zult sterven. Er is geen hoek in het universum waar de Engel van de Dood jou niet gaat vinden. Om daar aan herinnerd te worden is het goed om de begraafplaatsen te bezoeken. ***Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: 'Ik heb jullie verboden om de begraafplaatsen te bezoeken, maar bezoek ze, zodat het jullie kan herinneren aan het Hiernamaals.'*** Als je naar een begraafplaats gaat, of je komt er langs, zoals hier in Nijmegen bij het CWZ, groet dan de bewoners van het graf. Geef jouw salaam en doe een smeekbede. Broeders en zusters, als je dit zo doet word je iedere keer bewust gemaakt dat er een dag komt dat de mensen ook langs jouw graf zullen lopen en jou in je graf begroeten.

Ja, het graf is een grote fitna, is een grote verwarring. In het graf hoor je de voetstappen van de mensen die weglopen bij jouw graf na je begrafenis. Op dat moment komen er twee engelen om jou te vragen over Mohammed (saws). Voor de mensen die zeggen dat hij de boodschapper en dienaar van Allah is, tegen hen wordt gezegd: 'Kijk naar jouw plaats in de hel, maar Allah heeft die plek geruimd voor een plek in het Paradijs.' De mensen die niet weten wat ze moeten zeggen worden gestraft. Die mensen zullen dan schreeuwen en iedereen kan ze horen, behalve de mensen en de djinns.

Maar moslims, waarom word je gestraft in het graf? Dat zijn verschillende dingen. Zo moeten we niet te makkelijk denken over viezigheid van de wc. Urine op je kleding is een reden van bestraffing. Ook slecht gedrag door roddelen is zoiets verschrikkelijks dat je in je graf de straf zult voelen. De Profeet (zvmh) heeft ons in een Overlevering duidelijk hiervoor gewaarschuwd. Ook een slechte wassing en dus met een slechte woedoe bidden wordt bestraft in het graf. Als laatste die in deze preek genoemd wordt, is het onrecht dat je ziet. Als je getuige bent van onrechtvaardigheid en je kán het veranderen, dan moet je dat doen. Iemand die op straat in elkaar geslagen wordt is iets waar je bij in móet grijpen. Het onrecht dat wij in deze wereld, op de tv zien, doet ons daarom veel pijn en mochten wij iets kunnen doen, laat de wereld weten dat wij, met de Wil van Allah, het zullen doen! Daarom broeders en zusters, doe veel du'a dat de fitna daar ophoudt, maar houd je weg van die plekken als je het verschil niet kunt maken.

Oh jullie die geloven, natuurlijk zijn er ook zaken die jou tegen de bestraffing kunnen beschermen. Bij een gelovige zal in het graf bij het hoofd het gebed zijn, het vasten aan de rechterkant en de aalmoes aan de linkerkant. Bij het voeteneinde zijn de goede daden die men deed voor de anderen; ja, aan alle kanten wordt de gelovige beschermd in het graf.

Moslim, leef! Leef de islam! Leef naar de regels van Allah en luister naar Zijn geruststellende Woorden:

**Zij die in het onzichtbare geloven en die bidden en die goed doen met wat Wij aan hen hebben gegeven. En die geloven in wat aan jou is neergezonden en in wat vóór jouw tijd is neergezonden, en die een vast vertrouwen hebben in dat wat komen gaat. Zij volgen de leiding van hun Heer en met hen zal het goed gaan.** (soera Al Baqara 3-5)

Moge Allah de Verhevene ons laten terugkeren voor onze dood, de shahadah laten uitspreken tijdens onze dood en moge Allah ons het hoogste Paradijs schenken na onze dood. Oh Allah, wees ons genadig wanneer wij eenzaam zijn in de graven. Oh Allah, maak van onze graven als tuinen van de Tuinen van het Paradijs. Allahoema, vergeef ons. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Barmhartige onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 14-11-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)