

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim.** (soera Al Imraan 102)

**Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.**

(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over een van de Zuilen van de islam: de zakaat. De islam is namelijk gebouwd op vijf, de shahadah, de salaah, de zakaat, de saum en de hadj. Zakaat wordt in het Nederlands ook wel 'aalmoes' genoemd, geld dat je weggeeft aan een ander uit liefdadigheid. Zakaat wordt in de islam na de salaah genoemd. Naast zakaat, dat verplicht is door Allah, kunnen wij ook altijd vrijwillig iets afgeven. Dan heet het sadaqa. In de H. Qur'aan vraagt Allah vaak aan ons om vrijgevig te zijn, om uit te geven op de Weg van Allah. De islamitische regels over zakaat, dus wat je ieder jaar móet betalen, zijn niet altijd gemakkelijk. Vandaag worden een paar van die regels in het kort uitgelegd.

In de H. Qur'aan lezen we hoe hoog de beloning wel niet is voor het geven van een aalmoes. Als je namelijk zakaat betaalt, dan is dat een teken van dankbaarheid aan Allah. Je laat zien dat je gehoorzaam bent. Je geeft zo een beetje aan anderen van wat Allah aan jou heeft gegeven. Allah beloont jou daarom. De rijke moslims delen met de arme moslims, de rijken geven een beetje van wat Allah aan hen heeft gegeven aan de armeren onder ons. Zo wordt het verschil tussen arm en rijk minder. Ook zorgt het ervoor dat de armere mensen uiteindelijk toch niets tekort komen.

De zakaat zuivert ons. De zakaat maakt ons weer schoon van de verkeerde dingen die we hebben gedaan. In de tijd van de Profeet (saws) betaalden de mensen zakaat en de Profeet (zvmh) heeft toen voor die mensen gebeden. Allah zegt daarom: **Neem een bijdrage aan van hun bezittingen om hen daardoor te reinigen en te zuiveren. En bid voor hen; jouw gebed is voor hen een bron van geruststelling. En Allah is Alleshorend, Alleswetend.** (soera At Tawbah 103)

Moslims, weet dat Allah geeft en neemt. Hij geeft en neemt wat Hij wil en van wie Hij wil. Maar moslims, weet ook dat wat jij weggeeft uit goedheid, jij terug van Hem krijgt, hier (op welke manier dan ook) of in het Hiernamaals, en misschien zelfs in beide. Hij zegt in Zijn Boek:

**Ja echt, mijn Heer vergroot en verkleint het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat jullie ook aan giften uitgeven, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener.** (soera Saba' 39)

Broeders en zusters, als je de zakaat niet betaalt, levert dat heel veel schade op voor ons. Je houdt de Wil van Allah tegen. Je houdt tegen wat de bedoeling is van de zakaat. Je beschadigt zelfs op die manier de dingen die je hebt. Als je niet betaalt, vernietig je uiteindelijk je eigen geld. Zakaat lijkt namelijk op regen die uit de hemel komt. Regen geeft leven aan de mensen, aan de bomen, aan alles dat leeft! Jouw zakaat geeft op die manier ook leven. Het laat iets dat stilstond weer groeien. In een Hadith wordt daarom gezegd dat als een volk geen zakaat geeft, dat Allah voor hen de regen laat ophouden. Dat is een van de snelste straffen van Hem aan de mensen die geen zakaat geven. De latere bestraffing van Allah is nog veel erger. De H. Qur'aan maakt duidelijk dat dit iets serieus is en dat het niet betalen uiteindelijk heel zwaar bestraft wordt. Die mensen denken dat ze veel geld en goud hebben gespaard, maar het enige waar ze voor hebben gespaard is een verschrikkelijke straf van Allah. Er staat:

**En de mensen, die goud en zilver vasthouden en sparen, en het niet uitgeven op de Weg van Allah, vertel ze dat er een pijnlijke straf klaarstaat. Er komt dan de Dag waarop dat geld in het vuur van de hel heet gemaakt wordt. Het wordt dan op hun voorhoofd, hun zij en hun rug gelegd. Dan wordt er tegen hen gezegd: 'Dit is wat je voor jezelf hebt verzameld. Voel daarom nu maar wat je gespaard hebt.'** (soera at Tawbah 34-35)

Jouw niet-betaalde zakaat wordt zo een grote bestraffing in het Hiernamaals. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Bedenk dat je uiteindelijk geen een cent mee kunt nemen in je graf. Al je bezittingen moet je achterlaten. Zorg daarom dat ze je niet tegen gaan werken.

Oh jullie die geloven, er zijn veel soorten zakaat. Het kan niet allemaal in één choetbah tot in de details verteld worden. Om je toch wat meer duidelijkheid te geven hoe het zit, volgen een paar voorbeelden. Zo heb je de zakaat over geld. Dit was vroeger als goud en zilver, maar we kunnen al het geld van ieder materiaal tegenwoordig zo zien. Papiergeld telt dus ook als goud of zilver. Je moet daarom zakaat betalen over het geld dat je een jaar lang hebt gehad zonder het uit te hoeven geven. Hierover betaal je 2,5%, dus een kwart van een tiende. Ook als je handel drijft, bijvoorbeeld voor iemand die een winkel of een supermarkt heeft, moet je zakaat betalen over alles wat een jaar lang in je winkel staat. Ook dat is 2,5%. Een andere berekening is er voor het vee dat je bezit. Dat ligt er aan of je koeien of kamelen hebt, geiten of schapen, en dan nog eens hoeveel. Ook is er een andere berekening als je akkers met planten en groenten hebt. Dan ligt het er aan hoeveel moeite je moet doen. Voor meer details over het hoe en wat kun je beter naar de imaam gaan of het opzoeken in de juiste boeken.

De zakaat is bedoeld voor bepaalde mensen. Allah zegt in Zijn Boek, vertaald als: **De aalmoezen zijn alleen voor de armen, en de mensen die het nodig hebben, en voor de mensen die zakaat verzamelen en het uitdelen, en voor de mensen die met hun hart neigen naar de islam, en voor het vrijkopen van slaven, en voor de mensen die een schuld hebben en voor de mensen die werken voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van God. En Allah is Alleswetend, Alwijs.** (soera At Tawbah 60)

Hier horen we dat er acht groepen mensen zijn die zakaat mogen krijgen. Pas dus op met het ontvangen van geld dat je niet hoort te krijgen. Als je genoeg hebt, neem

dan geen geld van een ander aan. Broeders en zusters, maak geen misbruik van een systeem dat bedoeld is om de arme mensen te helpen. Dit geld is niet bedoeld voor jou als je geen honger hebt.

Beste moslims, onthoud dat zakaat een serieuze zaak is. Het is een van de vijf en wij moeten weten dat alles wat wij van Allah krijgen, dat we dat vroeg of laat moeten inleveren. Bedenk goed dat wat je hier op aarde verzamelt later als een grote straf terug kan komen. Zorg daarom dus dat jij uitgeeft op de Weg van Allah, dát wat Allah aan jou verplicht heeft.

Moge Allah de Onderhouder ons belonen als wij zakaat betalen. Moge Allah de Verhoorder ons belonen als wij sadaqah uitgeven. Oh Allah, laat ons alleen het goede doen. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 07-11-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)