

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Machtige, de Krachtige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.

(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het samen met elkaar bidden. Het bidden met anderen is iets prachtigs van de islaam. Als moslim weten we dat we moeten bidden, maar het is goed om ook eens stil te staan bij wat het samen bidden voor ons betekent. Een moslim is een stukje van de oemmah, van alle moslims samen. Door het samen bidden zie je even je andere broeders en zusters om daarna met nieuwe energie aan het werk te gaan. Het maakt je even wakker wie en wat je bent. Door de dag heen ben je misschien tussen veel mensen die geen moslim zijn of heb je het gevoel dat je als moslim alleen op de wereld bent. Maar dan komt de tijd van het gebed. De oemmah wordt nooit moe en verzamelt zich, waar dan ook ter wereld, met Gods Wil, tot de Laatste Dag bij iedere gebedstijd in de moskeeën. Allah zegt in Zijn Boek, dat vertaald kan worden als:

De moskeeën worden alleen bezocht en verzorgd door de mensen die in Allah en de Laatste Dag geloven, en die vasthouden aan het gebed, en die de zakaat betalen, en die niemand vrezen, behalve Allah. Misschien zijn dit wel de mensen die op het juiste Pad zijn. (soera Al Tauwbah 18)

Samen bidden is een bescherming tegen sheitaan. Als je alleen bidt, dan heb je een grote kans dat sheitaan de tweede is. In je eentje bid je misschien te snel of onzorgvuldig. Misschien stel je het gebed uit als je alleen bent, om het uiteindelijk zelfs niet te bidden. Nee, als je samen bidt, dan heb je een afgesproken tijd, met elkaar en zo hou je sheitaan van je vandaan. De beloning van het gebed met je broeders en zusters wordt ook veel meer beloond dan als je het gebed alleen had verricht. Zo krijg je er ook een hogere plek in het Paradijs door.

Samen bidden is niet hetzelfde als alleen bidden. Er zijn een paar dingen die je moet weten als je met meer personen bent. Als je dat weet, dan krijg je meer beloning van Allah. We kunnen namelijk pas de beloning van Hem krijgen als we bewust voor iets kiezen. Wat we per ongeluk goed doen, kan geen beloning krijgen. Als je weet wat je doet, dan ga je ook veel bewuster bidden. Wat je doet krijgt een veel diepere betekenis. Uiteindelijk gaat het dan ook niet meer om het doen, terwijl je het wel blijft doen, maar om hoe dicht het jou bij Allah brengt.

Om te beginnen, een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg daarom dat je op tijd bent. Te vroeg komen in de moskee bestaat niet, te laat komen wel. De gebedstijden zijn bekend, die van 2015 kan je nu al vinden. De afspraak van het gebed staat al vast, dus je kunt ze nu al in je agenda inplannen voor de komende jaren. Als je in de moskee bent, wacht je rustig tot het gebed begint. Het is heel jammer dat sommige mensen niet hun best doen om op tijd te zijn voor de afspraak met hun Heer. Snap je dat als je steeds op het laatste moment komt, dat het je dus ook wel eens gebeurt dat je te laat bent? Dan heb je dus alle moeite om naar de moskee te komen eigenlijk voor niets gedaan. Je hebt veel beloning verloren als je te laat komt voor de salaat achter de imaam. Dus, liever 'te vroeg' dan te laat. Mocht het je toch gebeuren dat je te laat binnenkomt, doe dit dan zo stil mogelijk.

Aboe Hoeraira heeft gezegd dat de Profeet (saws) heeft gezegd: 'Ga naar je gebedsplaats, wanneer je de iqama hoort. Ga niet rennend naar de moskee, maar doe dit op een rustige manier. Bid mee met de djama'ah, met de groep. Als je een paar rakaat hebt gemist, bid je die daarna nog alleen.' (Boechari, Moeslim, Aboe Dawoed, Tirmidhi) Het gebeurt wel eens dat mensen te laat zijn en zich dan gaan haasten om alsnog mee te bidden. Ze rennen naar de eerste lege plek die ze in de rij zien en storen zo iedereen. Vooral als ze zien dat de imaam in roekoe staat, dus buigt, willen mensen nog snel die gebedseenheid mee pakken. Broeders en zusters, dit is tegen de soennah! Hou rekening met wat er van je gevraagd wordt, hou het stil en rustig. Je bent te laat, accepteer dat en kom voortaan op tijd!

Sommige mensen zijn zelfs zo gehaast om aan te sluiten dat ze vergeten om de takbir te zeggen. Het zeggen van de eerste 'Allahoe akbar' is verplicht. Zonder die 'Allahoe akbar' is je gebed niet begonnen. Je móet het zeggen en je móet daarbij toch ook echt je handen goed opgetild hebben, terwijl je nog helemaal recht staat. Vanaf dan kun je pas naar de bewegingen die de imaam op dat moment doet. Het is compleet gedachteloos en inhoudsloos als je snel aanschuift en probeert mee te doen. Vergeet nooit, jouw gebed is voor jouw Heer en jouw bewegingen zijn bedoeld om jou dichterbij Hem te brengen.

Ook is het bij een gebed dat je met elkaar verricht belangrijk dat de rijen recht worden gemaakt. ***Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: Maak jullie rijen recht, want de engelen bidden in rijen.*** Zorg dus dat de eerste rij vol staat, dan de tweede en zo verder. Laat geen gaatjes en sta schouder aan schouder. Moslims, wij staan in het gebed als een muur, niet als losse stenen bij elkaar gegooid. Een rechte rij is verplicht en let erop hoe je voeten staan. Sommige mensen staan zo breed dat de schouders elkaar niet meer raken en dat er gaten vallen als ze weer opstaan na de soedjoed. Als iemand aanschuift, trek je voet niet weg en maak de rijen eerst vol en maak ze daarna ook goed recht.

Een gezamenlijk gebed kent verder een leider, de imaam. De imaam wordt gevolgd. Je moet dus accepteren dat hij de leider is en niet jij. Je doet hem na, ook al heb je al duizenden keren hetzelfde gedaan en weet je precies wat hij gaat doen. Het gebed is geen wedstrijd en ik zeg jou, als je dat denkt, weet dan dat de imaam altijd wint. Onze geliefde Profeet (saws) heeft gezegd dat degene die zijn hoofd eerder optilt dan de imaam dat die persoon bang zou moeten zijn dat zijn hoofd is als de kop van een ezel. Wist je dat de vrienden van de Profeet (saws) helemaal rechtop bleven staan, totdat de Profeet (zvmh) helemaal in soedjoed was? Nee, ga daarom

de wedstrijd niet aan met de imaam. Jouw roekoe komt pas na die van hem, jouw soedjoed komt pas na die van hem en ook jouw selaam komt pas na die van de imaam.

Broeders en zusters, onthoud de waarde van ons gezamenlijk gebed. Wij zijn hier vandaag samen als één krachtige oemmah voor het vrijdagsgebed, maar probeer iedere salaam samen te bidden, hier, thuis of waar dan ook. Maak de rijen recht zoals de engelen, maak de rijen stevig zoals muren. Bid samen als één oemmah voor één Heer, ieder gebed weer opnieuw.

Moge Allah de Barmhartige ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Oh Allah, accepteer ons gebed dat we alleen bidden. Oh Allah, accepteer ons gebed dat we samen bidden. Moge Allah ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd ziet. Moge Allah ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd hoort. Heer onze God, laat ons de harten veroveren en niet de landen. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, stop de fitna in onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 24-10-2014

website: www.moskeeabibakr.nl