

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Geduldige en de Getuige. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jij die gelooft! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslim. (soera Al Imraan 102)

Oh, jij die gelooft! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jouw goede daden accepteren en jouw slechte daden vergeven. En wie luistert naar Allah en Zijn boodschapper, heeft echt een grote overwinning behaald.

(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het huwelijk. Wij moeten als moslims ons best doen om te trouwen, omdat Allah dat van ons wil, van ons vraagt. Door de gevoelens die we van binnen kunnen krijgen, is het belangrijk dat we weten dat zoiets alleen binnen het huwelijk is toegestaan. Het huwelijk zorgt er zo dus voor dat we de regels van Allah (swt) niet overtreden. Allah zegt tegen ons verschillende keren in de H. Qur'aan om te trouwen. Hij zegt:

En trouw met de mensen van jullie die niet getrouwd zijn en met de goede en eerlijke van jouw dienaren, man of vrouw. Als zij arm zijn, maakt Allah hen rijk door Zijn goede gunsten. Ja, Allah is Allesomvattend en Alleswetend. (soera Al Noer 32)

Het huwelijk wordt gezien als een soennah van de profeten. Profeten vóór Mohammed (saws) waren ook getrouwd en hebben zo een voorbeeld gegeven. Op die manier hebben ze ons laten zien dat bepaalde dingen alleen in het huwelijk mogen gebeuren. Het beschermt ons tegen alles van de verboden kant. In Zijn Boek maakt God aan ons en aan Rasoeloellah (saws) duidelijk dat de profeten met de Boodschap gewone mensen waren die trouwden en kinderen hebben gekregen. Er staat, dat vertaald kan worden als:

En ja, Wij hebben boodschappers vóór jou gestuurd en Wij hebben aan hen vrouwen en kinderen gegeven. (soera Ar Ra'd 38)

Toen eens een man tegen de Profeet (zvmh) zei dat hij niet ging trouwen, heeft de Profeet (zvmh) hem duidelijk gewaarschuwd. Hij heeft toen gezegd dat iemand die niet zijn soennah volgt, niet zijn voorbeeld, geen volgeling van hem is. Zo iemand is dus niet iemand van onze oemmah. Hij was getrouwd en ook zijn dochters waren getrouwd. Wij moeten dus het voorbeeld van onze Profeet (saws) willen volgen. Dat is heel belangrijk. Als je denkt dat jouw manier van leven beter is dan dat hoe de Profeet (zvmh) het heeft laten zien, dan ben je heel gevaarlijk bezig. De wil moet er dus zijn, maar er kunnen natuurlijk andere redenen zijn. **Onze geliefde Boodschapper (saws) heeft gezegd: 'Oh jongens! Iedereen die het kán moet trouwen, want het zorgt ervoor dat je naar beneden kijkt en dat je je netjes gedraagt.'** (Al-Boecharie) Door het huwelijk ga je niet meer rondkijken naar anderen en binnen het huwelijk kun je de dingen doen die je alleen met je vrouw of

man hoort te doen. Binnen in de mens zitten gevoelens die, als je niet getrouwd bent, jou in heel grote problemen kan brengen.

Als je getrouwd bent, kun je je gevoel kwijt en daardoor kan je rust krijgen in je leven. Als je dat op die manier doet, word je zelfs door Allah (swt) beloond. Door heel bewust voor elkaar te kiezen doe je dus iets moois en doe je wat Allah wil. Daarom heeft onze Profeet (zvmh) ons dit voorbeeld gegeven. Hij heeft hier altijd veel zorgen over gehad. Trouwen is dan ook echt heel belangrijk in de islaam, zoals Allah zegt in de H. Qur'aan en zoals ook de profeet Mohammed (saws) heeft gezegd en gedaan.

Toch moeten we niet blind zijn voor de wereld zoals die is. Een soennah kunnen we niet alleen doen, omdat het soennah is. De Profeet (saws) zegt duidelijk **'iedereen die het kan'**. Je moet het dus kunnen betalen, je gezin kunnen onderhouden en er moet toch ook echt iets van gevoel zijn voor elkaar. Zonder goed gevoel zullen het lange, moeilijke jaren worden, voor jullie allebei en uiteindelijk ook voor jullie kinderen. Het huwelijk is iets serieus, niet zomaar een soennah van onze Profeet (zvmh). Het is zelfs zo'n belangrijke beslissing dat het de helft van je islaam is. Zo belangrijk! Dat kan en mag je dus niet zomaar doen. Je trouwt niet met de eerste de beste goede moslim die ergens op je pad komt. Het zijn levens die samen komen.

Als je zoekt naar een goede partner, dan is het belangrijk om te kijken naar hoe de ander in de islaam staat. Je moet weten wat precies het gedrag van die persoon is. Dat moet je goed onderzoeken, binnen de regels van de islaam. De Profeet (zvmh) heeft gezegd tegen de mannen die verantwoordelijk zijn voor de meisjes die nog niet getrouwd zijn: **'Als een persoon naar jullie toe komt, en jullie zijn tevreden over zijn geloof en zijn gedrag, trouw haar dan aan hem, want als je dat niet doet, komen er grote problemen op de aarde.'** (al-Tirmidhi) Dit betekent niet dat je je dochter of zus zomaar aan iemand kunt weggeven die jij wil. Het is belangrijk dat ook de vrouw zich goed voelt bij dit huwelijk. Uiteindelijk zijn de jongen en het meisje die 's avonds bij elkaar op de bank zitten, en niet jij.

Moslims, de bedoeling van het huwelijk is uiteindelijk dat wij nieuwe, kleine mensjes op deze wereld zetten. Op de Dag van het Oordeel kan jij zo aan Allah jouw oemmah laten zien. Het hebben van een gezin kan jou ook veel beloning van Allah opleveren. Iedere euro die jij uitgeeft om je gezin verder te helpen als moslim wordt beloond door Allah. Je wordt beloond voor wat jouw kind in de maatschappij doet. Hij of zij moet een voorbeeld van de islaam zijn. Wat is er mooier dan een kind dat gehoorzaam is aan Allah? Pas dan ook op dat je niet gierig bent. Als je je kind niks gunt of als je nooit naar je kind of naar je vrouw of man luistert, dan is Allah niet tevreden met jou. Geef je gezin liefde en probeer elkaar verder te helpen. Geef veel en krijg nog veel meer terug, van hen én van jouw Heer.

Oh jij die gelooft, na jouw dood word jij nog vergeven door de smeekbede van jouw kind. Je laat zoveel achter, maar dit is een van de weinige dingen die nog verder gaan ná de dood. Mocht jouw kind door God eerder gehaald worden dan dat jij zelf sterft, heb dan geduld en accepteer de Wil van de Almachtige. In een Overlevering zegt onze Profeet (zvmh) tegen een vrouw die drie kinderen verloor dat ze daarmee bescherming tegen de hel heeft gekregen.

Oh lieve broeders en zusters, doe je best om de soennah van onze Profeet (zvmh) levend te houden. Bescherm jouw ogen. Bescherm je lichaam. Kies hem of haar met

liefde, kies met liefde voor Allah (swt). En als je niet kan trouwen, om welke reden dan ook, weet dan dat het advies van onze geliefde Profeet (saws) is geweest om te vasten. Beste jongeren, ken de regels van de islam en probeer Allah (swt) tevreden te houden op je weg voor, naar én tijdens je huwelijk.

Moge Allah de Verhevene ons de juiste partner laten vinden. Moge Allah de Verhevene ons leiden op de weg naar ons huwelijk. Moge Allah de Verhevene ons leiden tijdens ons huwelijk. Oh Allah, laat ons blind zijn voor de fouten van anderen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat we van U ontvangen. Ya Allah, vergeef onze ouders. Ya Allah, beloon onze ouders. Ya Allah, leid onze kinderen. Allahoemma, leid de mensen die terugkeren op Uw Pad. Allahoema, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters, in oorlogsgebieden, in vluchtelingenkampen, in ziekenhuizen, of waar ook in de wereld. Ya Allah, verzacht hun pijn en breng onze oemma samen. Ya Allah, breng onze oemma samen. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 17-10-2014

website: www.moskeeabibakr.nl