

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft, Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims. (soera Al Imraan 102)

Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze week gaat over het goed zijn voor anderen, maar ook voor jezelf. Je kunt goed en zacht zijn tegenover anderen, maar niet in de gaten hebben dat je iets doet dat jouzelf in gevaar brengt. Natuurlijk is het belangrijk als moslim om het beste te doen voor je omgeving, maar jijzelf dan? Je moet respectvol omgaan met je eigen leven. Voor sommigen van ons hier is het niet leuk om te horen wat er vandaag gezegd gaat worden, maar beste moslims, ik neem aan dat je vrijdags komt om iets te leren, om iets van je leven te veranderen en een stukje verder op de Weg van Allah te komen.

Ja mensen, kijk eens hoe wij op deze wereld zijn. Kijk eens hoe wij verschillen van de dieren. We lopen op twee voeten. We eten met onze handen. We reizen op dieren, fietsen, scooters en in auto's over het land en maken schepen om in elke storm te varen. We gebruiken de aarde op de manier die wij willen, met graan en fruitbomen en we plukken er de vruchten van. Wij zijn zo anders dan al het andere dat God heeft geschapen. Allah zegt daarom:

En inderdaad hebben Wij de kinderen van Adam geëerd en hen over land en zee gebracht. Wij hebben hun het goede gegeven en Wij hebben hen hoog verheven boven de meesten die Wij geschapen hebben. (soera Al Israa 70)

Allah gaf zo de mensen rechten en plichten. Zo moeten wij goed omgaan met onze ouders, onze burens hebben rechten, moslim of niet-moslim, we blijven van de spullen van een ander af en we respecteren het leven, dat van een ander én dat van onszelf. De Wetten van Allah willen rechtvaardig zijn voor alle mensen. Ja, Hij wil het beste voor iedereen. Toch zijn er mensen die de regels van Allah niet willen volgen. Ze vinden hun eigen ideeën beter. Dat is gevaarlijk. Dat dachten sommigen namelijk ook, nadat de profeet Moesa (as) het Heilige Boek de Tauraat had gekregen. Allah zegt daarover:

En Wij hebben hen in de Tauraat voorgeschreven: een leven voor een leven, oog om oog, neus om neus, oor om oor, tand om tand en eerlijke straf voor verwondingen. En wie van die straf uit goedheid afziet, krijgt vergeving. En wie niet oordeelt volgens dat wat Allah heeft gezegd, dat zijn de mensen die het verkeerde doen. (soera Al Ma'ida 45)

Alles heeft dus Zijn eigen, rechtvaardige bestraffingen. Er is een straf voor roddelen, voor seks buiten het huwelijk of voor de mensen die dat van anderen zeggen, maar wat ze niet kunnen bewijzen. Er is een straf op diefstal, op roof, ja, alles heeft zijn eigen bestraffing. Het is eerlijk, dus nooit zomaar; er worden niet willekeurig handen afgehakt, mensen gestenigd of onthoofd volgens de échte wetten van Allah. En zoals de H. Qur'aan zegt, het slachtoffer mag het altijd vergeven aan de dader. Dat wij in Nederland wonen en dat wij dus niet de straf volgens die Wetten van Allah hier op aarde krijgen, wil niet zeggen dat het dan opeens wel mag. Wat Allah verboden heeft, is ook in Nederland verboden. Onthoud dat. Dat wat Allah verboden heeft, is óók in Nederland verboden.

Moslams, de Almachtige Schepper wijst ons de Weg om Hem te aanbidden, Hem alleen en niemand anders. Dat is het beste en het mooiste leven. Je krijgt uiteindelijk dan ook wat aan jou beloofd is op de Dag van het Oordeel: het Paradijs. De Weg van God beschermt jou tegen het slechte van buitenaf en het beschermt jou uiteindelijk zelfs tegen jezelf. Op het moment dat je iets verkeerd wil doen, maar je denkt er opeens aan dat het verboden is door Allah, dan hebben de regels van Allah (swt) jou op dat moment tegen jezelf beschermd. In de H. Qur'aan staat, dat vertaald kan worden als:

Oh jij die gelooft, gebruik niet illegaal iets van een ander, maar doe wat je hebt afgesproken met elkaar. En pleeg geen moord of zelfmoord. Ja echt, Allah is altijd goed voor jullie. (soera 'An Nisa 29)

Broeders en zusters, hier in de winkels is het gemakkelijk om iets te kopen dat ons uiteindelijk dood maakt. Wiet en andere drugs, sigaretten, alcohol en iets moeilijker te krijgen, allerlei pillen, zijn namelijk een vorm van zelfmoord. Het beschadigt altijd jouw lichaam. Altijd. Je maakt er het lichaam mee kapot dat je van Allah (swt) hebt gekregen om Hem te aanbidden en zie eens hoe sommige mensen dat lichaam gebruiken. Alsjeblieft, hou je ver van die dingen. Het is anders een dood waar je zelf aan mee hebt geholpen. Je hersenen gaan er van kapot, je longen, je aders... alsjeblieft, kies voor de Weg van Allah en vraag om vergeving. En alsjeblieft, jaag ook anderen niet de dood in en help daarom niet mee om deze rommel de wereld in te krijgen, niet voor moslams en niet voor niet-moslams.

Rasoeloellah (saws) heeft gezegd: "Djibriel is naar mij gekomen en heeft gezegd: "Oh Mohammed! Allah de Verhevene heeft wijn vervloekt, en degene die het maakt, en degene die vraagt om het te maken, en degene die het opdrinkt, en degene die het transporteert, en degene voor wie het getransporteerd wordt, en degene die het verkoopt, en degene die het schenkt en degene voor wie het geschonken wordt.""

Geleerden hebben gezegd dat het woord dat hier vertaald wordt met 'wijn' eigenlijk alles is waar je een beetje anders van gaat denken, waar je een beetje duizelig van wordt. Dus: wiet, alcohol, sigaretten, al die dingen zijn daarom voor ons verboden. Zorg dat je het niet koopt, niet verkoopt, niet vervoert, nee, help jezelf en red ook anderen! Hou jezelf niet voor de gek en denk niet dat je niet zonder kunt. Denk niet dat er geen ander werk is. Het geldt dat je verdient, hoeveel zegeningen van Allah denk je dat daar in zit? Ik weet het, het is niet makkelijk in deze wereld en velen van ons hebben nu een moeilijke keuze te maken. Kijk straks eens thuis in de spiegel en vraag jezelf eens hardop af wat je nu eigenlijk wil met je leven.

Lieve broeders en zusters, kies voor jezelf. Verkoop jouw mooie plek in het Paradijs niet voor een goedkope plek hier op aarde. Kies voor de liefde van Allah, kies voor Zijn Weg en voor Zijn bescherming. Alleen dat zal jou uiteindelijk écht rijk en écht gelukkig maken.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven. Moge Allah ons kennis schenken, deze kennis begrijpen en het vervolgens doen. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Oh Allah, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Allahoemma, laat ons dankbaar en geduldig zijn voor alles wat wij van U ontvangen, in goede en in slechte dagen. Allahoema, zegen onze kinderen. Allahoema, zegen onze ouderen. Ya Allah, geef genezing aan hen die ebola, kanker of een andere ziekte van U ontvingen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn niet vergeten van onze broeders en zusters in Syrië, in Palestina, in Irak of waar ook in de wereld. Ya Allah, laat ons onze harten openen en onze oemma weer één maken. Ya Allah, maak onze oemmah één. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah de Verhevene ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 10-10-2014

website: www.moskeeabibakr.nl