

In de naam van God, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, het Licht, de Gids. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze week gaat over de hadj, de bedevaart naar Mekka. Deze reis moet iedere moslim, als het kan, ooit in zijn of haar leven één keer maken. Wij weten dat de islam is gebouwd op vijf zuilen en de hadj is een van die vijf. In de gebedsruimte hier zien we zes zuilen, de paaltjes die het dak omhoog houden. Voor de mensen die boven zitten, die zien er twee. Haal een van die zuilen weg en iedereen zal bang worden, omdat de moskee kan instorten. Zo is het ook met de zuilen van de islam. Als je zegt dat de hadj niet nodig is of zelfs niet een van de zuilen van de islam is, dan stort voor jou de islam in. Zoals deze moskee er zes nodig heeft, zo heeft jouw islam vijf zuilen nodig. Zonder het willen doen van de vijfde zuil wordt je islam heel zwak. Je moet het dus willen en ieder jaar, ja ieder jaar opnieuw moet je eerlijk tegenover jezelf zijn en alles er aan doen om te kunnen en te willen gaan. Als je *kán* gaan, *móet* je gaan; dat kan niemand ontkennen. Wie van jullie hier heeft de afgelopen maanden langer dan tien seconden serieus nagedacht om dit jaar ook te gaan?

In het Boek van Allah en in verschillende Overleveringen lezen we over de bedevaart, de kleine (oemrah) en de grote (hadj). Rasoeloellah (saws) heeft duidelijk gezegd dat de hadj verplicht is en de oemrah is zeker weten een soennah. Ook wordt er gezegd dat de grote bedevaart als een djihad is voor vrouwen, als een strijd. Daarnaast is gezegd dat de beloning van een goede hadj insha'Allah het Paradijs is. Na een goede hadj is het alsof je geen zonden meer hebt en opnieuw geboren bent. De grote bedevaart is door Allah (swt) verplicht gemaakt voor de mensen. Toen eens een man aan de Profeet (zvmh) vroeg of je ieder jaar moet gaan, zei hij: ***"Als ik dat zei, dan was het wel verplicht geweest. En als het elk jaar verplicht was, zouden jullie het niet doen en zouden jullie het zelfs niet eens kunnen. De bedevaart is één keer in het leven verplicht en voor wie vaker wil, dat is dan vrijwillig."***In Zijn Boek zegt Allah:

**En de bedevaart naar het Huis is door Allah verplicht gemaakt aan de mensen voor wie het lukt om op pad te gaan.** (soera Al Imraan 97)

Nu wordt het interessant. **'Voor wie het lukt om op pad te gaan'**, wat houdt dat in? Iemand die geld moet lenen om op hadj te gaan, nee, die hoeft niet te gaan, ook niet als hij familie achterlaat met schulden. Iemand die een ziekte heeft, waardoor

reizen onmogelijk wordt, of familieleden die ziek zijn die hij of zij moet helpen, nee, die persoon hoeft ook niet op bedevaart. Dat betekent dus dat iemand die gezond is en het geld heeft nu nog de beslissing moet maken om te gaan. Het is kortdag, maar het kan nog wel, in ieder geval moet je serieus onderzoeken om nog te gaan. Er wordt gezegd dat iemand die wel kan gaan, maar niet gaat, dat die persoon maar als een niet-moslim mag sterven.

Oh jullie die geloven, er zijn vijf eisen om op hadj te móeten gaan: je moet moslim zijn, je moet verstand hebben, je moet volwassen zijn, je moet onafhankelijk zijn en je moet kunnen gaan. Wie die vijf dingen heeft, heeft dus wat er wordt geëist. Ga! Ga in Gods Naam. En ook kinderen mogen gaan en de beloning zal voor zijn voor degene die hen meeneemt. Als je voor iemand anders wil gaan, zorg dan eerst dat je je eigen hadj hebt verricht. Voor je eigen bedevaart, beter ga je zo snel mogelijk, als het kan zelfs nog dit jaar.

Moslams, de hadj is verplicht! Het gaat er niet om 'of je er klaar voor bent.' Allah vraagt niet of je er klaar voor bent, Hij verplicht het jou. Zoals je 'Ashhadoe an laa ilaha illAllah, wa ashhadoe anna Moehammadan rasoeloellah' zegt, zoals je vijf keer per dag je gebed verricht, zoals je de hele maand ramadhaan vast, zoals je je zakaat betaalt, zo klaar ben jij om naar Mekka te gaan. Spaar het geld en maak tijd vrij, niet voor een tijd die jou misschien helemaal niet gegeven is, maar zo snel mogelijk! In Gods naam, verricht de hadj! Allah heeft al tegen Ibrahim (as) gezegd:

**En roep de mensen op tot de bedevaart. Zij komen dan te voet of op magere kamelen die door elk diep dal heen komen, om getuige te zijn van de dingen die goed voor hen zijn en dat ze de naam van Allah gaan noemen op een aantal vaste dagen om te laten zien dat ze dankbaar zijn voor het vee dat ze van Hem kregen. Eet daar dan van en geef het ook aan de mensen die het nodig hebben.** (soera Al Hadj 27-28)

Alle stukjes van de bedevaart zijn stukjes van aanbidding, van dhikr, heeft onze geliefde Profeet (saws) gezegd. De steentjes die we gooien, als we om de Ka'aba lopen, als we tussen de heuvels Safa en Marwa gaan... Beste broeders en zusters, geef jouw hart daar rust en vrede. Draag de voorgeschreven kleding, breek geen takken en laat de hond met rust die jou met rust laat. Geef te eten aan andere mensen en gebruik tijdens de hadj niets anders dan mooie woorden. Laat je van je beste kant zien. Zeg je selaam tegen bekenden en onbekenden. Ja, Mekka, stad van vrede, stad waar wij heen gaan, waar wij heen willen gaan. Het is de plaats waar wij samen komen, al eeuwenlang, van iedere plek ter wereld waar moslams wonen, met welke opvatting of welk idee dan ook. In Mekka zijn wij gelijk aan elkaar, de koning en de dienaar, de rijke en de arme, de Europeaan en de Arabier. Allen daar, met één doel als één oemma voor één Heer. En bedenk je goed, voor veel moslams in de wereld is dit de enige keer in hun leven dat ze zo'n lange reis maken. Zij hebben niet zoals ons de kans om op vakantie te gaan naar Parijs, Praag of Marrakech. Zij sparen een heel leven alleen voor deze reis en kijk eens waar wij ons geld aan besteden. Waar ben jij deze vakantie geweest?

Moslams, het is vanaf vandaag nog een paar weken tot de tijd van de hadj. Denk eens serieus na over de verplichtingen die je kan doen. Stel niet iets uit naar de dag van morgen wat je vandaag nog kan doen. Stel niet uit naar volgend jaar als je niet eens weet of jij er volgend jaar nog bent. Ja moslams, vijf keer per dag en dadelijk

ook weer sta je op voor het gebed, voor Allah richting Mekka, maar wanneer sta jij écht op, voor Allah, richting Mekka?

Moge Allah de Verhevene ons Zijn Huis laten bezoeken. Moge Allah de Verhevene ons het graf van de Profeet laten bezoeken. Moge Allah de Verhevene ons Al Aqsa laten bezoeken. Moge Allah de Verhevene ons tijd geven. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Oh Allah, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Oh Allah, open onze harten voor Uw uitnodiging naar Uw Huis. Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in oorlogsgebieden, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen, of waar ook in de wereld niet vergeten.

Allahoemma, schenk geduld en moed aan de broeders en zusters in Syrië, in Palestina, in Nigeria, in Liberia, in Ghana...Ya Allah, neem ziektes weg, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of begrepen. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 12-09-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)