

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft en Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over dat we moeten opletten wie je vrienden zijn en met wie je omgaat. Het is onmogelijk om in je eentje te leven. Overall kom je mensen tegen, zelfs mensen die je liever niet tegen zou komen. Om blij te kunnen zijn, om verdrietig te kunnen zijn, om te leven hebben we anderen nodig. Blijdschap zonder anderen om je heen is anders dan blijdschap als je met vrienden bent. Verdriet kan makkelijker worden als je het kan delen met een goede vriend. Het leven wordt beter met mooie mensen om je heen.

Omgaan met andere mensen kan ook nadelen hebben. Als je namelijk met de verkeerde mensen omgaat, dan kan dat jouw gedrag veranderen. In de H. Qur'aan en de soenna staan daarover waarschuwingen. We moeten proberen voor de goede mensen te kiezen en we moeten juist proberen weg te blijven van de slechte mensen. Dat klinkt gemakkelijker dan dat het is; het is niet zomaar te zien of iemand goed of fout is. Het is ook niet zo dat slechte mensen nooit goed doen of dat goede mensen nooit slecht doen. Dat maakt het ingewikkeld. Daarom moet je kijken naar wat je vrienden en de mensen om jou heen aan de islaam doen. Staan jouw vrienden naast jou tijdens het gebed of laten ze jou maar gewoon even je ding doen? Zijn jouw vrienden bezig met geld en dunya, het wereldse, of zitten ze hier nu naast je in de moskee? En, zijn jouw vrienden eigenlijk wel moslim?

Buiten jouw vrienden heb je nog de mensen op school, op je werk en op straat. Sommige van die mensen praten slecht over de islaam en proberen jou uit te dagen. Allah (swt) zegt:

Als je de mensen ziet die Onze tekenen belachelijk maken, draai je dan weg van hen, totdat ze met een ander gesprek beginnen. En als sheitaan zorgt dat je dat even vergeten bent, en je herinnert je dit opeens weer, blijf dan niet zitten met deze mensen die verkeerd doen. (soera Al An'aam 68)

Er zijn dus mensen die geen respect hebben voor de islaam. Op het moment dat ze dat laten merken, moeten we niet bij die mensen blijven. De H. Qur'aan waarschuwt ons hier duidelijk voor. In een Overlevering vinden we ook terug dat als we bij slechte mensen zitten dat het is als met stank. Denk eens aan als je met mensen zit die sigaretten roken. Je zult vanzelf naar rook gaan stinken. Als je met iemand zit die

naar parfum ruikt, dan is dat zoals je met goede mensen zit. Het is fijn om met die mensen te zitten en misschien ga je er zelf uiteindelijk ook wel een beetje naar ruiken. En, ook al hou je er uiteindelijk niks aan over, de tijd dat je met die persoon hebt gezeten, ruik je in ieder geval iets lekkers.

Oh moslims, denk hieraan als je naar buiten gaat. Kies de goede mensen! Als je altijd met goede mensen bent, zit je altijd aan de goede kant. Je wint er altijd iets mee. Neem bijvoorbeeld de hond. Normaal gesproken zullen wij als moslims hier proberen afstand van te houden, maar lees eens soera Al Kahf; dan wordt er verschillende keren de hond genoemd die bij de jongens in de grot was. Een hond! Alleen maar omdat hij met goede jongens was, wordt deze hond een paar keer door God in de Heilige Qur'aan genoemd: hoe de hond met zijn voorpoten trouw op de drempel lag en hoe hij als vierde, zesde of achtste bij de jongens was. Door bij de beste mensen te zijn heeft die hond een plaats in de H. Qur'aan verdiend.

Een slecht gezelschap kan heel gevaarlijk zijn. In de tijd van de Profeet (saws) was een zekere Oebay bevriend met Oeqba. Oeqba had met de Profeet (zvmh) gezeten en naar hem geluisterd. Oebay vond dat maar niks en zei tegen Oeqba dat hij niet meer met hem wilde praten als hij nog een keer met de Profeet (zvmh) zou gaan zitten óf hij moest de Profeet (zvmh) in het gezicht spugen. Oeqba ging toen naar de Profeet (zvmh) en spoog hem in het gezicht. Hoe dom was dit van Oeqba! Allah gaf daarna de Openbaring over dat zo'n mensen op de Dag van het Oordeel veel spijt gaan krijgen over zo'n domme dingen. Allah zegt:

Die Dag bijt de degene die fout heeft gedaan op zijn handen en hij zal zeggen: "Oh, had ik de weg met de Boodschapper maar gevolgd." (soera Al Foerqaan 27)

Broeders en zusters, bijna iedereen van ons kent wel iemand die geen moslim is waar je veel om geeft. Deze persoon vertrouw je door en door. Sommige van ons hier hebben zelfs familie die geen moslim zijn en die in sommige gevallen ook nog eens tegen de islaam zijn. Ja, wij wonen in een land waar de kans groot is op niet-moslimvrienden of moslims met niet-moslimfamilie. In de tijd van de Profeet (saws) was dit ook het geval. ***Toen de oom van de Profeet, Aboe Talib, op sterven lag, kwam de Profeet (zvmh) naar zijn oom en zei: "Oh oom, zeg la ilaha illa-llaah en daarmee kan ik goed voor je spreken bij Allah, de Verhevene en de meest Vereerde."*** ***De ongelovigen die daar bij waren zeiden toen tegen Aboe Talib: "Ga jij het geloof van je voorvaders verraden?"*** ***Toen zei Aboe Talib dat hij dat niet zou doen: "Ik volg het geloof van 'Abdoel Moettalib".*** ***Toen zei de Profeet (zvmh): "Ik zal Allah blijven vragen om vergeving voor jou, behalve als het voor mij verboden wordt om dit te doen"***. Toen openbaarde Allah (swt):

De Profeet en de gelovigen mogen niet om vergeving vragen voor de afgodendienaren, zelfs niet als die familie van ze zijn, nadat de gelovigen duidelijk is geworden, dat de afgodendienaren het volk van de hel gaan zijn. (soera At Tawbah 113)

Lieve moslims, wij kunnen geen vergeving vragen voor wat ongelovige vrienden of familie verkeerd doen. Wij moeten wel deze mensen met ons goede gedrag laten zien hoe mooi de islaam is. We moeten ze op de beste manier adviseren. Ook kunnen wij Allah de Almachtige vragen deze mensen te leiden. Ja weet, wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen. En doe voorzichtig met wie je verder

omgaat. Je kunt slechte gewoonten overnemen van de verkeerde mensen, óók van moslims die het verkeerde doen. Broeders en zusters, ook al neem je hun slechte gewoonten niet over, het zal je in ieder geval ook niet verder helpen. Op de Dag van het Oordeel zal je hopen dat de afstand tussen jouw foute vrienden en jij groter was dan de afstand tussen oost en west. Je bent alleen op deze wereld gekomen en je zult hem alleen verlaten. Zorg dat het leven dat er tussen ligt en de mensen die je tijdelijk tegenkwam jou uiteindelijk niet in problemen gaan brengen.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen foute vrienden. Moge Allah de Verhevene ons verrijken met goede vrienden. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vrije keuze om voor de islaam te kiezen. Ya Allah, leid de mensen waar wij van houden. Ya Allah, verlos alle moslims van bezetting, onderdrukking en tirannie. Ya Allah, ya Allah, laat óns de pijn van onze broeders en zusters in oorlogsgebieden, in ziekenhuizen, in vluchtelingenkampen of waar ook in de wereld, niet vergeten. Allahoemma, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 29-08-2014

website: www.moskeeabibakr.nl