

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefhebbende en de Liefdevolle. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het goede dat in onze harten moet zitten. Dat begint er mee dat wij het juiste voor Allah moeten willen doen. Dat is het begin van het gedrag dat de islam ons voorschrijft. Dat gedrag houdt onder andere in dat wij geen haat tegenover elkaar moeten voelen en we moeten ook niet jaloers zijn op wat een ander heeft. Allah zegt:

**... Weet wat je verplicht bent tegenover Allah en zorg dat jullie goed met elkaar omgaan...** (soera Al 'Anfaal 1)

Islaam betekent dat je vrede in je hart hebt en dat je rust hebt in je leven. Je accepteert de Wil van Allah en je probeert, met wat je kan, te doen wat Hij van je vraagt. Je weet dat Hij Degene is die alles in stand houdt en je weet dat jij een stukje van het begin van een mooiere wereld bent. Je bent moslim, je bent een trotse moslim, anders had je hier vandaag niet gezeten, en je werkt aan je gedrag om Allah tevreden te maken. De wereld wordt daar mooier van. Als wij zien dat er onrechtvaardigheid is of mensen die de wapens tegen elkaar hebben opgepakt, dan moeten wij er alles aan doen om weer rust en vrede te krijgen. Door zo iets kunnen wij de tevredenheid van Allah krijgen. Allah zegt:

**Ja echt, de gelovigen zijn broeders. Zorg daarom voor vrede tussen je broeders en zorg dat je je bewust bent van Allah, zodat je misschien goedheid van Hem ontvangt.** (soera Al Hoedjoeraat 10)

Oh jullie die geloven, jullie die écht geloven, zorg dat wat jullie doen jullie dichter bij Allah laat komen. Laat de mensen veilig zijn voor jullie handen en voor jullie tong. Laat wat in jullie harten is niets anders dan vrede en goedheid zijn. Jullie gedrag, ons gedrag, jouw gedrag, mijn gedrag; de dingen die wij doen moeten een voorbeeld zijn voor andere mensen. Wat jij doet moet zo mooi zijn dat een ander er een voorbeeld aan neemt. Hij moet de goedheid van jouw hart in zijn hart voelen. Wat jij doet, moet het bewijs zijn van jouw islam. Islam en goed gedrag horen bij elkaar.

Overleveringen en de sharia willen ons wakker schudden en bewust maken van hoe wij met onze omgeving omgaan. De Boodschapper van Allah (zvmh) heeft gezegd: **'Bij Allah, ware gelovigen, bij Allah, ware gelovigen, bij Allah, ware**

***gelovigen, wie zijn dat? Als zijn buurman zich niet veilig voelt bij hen, nee, zij zijn dat niet!***

Broeders en zusters, hoe kun jij jezelf een gelovige moslim noemen die de islam verdedigt, terwijl mensen bang van je zijn? De enige voor wie wij bang moeten zijn is onze Heer, Allah, Hij tot wie wij op een dag terugkeren. Laat niemand die in vrede met ons wil leven bang zijn voor iets of iemand anders dan Allah! Niet voor jou, niet voor de islam, niet voor het zwaard; alleen voor Allah! Broeders en zusters, en ik zeg jou, die Dag van terugkeer tot Allah komt. Er was een dag waarop je ter wereld kwam en er is een dag dat je die verlaat. Daarna komt het Oordeel, een Oordeel dat niet willekeurig is. Iemand die bang is voor dat Oordeel is bang voor zijn of haar eigen gedrag. Ja, wij vrezen Allah, maar wij vrezen Hem alleen om de daden die wij zelf fout doen. En ja, wij hebben onze hoop alleen op Allah om de daden die wij zelf goed doen. In de Heilige Qur'aan lezen wij dat Ibrahim (as) op een bepaald moment een du'a maakt, een smeekbede. In die smeekbede wordt ons ook duidelijk dat het om niets anders gaat dan wat je doet. Alles dat je hier nu hebt, ga je achterlaten: je huis, je geld, je kinderen. Ibrahim zegt hier in zijn du'a over de Dag van het Oordeel: **De Dag waarop het niet meer uitmaakt hoe rijk je bent of dat je kinderen je kunnen redden. Alleen degene met een goed en eerlijk hart tot Allah zal geholpen worden.** (soera As-Sju'ara' 88-89)

Vergis je niet, een goed en eerlijk hart dat het goede wil doen voor Allah, dat blijft niet alleen bij wat je wil. Jouw hart moet weten dat er niets anders is dat het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, jouw Schepper, de almachtige Schepper. Als dat in jouw hart is, dan moet je daarna wel doen wat Hij van jou verwacht. Als je wel het goede wil, maar het helemaal nooit doet, tja, vraag jezelf dan eens af wat voor een moslim je dan wil zijn. Met welke goede daden hoop jij eigenlijk het Paradijs dan binnen te komen?

Moslams, als het goede in je hart is, adviseer de mensen op de meest juiste manier, maar pas op met je oordeel. Als iemand je verkeerd behandelt of je denkt dat zijn gedrag niet klopt, blijf op de meest juiste manier voor die persoon bidden. ***Toen onze geliefde Profeet (zvmh) in Taïf was, waarschuwde hij de leiders van die stad. Hij wilde ze de islam leren. Uiteindelijk hebben ze hem daar verjaagd. De mensen gooiden stenen naar hem, totdat hij zelfs bloedde. Ook de zoon die hij geadopteerd had, raakte gewond. De engel Djibriel kwam en zei toen tegen de Profeet (zvmh): "Allah heeft de engel van de bergen naar jou gestuurd en hij zal doen wat je zegt." De engel van de bergen begroette de Profeet (saws) en zei: "Oh Mohammed, je hoeft het maar te zeggen. Als je wil, klap ik de twee bergen bij de stad over hen heen." Toen gaf de Profeet (zvmh) als antwoord, terwijl hij dus de kans had om de mensen van deze stad verschrikkelijk te straffen: "Oh Allah, breng ze op de juiste weg, want ze wisten niet wat ze deden!"***

Oh jullie die geloven, onze Profeet (zvmh) heeft ons laten zien dat het juiste gedrag bestaat uit geduld en warme vriendschappen, op het goed denken over anderen, dus zonder slecht te oordelen. Dat haalt jouw slechte daden weg, zoals water viezigheid weghaalt. ***Onze Profeet (zvmh) heeft gezegd: 'Ik zeg jullie dat wie het meest van mij houdt en die het dichtst bij mij zit op de Dag van het Oordeel, dat dit degene is met het beste gedrag.'***

Beste moslims, samengevat: aan jouw gedrag moeten anderen kunnen zien dat je een moslim bent. In al jouw daden, dus alles wat je doet, moet je bewust zijn van Allah (swt). Hij heeft ons de islam en de goedheid van de islam als manier van leven gegeven en de Profeet Mohammed (saws) als voorbeeld. Islam moet in jouw hart zitten, in jouw binnenste, in jouw bloed. Islam is leven in vrede, islam is handelen in kalmte, islam is de kracht in jouw gedrag.

Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen. Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Oh Allah, geef ons wijsheid. Oh Allah, laat ons op het juiste Pad zijn. Ya Allah, geef iedereen in deze wereld de vrije keuze om voor de islam te kiezen. Ya Allah, ya Allah, laat óns de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in China, in Irak, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten. Allahoemma, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Allahoemma, verlos alle moslims van bezetting, onderdrukking en tirannie. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 22-08-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)