

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eerste, de Laatste. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw salaam, selaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het einde van deze gezegende maand ramadhaan. In de afgelopen weken hebben velen van ons niet alleen gevast, maar daarbij hun best gedaan om hun gedrag te verbeteren. Er liggen nog een paar dagen voor ons waarin we heel bewust nadenken over de dingen die we doen. Als we iets zien dat we niet willen zien, als we praten, als we eten of vasten, in alles weten we, het is ramadhaan en we kiezen voor de juiste Weg. Ons gevoel van spijt zal waarschijnlijk nooit groter zijn dan deze maand. Spijt van wat we hebben gedaan, spijt van wat we niet hebben gedaan. Nu komt het er op aan. De maand ramadhaan staat op het punt om weg te gaan. Als volgende week het feest is geweest, moeten we blijven kiezen voor de Weg van Allah (swt). Wees niet alleen een goede moslim tijdens ramadhaan.

In deze maand zijn er iedere ochtend meer mensen in de moskee dan vóór ramadhaan. Iedere middag loopt de gebedsruimte weer vol met mensen voor dhohr en 'asr. In de avond verlaten we onze huizen om hier in de moskee taraweeh te bidden. Ook vanavond zullen hier en overal in de wereld weer rijen vol staan in aanbidding voor hun Heer. Ja, tijdens ramadhaan omarmen wij allemaal de islaam; de moslims die het al het hele jaar doen en ook de mensen die soms ver weg lijken te zijn van de Weg van Allah, van de islaam. Helaas moeten we dan ook van sommigen die hier nu zijn na volgende week afscheid nemen voor een heel jaar. Misschien zien we ze nog een keertje tijdens een vrijdagsgebed, misschien wordt het pas de volgende ramadhaan, als hun die tenminste nog gegeven is.

We hoeven maar even in de wereld om ons heen te kijken om te zien hoe onverwachts ons leven voorbij kan zijn. Ook in Gaza en Syrië vasten moslims, terwijl ze hopen op een lang leven, en aan boord van het neergehaalde vliegtuig MH17 waren moslims nietsvermoedend onderweg naar huis om het feest volgende week te gaan vieren met familie en vrienden. Omdat je weet dat het leven eindig is, maar omdat je niet weet op welk moment dat is, moet je het goede doen, niet alleen tijdens ramadhaan, maar het hele jaar, iedere dag, ieder moment. Te midden van de tijd, te midden van verlies. Allah zegt in Zijn Boek, in een vertaling als:

Bij de tijd! De mensen zijn echt temidden van verlies. Behalve de mensen die geloven, die goede werken doen, elkaar aanmoedigen tot waarheid en geduld.

Wees een moslim met goed gedrag en heb spijt van wat achter je ligt aan verkeerd gedrag. Bewaak de grenzen die Allah ons gegeven heeft. In Zijn Boek staat: **Doe daarom zonder twijfel het goede zoals het aan jou bevolen is en ook aan wie met jou óók spijt hebben en overtreedt de grenzen niet, want Hij weet wel wat jullie doen.** (soera Hud 112)

Hij weet het. Hij kent jouw hart en Hij zegt jou daarom: **...Wees daarom eerlijk tegenover Hem en vraag Hem om vergeving...** (soera Foessilat 6)

Allah vraagt aan ons, aan jou, om het goede te doen en om dan dat goede vervolgens vast te houden. Natuurlijk hebben wij fouten gemaakt en waarschijnlijk zullen we fouten blijven maken, maar Allah vraagt jou om hier vergeving voor te vragen. Dat moet een vergeving zijn die je meent met je hart. Het moet de bedoeling zijn dat je je fouten achter je laat en niet opnieuw hetzelfde doet. Na ramadhaan gaat het perfecte moment zijn om Hem te laten zien dat je deze maand niet alleen om die vergeving hebt gevraagd, maar ook vasthoudt. Laat zien dat je de moeite die je als moslim tijdens ramadhaan doet het hele jaar kan volhouden.

Oh jullie die geloven, hou het goede vast tussen de ene en de andere ramadhaan! De H. Qur'aan verdwijnt niet met het verdwijnen van ramadhaan, jouw vrijwillige gebed in de nacht geldt ook in de andere nachten en de moskee is buiten ramadhaan gewoon open. Jouw vasten wordt op andere dagen dan deze maand met Gods Wil ook geaccepteerd, bijvoorbeeld de zes dagen die soenna zijn in de maand die volgt na ramadhaan. In een Overlevering heeft de Profeet (saws) gezegd: ***Wie tijdens de maand ramadhaan gevast heeft en dan zes dagen van de maand shawwaal vast, dan is het alsof hij het hele jaar gevast heeft.***

Met de Wil van Allah besluiten we de vastenmaand ramadhaan over een paar dagen met een van de twee feesten die wij als moslim kennen. Voordat we naar de moskee komen, moeten we ons wassen met de grote wassing, trekken we de beste kleding aan en zorgen we als jongens en mannen dat we lekker ruiken. Meisjes en vrouwen zijn eveneens welkom hier in de moskee, maar liever wel wat meer bescheiden dan hoe de mannen komen. Het is voor ons als moslims volgens het voorbeeld van de Profeet (saws) om deze dag niet vastend naar de moskee te gaan. Het is het feest van het verbreken van het vasten en zorg daarom dus dat je iets hebt gegeten voordat je hier naar toe komt. Daarnaast gedenken wij op weg naar de moskee toe Allah en lezen we takbeer. Op de terugweg is het een soenna om een andere weg te kiezen dan hoe we gekomen zijn.

Oh mensen, islam is een manier van leven. Juist tijdens ramadhaan voel je dit. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ben je bezig met wat Allah aan jou heeft gevraagd. Weet dat Allah jou méér vraagt dan alleen te vasten tijdens ramadhaan. Bid, bid vijf keer per dag. Doe het goede. Houd vast aan de islam. Wees een moslim! Glimlach naar de mensen om jou heen, ook als zij het niet verwachten, ook als je je geduld verliest of boos wordt. Laat de glimlach de oplossing zijn bij een discussie. Houd jouw gevoel van ramadhaan vast. Steun elkaar, vang elkaar op en

stel je hart open voor iedereen. Moslims, houd vast aan het lezen van de H. Qur'aan, het bidden, het extra bidden, het vrijwillig vasten en zorg vooral dat je een moslim bent; zorg voor het meest perfecte gedrag. Nu, maar ook in de dagen en maanden die volgen. De eindstreep van ramadhaan is niet de eindstreep van de goede daden, is niet de eindstreep van het leven.

Moge Allah de Genadevolle ons vasten accepteren. Moge Allah de Almachtige onze smeekbeden verhoren. Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen. Ya Allah, laat onze taqwa toenemen. Allahoemma, beloon onze familie voor het goede dat zij ons hebben gegeven. Allahoemma, open de Poorten van het Paradijs voor de mensen waarvan wij houden. Allahoemma, open de Poorten van het Paradijs voor de gelovigen. Ya Allah, bescherm ons tegen het kwade. Ya Allah, bescherm ons tegen mensen die ons kwaad willen doen. Ya Allah, bespaar ons de politieke spelletjes. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in Egypte, in Palestina, in Gaza of waar ook in de wereld, niet vergeten. Allahoemma, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, verenig onze oemma. Ya Rabb, bescherm onze oemma tegen het kwade. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 25-07-2014

website: www.moskeeabibakr.nl