

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die geeft, Hij die wij aanbidden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over dat we niet te makkelijk mogen denken over ons gebed. De salaah is een van de islamitische zuilen. Na de shahadah is het volgende het gebed. De salaah is daarom een stukje van onze islam en past tussen la ilaha illa Allah, ons vasten tijdens ramadhaan, de zakaat en de hadj. Het eerste dat ons op Yaum al Qiyama gevraagd wordt, is het gebed. Daarom is het heel belangrijk, net als de tijd wanneer het gebeden moet worden. Zoals er een tijd in je leven is dat je op hadj gaat, zoals er jaarlijks een tijd is dat je vast in ramadhaan, zo is er iedere dag vijf keer een tijd voor het gebed. Als je voor of na die tijd, zonder reden, bidt, dan is jouw gebed niet geldig. Iedereen snapt dat je de hadj of ramadhaan niet zomaar voor of na zijn tijd kunt doen. Zo is het ook met het gebed.

Dat kan je niet zomaar verzetten. Tijd is tijd, behalve met een goede reden volgens de sharia, bijvoorbeeld als je ziek bent, het eten op tafel staat of als je reiziger bent. In de H. Qur'aan lezen wij over de profeten en de goede mensen die deden wat Allah hen toen gevraagd heeft. Maar, zo waarschuwt Allah ons:

Na hen kwamen de mensen die verkeerd deden, die het gebed verwaarloosden, en luisterden naar het slechte dat van henzelf kwam. Zij zullen hun plek van verderf ontmoeten in het Hiernamaals. (soera Maryam 59)

Er wordt gezegd dat het verwaarlozen van het gebed niet betekent dat mensen niet meer bidden, maar dat mensen hun gebed kwijt raken, doordat ze te laat bidden. Sommigen hebben er een gewoonte van gemaakt om altijd en ieder gebed op het laatste moment te bidden: dhohr als het al bijna 'asr is, 'asr als het al bijna maghrib is, maghrib als het al bijna ishaa' is, ishaa' als het al bijna fadjr is en fadjr als de zon al is verschenen. Beste moslims, dit is niet goed! Broeders en zusters, mensen die dit doen en sterven zonder dat ze er spijt van hebben, voor die mensen heeft Allah (swt) een aparte plek in de hel gemaakt. Kun je je voorstellen? Je denkt dat het gebed jou naar het Paradijs brengt, maar omdat je altijd maar zonder reden en zonder spijt op het laatste moment bidt, stuurt Allah jou naar deze plek in de hel.

Allah heeft tegen de gelovigen gezegd dat we niet bezig moeten zijn met ons geld of onze kinderen, maar dat we aan Hem moeten denken. Volgens geleerden gaat het dan om onze salaats. Natuurlijk, alles heeft zijn tijd, maar het gebed neemt een bijzonder plekje in. Hoe druk we ook bezig zijn, wat we ook aan het doen zijn, waar we ook zijn, wij kennen ons moment met Allah, onze Schepper. De mensen die dat vergeten, dat zijn de verliezers in dit leven, maar nog erger, in het leven hierna. Op de Dag van het Oordeel, als Allah onze goede en slechte daden beoordeelt, zal de salaats het eerste zijn waar we op worden afgerekend. Als het gebed goed gaat, gaat alles goed en als het gebed niet goed gaat, ja, dan verlies je alles.

Allah zegt in de H. Qur'aan dat vertaald kan worden als:

En degenen die bidden en de gebeden zomaar opzeggen worden gewaarschuwd! (soera Al Maa'oen 4-5)

Wie de salaats goed en op tijd verricht wordt gered op Yaum al Qiyama, de Laatste Dag van de dagen. Maar wie te makkelijk over het gebed denkt heeft niets dat hem op die Laatste Dag kan redden. En wie niet goed bidt, zal ook bij de verliezers horen. Toch denken veel mensen heel licht over het gebed vandaag de dag. Mensen denken zo makkelijk. Mensen doen niet meer wat Allah vraagt. Er zijn een aantal dingen die we moeten doen om een goed gebed in te gaan. Zonder dat is er geen gebed. Je beweegt, maar je hebt niet gebeden. Zo heeft Rasoelloellah (saws) eens een klein rond plekje op iemands voet gezien. Hij zei toen dat het water van de woedoe daar niet gekomen was. Een paar weken geleden hoorden we al dat een ander te snel gebeden had. Dat werd vergeleken met een kip die aan het pikken was. Onze Profeet (zvmh) zei toen: 'Doe het opnieuw, want je hebt niet gebeden!' Mensen tegenwoordig denken ook te makkelijk over het gezamenlijke gebed. Sommigen zien wij nooit, terwijl ze wel in de buurt van de moskee wonen. Anderen bidden hier wel en verlaten ons dan voor de rest van de dag. Zoveel mensen laten salaats al fadjr liggen. Ze slapen lekker bij het ochtendgebed. Ze hebben een leuke avond gehad bij vrienden, in discotheken, spelen de hele avond computerspellen, zijn online, ja, zijn druk met van alles en nog wat. Oke, prima, wij zijn mensen die fouten maken, maar als je zoveel tijd kunt maken, terwijl je beter zou slapen, wees dan ook zo stoer om op te staan voor jouw Heer, waarvan je wel verwacht dat Hij je later die ochtend wakker maakt. Mensen hebben een gezellige avond, maar gaan net voor de tijd van salaats slapen. Mensen kijken wat verboden is en als komt wat verplicht is, zijn ze moe. Luister, zelfs als iemand de hele nacht Qur'aan heeft gelezen en gaat slapen voor al fadjr, dan toch heeft hij haraam gedaan! Het ochtendgebed staat los van jouw goede of slechte daden die jij die nacht deed! Sta op voor jouw Heer, sta op voor al fadjr! Een moslim die het gebed belangrijk vindt, slaapt niet tijdens het ochtendgebed. Laat je anders wakker maken door anderen, spreek samen af en neem je ook echt voor om op te staan. Sheitaan gaat anders spelletjes met je spelen.

Broeders en zusters, we hoorden vandaag dat Allah een gebiedje in de hel gereserveerd heeft voor de mensen die laat bidden. Alsjeblieft, bid dus niet altijd zomaar op het laatste moment. Alsjeblieft, bid zo snel mogelijk, omdat niemand weet hoeveel tijd ons gegeven is. Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn. Zonder reden kunnen en mogen wij ons gebed dus niet uitstellen, maar Allah maakt het ons niet moeilijk als wij wel een reden hebben. Mensen, heb godsvrees! Het laatste dat je kwijt kan raken van jouw imaan is het gebed. Gaat jouw gebed verloren, dan gaat jouw islaam verloren, ja, dan gaat jouw plek in het

Paradijs verloren. Moslim, ken de waarde van het gebed en bid het, bid het met het hart, ieder gebed, van ochtend tot nacht, van jouw eerste gebed tot jouw laatste gebed.

Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Moge Allah de Verhevene onze gebeden aanvaarden. Moge Allah de Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd ziet. Moge Allah de Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd hoort. Heer onze God, laat onze harten gehoorzaam zijn. Oh Allah, dank voor alles dat we van U krijgen. Oh Allah, geef geduld en kracht aan de mensen die een ziekte van U ontvingen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in Irak, in Nigeria of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Rabb, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 06-06-2014

website: www.moskeeabibakr.nl