

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alziende, de Gids naar het juiste Pad. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Uw gebed, vrede en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het gebed, onze salaata. Het gebed neemt een heel belangrijke plaats in binnen de islam. Het zorgt voor godsvrees in onze religie. Godsvrees, taqwa, is ook weer een stuk van het gebed, want zonder taqwa krijg je een gebed zonder inhoud. Onze salaata is ook een van de vijf zuilen van de islam. Het is het contact dat wij vijf keer per dag met onze Schepper maken. Het houdt ons wakker wie wij zijn en wat wij zijn: wij zijn trotse moslims. Bidden is voor ons het begin van ieder geluk en het is als een licht in ons leven. De salaata is onze hulp bij iedere moeilijkheid en tegenslag.

Moslims, gebruik als hulp in jouw leven jouw geduld en jouw gebed. Het gebed houdt je weg van de verkeerde dingen. Het laat je steeds aan Allah denken. Op het moment dat je iets verkeerd wil doen, bedenk je dan dat je het doet tussen het ene en het andere gebed. Bedenk je hoeveel uur er nog is, voordat je weer voor Allah zult staan. Het bidden komt terug, dag in, dag uit, en bij ieder gebed moet je je eens bedenken hoe jij je hebt gedragen sinds het vorige gebed. Nee broeders en zusters, doe geen verkeerde dingen tussen het ene en het andere gebed! Blijf op de weg van Allah (swt) van gebed tot gebed.

Ook is het verrichten van de salaata, van het bidden, het verschil tussen een moslim en een niet-moslim, tussen geloof en ongeloof. Een moslim is, als we het woord proberen letterlijk te vertalen, iemand die islam dóet. Een moslim is dus een doener, een doener van de godsdienst die islam heet, de godsdienst van Allah. Het gaat dus om het doen van islam om jezelf moslim te kunnen noemen. Een moslim is actief bezig met islam en actief bezig betekent automatisch in ons geval dat je bidt. Daaraan herkennen wij ons als moslims.

Broeders en zusters, let goed op tijdens jouw gedachten tijdens het gebed. Als alleen jouw lichaam bidt, maar niet jouw gedachten, dan telt jouw gebed niet. Zorg voor rust in je hart en bid. Sta op voor jouw gebed alsof het je laatste is. ***Aboe Hoeraira heeft eens gezegd dat een man in de moskee kwam. De man bad en ging daarna naar de Profeet (saws) om hem zijn salaam te geven. Mohammed (saws) stuurde hem terug om zijn gebed opnieuw te doen, tot drie keer***

**toe. De Profeet (zvmh) zei steeds tegen de man: 'Je hebt niet gebeden!' Na de derde keer zei de man: 'Ik zweer bij Degene die jou gestuurd heeft, ik kan het niet beter!' De Profeet zei toen: 'Als je bidt, zorg dat je je gewassen hebt, sta richting Mekka, zeg Allahoe akbar, lees wat je kan lezen, buig rustig, doe je hoofd omhoog totdat je echt recht staat. Leg daarna je hoofd op de grond in soedjoed, totdat je echt het gevoel hebt dat je soedjoed hebt gemaakt. Doe daarna je hoofd omhoog, totdat je recht zit. Doe nogmaals soedjoed dat je het echt voelt. Herhaal dit alles zo in ieder gebed.'**

Dit is het bewijs dat je verplicht bent om met kalmte te bidden. De geleerden zeggen dat in deze Hadith onze Profeet zegt dat je rust moet hebben. Daarbij zeggen de geleerden ook dat als je niet beter weet, dan telt je gebed wel op de manier zoals je het op je best gebeden hebt. Iedereen met kennis moet dus rustig bidden.

De Profeet (saws) heeft het snel bidden ook wel vergeleken met een kip die eten van de grond aan het pikken is. Je kent het misschien wel, als een kip eet, dan tikt hij steeds even heel snel een zaadje van de grond om twee seconde later weer een ander zaadje op te pikken. Zo ziet het gebed er uit van mensen die supersnel aan het bidden zijn. Dit is het gebed zoals de mensen het doen die geen echte moslims zijn. Die mensen tikken even de grond aan zonder dat ze iets zeggen of dat ze echt het gebed voor Allah (swt) willen doen. Het zijn ook de mensen die zomaar op het laatste moment bidden, als de zon al bijna te ver is gezakt of bijna te ver is gestegen om je gebed nog te bidden.

Ja, sommige mensen zijn dieven. Dan gaat het in dit geval niet om geld of spullen, maar om de slechtste dief van alle dieven: de dief van het gebed. De mensen vroegen de Profeet (zvmh) over hoe je nou het gebed kan stelen. Hij heeft toen geantwoord dat het bijvoorbeeld is dat als mensen geen goede buiging tijdens het gebed maken, die dus de bewegingen van het gebed nét niet goed doen. Zij buigen maar half en staan niet recht. Dan zijn er nog de mensen die sneller willen zijn dan de imaam. Nee, broeders en zusters, wij vólgden de imaam en het is geen wedstrijd wie het eerste klaar is. Denk jij soms dat jouw selaam eerder gaat zijn dan die van hem? Onze geliefde Profeet (saws) heeft gezegd dat degene die zijn hoofd eerder optilt dan de imaam dat die persoon bang zou moeten zijn dat zijn hoofd is als de kop van een ezel. Herhaal de imaam, ook al weet je wat hij gaat doen. Zorg dat je niet sneller bent dan hem. Sheitaan is degene die jou gek maakt en jou de wedstrijd laat aangaan met de imaam. Mensen moeten proberen beloning te krijgen voor hun salaam en juist geen straf!

Beste broeders en zusters, ik kan me niet voorstellen dat je eigenlijk niet diep in je hart weet hoe belangrijk het gebed is. Wat er ook gebeurt in je leven en wat je ook doet, blijf bidden met je hart! Het gebed is het contact met Allah. Het is geen oefening uit de sportschool, maar onze woorden en bewegingen hebben een diepe betekenis. Ieder woord en iedere beweging zijn een stukje van een perfect gebed.

Onze Profeet (saws) heeft ons geleerd hoe wij moeten bidden en bid dan ook zoals hij het ons heeft voorgedaan. Bid alsof je voor de Ka'aba staat, bid alsof je voor Allah (swt) staat! Als je samen bidt, en samen bidden is altijd beter, vólg dan de imaam. Ja bid! Bid met je hart, want alleen dan is jouw gebed een gebed. Alleen dan kun jij op die laatste Dag, op Yaum al Qiyama, die eerste vraag met 'ja' beantwoorden, die

eerste vraag of jij je gebeden hebt verricht. Besef je dat bij iedere gebedstijd en bij ieder gebed dat er eens een Dag en een Uur komt dat wij, dat jij, dat ik die vraag zullen moeten beantwoorden.

Moge Allah de Verhevene onze gebeden aanvaarden. Moge Allah de Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd ziet. Moge Allah de Verhevene ons nooit laten vergeten dat Hij ons altijd hoort. Oh Allah, laat onze harten gehoorzaam zijn. Oh Allah, accepteer onze goede daden en vergeef onze slechte daden. Moge Allah de Verhevene sterkte geven aan de mensen die een ziekte hebben ontvangen. Oh Allah, laat ons dankbaar en geduldig zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen. Ya Allah, ya Allah, U vergeet hen niet, maar laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in China, in Birma, of waar ook in de wereld niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 02-05-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)