

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Liefhebbende, de Gids naar het juiste Pad. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'**(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Jouw gebed, vrede en zegeningen over Jouw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen. En zo verder, de choetbah gaat deze week over de goede dingen van de moskee. Allah (swt) heeft Zijn Huizen een hoge plek gegeven. Zij zijn belangrijk voor ons als moslims, want in Zijn huis komen wij samen. Hij geeft ons dan ook veel beloning als wij een Huis van Hem bezoeken. Een moslim zou eigenlijk het liefste de hele dag in de moskee zijn, als je geen andere dingen te doen had. Iedere plek waar Allah van houdt, daar hou jij ook van. Welke plek anders dan de moskee moet dat zijn? Het hart moet op de plek zijn waar je het meest van houdt en dat is natuurlijk de moskee. Ja echt, jouw hart vindt rust in de moskee als je hier met de juiste en de beste bedoelingen komt.

In een Overlevering zegt onze Profeet (saws) dat een gelovige buiten de moskee een beetje te vergelijken is met een vis op het droge. Een vis wil in de eerste instantie al helemaal niet uit het water en als het al gebeurt, dan zal de vis maar al te graag terug willen. Daarbij heeft Allah ons gewaarschuwd tegen de mensen die andere mensen verbieden om naar de moskee te gaan en tegen mensen die proberen de moskeeën kapot te krijgen. De moskee kan niet alleen steen voor steen afgebroken worden, zoals sommige niet-moslims het liefste zouden willen, maar dat kan ook met woorden, door het steeds maar weer zoeken naar de discussie. Zo zijn en blijven er altijd mensen die het beter denken te weten wat er goed zou zijn voor de moskee en zich overal mee bemoeien zonder oplossingen te geven. Mensen die vragen stellen zonder op zoek te zijn naar antwoorden. Die eeuwige discussies zijn niet goed en bouwen niets op.

Mohammed (saws) heeft ons gezegd om moskeeën te bouwen. Hij zei: ***“Wie voor Allah een moskee bouwt, al is het maar zo groot als of zelfs kleiner dan een nest van een vogel, dan bouwt God voor hem een huis in het Paradijs.”***

Het eerste dat onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gedaan toen hij aankwam in Medina, na zijn vertrek uit Mekka, was het bouwen van een moskee. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dat voor ons als moslims is. In de moskee komen de engelen en de gelovigen bij elkaar. Als je naar de moskee komt gelopen, vergeeft Allah jouw zonden. Iedere stap die je doet, bij iedere stap, verwijdert Allah een

slechte daad van jou en vervangt het door een goede daad. En weet, iemand die alleen al in de moskee zit, die zit er op de weg van Allah (swt).

Moslimes, als je naar de moskee gaat, dan wordt je blik groter en ruimer. Rasoelloellah (saws) heeft gezegd dat het het beste is om woedoe te hebben, naar de moskee te komen en dan te wachten van gebed tot gebed. Natuurlijk is het wel belangrijk om op de beste manier te wachten en je netjes te gedragen. Als je wacht tot het gebed in moskee, dan zal het worden opgeschreven alsof je aan bidden was, want onze geliefde Profeet (zvmh) zegt dat je in gebed blijft als je wacht op het gebed, omdat je in het Huis van Allah bent.

Allah (swt) zegt in Zijn Boek dat wij op vrijdag samen moeten komen, hier in de moskee. Hij zegt daarover:

**Oh, jij die gelooft! Wanneer jullie op vrijdag naar het gebed worden geroepen, zorg dan dat je snel bent om aan Allah te denken en koop of verkoop dan niets meer. Dit is beter voor jullie als jullie het zouden weten. En als het gebed klaar is, ga dan uit elkaar, het land in en zoek naar de goedheid van God. Denk veel aan Allah, zodat het misschien beter met je gaat.** (soera Al Djumu'ah 9-10)

Ibn Masoed zag eens mensen op de markt toen ze de adhaan hoorden. Ze lieten vervolgens alles achter. Hij zei toen dat dit de mensen waren die Allah noemt in de Heilige Qur'aan. Allah is alles voor hen. Zij denken op ieder moment van de dag aan Hem.

Beste broeders en zusters, het beste is als je vroeg naar de moskee komt en wacht op de iqama. Helaas komen sommigen van ons pas laat binnen. Sommigen wachten zelfs tot het moment van de iqama, voordat ze naar binnen komen. Ze blijven een beetje buiten hangen of ergens op de gang. Onze Profeet (zvmh) heeft ons gewaarschuwd tegen het laat komen naar de moskee. Als je hier zo laat binnen komt, hoe moet dat dan op andere plekken? Kom je dan niet overal te laat? Uiteindelijk zul je ook te laat zijn met het krijgen van de beloning van alle het goede dat je wil doen. Ja, kom op tijd naar het gebed en luister op een dag als vandaag naar de choetbah. Twee weken geleden hoorden we al, en ik wil het herhalen, luister goed naar de woorden van de imaam en kom iedere week. Doe ook wat met die woorden van de choetbah, van de preek. Het zijn woorden om te doen, niet alleen om naar te luisteren.

De moskee is een plek waar God van houdt en daarom houden wij van de moskee. Niet alleen op vrijdag, maar ieder moment van de dag willen wij daarom in de moskee zijn. Het liefste zouden we de hele dag in de moskee zijn. Hoe kunnen wij zonder problemen urenlang voor de televisie zitten, een spel spelen of met onze vrienden zijn? Ja, laat ons dan ook met dezelfde rust urenlang in de moskee zitten en ons bezig houden met het goede. De beloning die we krijgen als we naar de moskee komen en hier zijn is ontelbaar. Dit is de plek waar Allah, onze Heer, van houdt en daarom houden wij ook van deze plek! Iedere moskee is Zijn huis en iedere moskee is ons huis. Dit is de plek waar wij samen komen, veilig zijn en rust vinden bij elkaar, maar vooral bij Hem.

Moge Allah de Verhevene ons belonen dat we hier vandaag samen gekomen zijn. Oh Allah, laat ons de volgende vrijdag weer hier samen komen. Oh Allah, laat ons hier iedere dag samen komen. Oh Allah, laat ons hier ieder gebed samen komen. Moge Allah de Verhevene de mensen belonen die altijd klaar staan voor de moskee. Moge Allah de Verhevene vandaag, deze week en altijd onze zonden vergeven. Moge Allah de Verhevene de poorten van het Paradijs openen voor de mensen waar wij van houden. Open de deuren voor onze vrienden. Open de deuren voor onze familieleden. Open de deuren voor onze ouders. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen in slechte dagen. Ya Allah, ya Allah, Jij vergeet hen niet, maar laat ons de pijn van onze broeders en zusters in het Nabije Oosten niet vergeten; in Syrië, in Palestina, in Egypte, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

### **Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 18-04-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)