

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Waakzame, de Beschermmer tegen het kwaad. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te vergeven. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Als je door Allah wordt geleid, niemand kan jou doen dwalen en als je door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan jou leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets of niemand zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'(soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, laat Jouw gebed, vrede en zegeningen over Jouw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over als je kijkt naar wat een ander heeft, het dan graag wil hebben en al het kwaad dat daar dan van komt. Allah (swt) heeft ons gewaarschuwd hiervoor. We moeten onszelf schoonmaken van het kwade van de jaloeze mensen en de jaloezie. Het is een van de slechtste soorten van het kwaad. Ook Rasoelloellah (saws) heeft ons gezegd er goed voor op te passen.

Het boze oog is er op twee manieren. Bij de eerste kijk je naar wat de ander heeft en je bent eigenlijk veel te blij. Toch bedoel je het niet zo dat je hoopt dat de ander het kwijtraakt. Bij de tweede manier is dat wel het geval. Je hoopt dan stiekem dat de ander het goede verliest. Je bent diep in je hart zo jaloeers dat je het de ander niet gunt. Allebei de manieren kunnen bewust of onbewust zijn. Het kan dus iedereen gebeuren dat hij of zij deze gevoelens krijgt. Daarom moeten we goed opletten.

In de Heilige Qur'aan lezen we dat we bescherming tegen deze jaloeze mensen moeten zoeken bij Allah, de Heer van de ochtendschemering. Wij zoeken bescherming bij Hem:

'En tegen het kwaad van een jaloeers iemand wanneer hij jaloeers is.' (soera Al Falaq 5)

De bescherming tegen het boze oog, tegen deze jaloezie, is dus bij Allah. Alleen met Zijn Wil kan het kwaad jou bereiken en ook alleen met Zijn Wil kan het kwaad jou niet bereiken.

De afgunst van het boze oog eet, zeg maar, de beloning van jouw goede daden op. Zo was ook Iblis jaloeers op Adam (as), Adam die door de Hand van Allah is gemaakt. Allah heeft tegen de engelen gezegd dat ze moesten buigen voor Adam. Hij heeft de namen aan Adam geleerd van alles wat er in de wereld en de ruimte is. Toen werd Iblis zo jaloeers dat hij er alles aan deed om Adam de fout in te laten gaan. Ook een zoon van Adam ging door het misgunnen, door de jaloezie, de fout in. Het offer dat hij aan Allah had gemaakt werd niet geaccepteerd door God, terwijl het offer van zijn godsvrezende broer wel werd aangenomen. Deze zoon sloeg vervolgens zijn broer dood, zoals we kunnen lezen in de H. Qur'aan.

De jaloezie van het boze oog is dat we het haten als iemand anders het goed heeft. Je hoopt dat hij het kwijt raakt wat hij heeft. Als je deze afgunst hebt, dan ben je het niet eens met wat Allah aan de ander heeft gegeven. Allah beslist toch welke goede dingen Hij deelt tussen Zijn dienaren? Hoe kun jij dan denken dat de ander het niet verdiend heeft of dat het eigenlijk teveel is voor die ander? Nee, broeders en zusters, Allah heeft voor alles een doel en Hij heeft het zo beslist.

De verplichting van de broederschap tussen ons als moslims is het elkaar iets gunnen. We moeten niet hatelijk doen tegen een ander en dat we hem proberen te dwarsbomen. Allah wil echt dat we als broers en zussen met elkaar omgaan. Niet-gunnen is daarom verkeerd. Zoiets past niet in onze familie van de islam. Dat niet-gunnen kan zelfs zo erg worden dat je de ander vermoord, zoals we net al hebben gehoord bij de twee zonen van Adam (as). Die zoon heeft daardoor alles in zijn leven, maar nog erger, ook in het Hiernamaals alles verloren. Het enige waarom de ene broer de ander vermoordde, was omdat hij misgunde. Hij wilde de eerlijkheid van Allah (swt) niet accepteren. Ook Iblis, die zichzelf steeds verder in problemen heeft gebracht, zo ver, zoveel, dat hij buiten de barmhartigheid van Allah kwam... en dat alles alleen maar door het misgunnen... Hij werd buiten het Paradijs gezet. Laat jou dat niet gebeuren!

Broeders en zusters, als je iemand iets misgunt, dan kom je vanzelf in een donker gebied terecht. Dat is een gebied waar je ver weg van wil blijven. Daar wordt geroddeld, kwaad gesproken, alles om de ander er maar slecht uit te laten komen. Uiteindelijk zul je er alles aan doen om er voor te zorgen dat die ander het niet krijgt of dat hij het houdt. Weet beste mensen, het was door Allah bestemd voor die ander. Denk ook niet dat jij nooit met het boze oog naar een ander kunt kijken. Het kan je zomaar gebeuren als je even niet oplet. Het is namelijk iets dat overal kan gebeuren, of dat nou op je werk is of dat je kijkt naar wat je buurman heeft op een verkeerde manier of misschien iemand in je familie. Nee, het mag niet. Het is iets heel gevaarlijks, dus hou je er ver weg van.

Ja beste mensen, pas op met het misgunnen, pas op met die jaloezie. Het eet de beloning van je goede daden op. Mensen die iets niet gunnen aan een ander zijn vaak gestrest. Ze moeten alles in de gaten houden. Om hun heen zien ze alleen maar de dingen die zij niet hebben. De mensen om deze mensen heen raken uiteindelijk verdeeld door de praatjes van de jaloers. Het zorgt voor onrust bij iedereen.

Oh mensen, als je denkt dat je deze jaloezie hebt, omdat je op een bepaalde manier naar een ander kijkt, zorg dan dat je het zo snel mogelijk kwijtraakt. Dat is niet alleen beter voor de anderen, maar vooral beter voor jezelf. Kijk niet naar wat zij hebben, maar kijk naar wat je zelf hebt. Kijk naar wat je zelf hebt op een positieve manier. Kijk naar waar je gelukkig en blij van wordt, naar alle mooie dingen en kansen die Allah jou in dit leven geeft. Allah heeft uiteindelijk alles in de hand. Iets dat je krijgt van Allah, kan niemand jou afnemen en iets dat je niet krijgt van Allah, kan niemand jou geven. Sta daar eens bij stil en je begrijpt opeens hoe zinloos je afgunst is.

Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen de mensen die jaloers zijn. Moge Allah de Verhevene onszelf beschermen om jaloers te zijn. Moge Allah de Verhevene vandaag, deze week en altijd onze zonden vergeven. Moge Allah de Verhevene onze

ouders belonen voor de goede dingen die zij ons leerden. Oh Allah, leid ons naar het goede. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen in goede dagen. Oh Allah, laat ons geduldig zijn voor alles wat wij van Jou ontvangen in slechte dagen. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters in Syrië, in Palestina, in Pakistan, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 11-04-2014

website: www.moskeeabibakr.nl