

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die geeft en Hij Die neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken bescherming bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en er is niets zoals Hij, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees God en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het, zeg maar, plukken van de goede daden. Dat betekent dat we iets goeds doen en dat we er later iets goeds voor terug krijgen. Natuurlijk is een goede daad op zich al goed, maar het mooie is als je er later, op het moment dat je het misschien niet verwacht, iets goeds van plukt. Opeens krijg je er wat moois voor terug.

Beste moslims, je moet contact houden met God in makkelijke en goede tijden, zodat Hij je ook zal helpen in moeilijke en slechte tijden. Altijd en overal moet je op de grenzen van Allah letten. Het kan in de goede tijden gebeuren dat je niet op de grenzen van Allah let, omdat alles zo makkelijk gaat. Zo kan het ook gebeuren dat je de grenzen van Allah vergeet op de momenten dat alles tegen lijkt te zitten. In goede tijden is het goede doen gemakkelijk, maar hou het juist dan ook vast in de slechte tijden. Dan zijn er ook de mensen die Allah alleen zoeken op de momenten dat het slecht gaat. Nee, aanbid Hem altijd en overal en blijf binnen Zijn grenzen in goede en in slechte dagen.

Alle dingen die we doen, worden op een weegschaal gelegd op de Dag des Oordeels. De goede daden zullen dan zwaar wegen. In de Heilige Qur'aan lezen wij:

En zij die een weegschaal hebben die zwaar weegt, met die mensen zal het goed gaan. (soera Al Moe'minoen 102)

Al het goede dat je doet en al het slechte dat je níet doet, moet je doen voor Allah (swt). Dit kan uiteindelijk de redding zijn van de dingen die je anders kapot zouden hebben gemaakt. Je merkt het vanzelf op de korte én op de lange termijn. Zo kennen wij de geschiedenis van de profeet Younes (as). Hij vertrok bij zijn volk zonder de toestemming van Allah, werd van het schip afgeworpen en opgeslokt door een vis. Toen Younes in de buik van de vis was, hoorden de engelen hem en zeiden: 'Ya Allah, deze stem kennen wij al.' Allah zei toen tegen hen dat het Younes was, Zijn dienaar. De engelen vroegen Allah of hij dan geen goede daden had gedaan, voordat de profeet in de buik van de vis kwam. Allah zei dat dat klopte en gaf de vis de opdracht om Younes uit te spugen op een strand. Zo zien we dat de goede daden van Younes hem uiteindelijk hebben geholpen in slechte tijden. Allah zegt in de Heilige Qur'aan, dat vertaald kan worden als:

En als hij niet een van de mensen was die lofprijzen, dan was hij in de buik van de vis gebleven, totdat de Dag waarop men wakker gemaakt wordt, de Dag des Oordeels. (soera As Saaffaat 143-144)

Ja mensen, wacht niet tot het te laat is en je de dood in de ogen kijkt. Zo kennen wij ook de geschiedenis van firaun, een slechte man, die nooit nadacht over Allah. Maar op het moment dat hij zowat al stierf, getuigde hij opeens en zei hij dat hij een gelovige was. Toen heeft Allah gezegd dat Hij het niet geaccepteerde; firaun luisterde niet in de goede tijden en nu hij stervende was, accepteerde hij de waarheid opeens wel. Nee, die goede daad kwam te laat. Doe je daden dus nu je nog gezond bent en heb godsvrees, heb taqwa, voordat het te laat is!

Er is een Overlevering die over drie personen gaat die onderweg zijn. Het zijn drie personen met godsvrees, met taqwa. Tegen de avond gaan zij naar een grot om te slapen. Op dat moment rolt een steen voor de ingang van de grot en ze kunnen niet meer naar buiten. Wat ze ook proberen, het lukt niet om de steen te verplaatsen. De ingang is helemaal geblokkeerd. Ze zeggen tegen elkaar: 'Niemand kan ons redden, behalve als we smeekbeden doen met de goede daden die we vroeger hebben gedaan.'

De eerste man herinnert zich het volgende: eens wilde hij zijn ouders melk brengen, maar hij zag dat ze al sliepen. Hij twijfelde even of hij ze wakker zou maken, maar besloot te wachten. Terwijl hij wachtte, hoorde hij zijn kinderen huilen. Toch bleef hij op zijn ouders wachten. Met het ochtendgebed werden zijn ouders wakker, hij gaf ze de melk en ging toen pas naar zijn kinderen. Met deze gebeurtenis in zijn gedachte, zegt hij: 'Ya Allah, als ik dit voor Jou heb gedaan, laat dan de steen weggaan. Als het voor een ander was, dan laat de steen liggen'. Vervolgens beweegt de steen een beetje, maar niet ver genoeg dat de ingang vrij komt.

De tweede denkt dan aan zijn nicht die hij graag zag en waar hij mee wilde slapen. Toen zij eens geld wilde lenen, wilde hij haar het geld geven, maar alleen als hij dan wel iets met haar mocht doen dat alleen binnen het huwelijk hoort te gebeuren. Op het moment dat hij hét wilde doen, zei ze: 'Heb godsvrees, doe niet iets waar je geen recht op hebt.' Daarop ging hij weg. Met deze gebeurtenis in zijn gedachte, zegt hij: 'Ya Allah, als ik dit voor Jou heb gedaan, laat dan de steen weggaan. Als het voor een ander was, dan laat de steen liggen.' Vervolgens beweegt de steen weer een beetje, maar ook niet ver genoeg dat de ingang vrij komt.

De derde man denkt aan het land dat hij had en de mensen die voor hem werkten. Hij gaf iedereen salaris, behalve één persoon, die er niet was toen hij de mensen betaalden. Jaren later kwam deze persoon terug. De man zei toen tegen die persoon: 'Zie je de kamelen, huizen en alles daar? Pak het maar, het is van jou.' Die persoon dacht dat hij voor de gek werd gehouden, maar de man zei: 'Ik heb het geld dat van jou was geïnvesteerd en dit alles wat je ziet, komt van jouw geld.' De persoon pakte toen inderdaad alles en liet niets achter voor de man. Met deze gebeurtenis in zijn gedachte, zegt hij: 'Ya Allah, als ik dit voor Jou heb gedaan, laat dan de steen weggaan. Als het voor een ander was, dan laat de steen liggen.' Vervolgens beweegt de steen weer een beetje, net ver genoeg, zodat alle drie eruit kunnen.

Broeders en zusters, we zien hier dat de daden van alle drie nodig waren om de steen te laten rollen. Alle drie hadden goede daden verricht, die niemand anders dan Allah controleerde, daden die in het verleden lagen, maar hen op dat moment hebben geholpen. Ja moslims, vul jouw weegschaal met goede daden, maak hem

zwaar en laat het goed met je gaan. Dat heb je zelf in de hand met de goede daden die je nú nog kunt doen.

Moge Allah de Verhevene ons leiden. Moge Allah de Verhevene ons op het juiste Pad houden. Oh Allah, open onze ogen voor het goede dat wij van Jou ontvangen. Oh Allah, beloon onze goede daden die we verborgen hebben gedaan. Oh Allah, maak onze weg makkelijk door onze goede daden. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het goede dat zij ons gaven. Ya Allah, ya Allah, u vergeet hen niet, maar laat ook ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, op de Krim, in Palestina, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 14-03-2014

website: www.moskeeabibakr.nl