

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die alles geeft en Hij Die alles neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102) **'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over tijd. Er zijn dagen, momenten en tijdstippen die Allah (swt) meer bijzonder heeft gemaakt dan andere. Alle tijd volgt elkaar op in een logische volgorde, hoe logisch dat eigenlijk ook klinkt, op een manier dat wij het snappen.

Oh dienaren van Allah, de Almachtige heeft alles geschapen, dus ook de aarde en de tijd. Hij heeft alles góed geschapen, op de manier die Hij wilde. Hij zegt in Zijn Boek, dat vertaald kan worden als:

Het aantal maanden is door Allah op twaalf vastgesteld op de dag dat Hij de hemelen en de aarde heeft geschapen... (soera At Tauba 36)

Allah geeft ons dus twaalf maanden gegeven, zoals Hij dat zelf wilde. Van die twaalf maanden is er een meer bijzonder dan de andere elf, de maand waarin wij het beste kunnen laten zien dat wij weten Wie ons geschapen heeft, van Wie wij alles krijgen en de Enige die ons kan redden. Die maand is de negende van de islamitische kalender, de maand ramadhaan. Broeders en zusters, deze maand lijkt nog ver weg, maar toch al zo dichtbij. We zijn zowat halverwege tussen de ramadhaan van vorig jaar en de ramadhaan van dit jaar, insha'Allah. Dan kan je je afvragen: Ben jij al klaar voor ramadhaan, de maand die Allah voor jou heeft gekozen?

Zoals er één maand speciaal door Allah gekozen is, zo is er ook één dag in het jaar, de dag van Arafat. Deze dag is op de negende dag van onze bedevaartsmaand, de twaalfde maand. De pelgrims in Mekka komen op die dag samen bij de berg Arafat in hun speciale pelgrimskleding.

Op deze dag, en ook op die plek, heeft rasoeloallah (saws) tijdens de afscheidsbedevaart gesproken tegen de moslims die dáár waren, maar ook tegen jullie, tegen jou, tegen mij. Hij eindigde zijn toespraak met de woorden:

Doe niets verkeerd tegenover jezelf. En bedenk je dat je op een dag Allah (swt) ontmoet en je moet uitleggen, alles wat je hebt gedaan. Dus pas op! Raak niet van het rechte pad af, nadat ik weg ben. Oh mensen! Na mij komt geen profeet of boodschapper meer en geen nieuwe religie. En ik laat twee dingen voor jullie achter: de Qur'aan en mijn soennah (het voorbeeld

dat hij gaf). Als je deze twee volgt, kom je nooit op het verkeerde pad. Degenen die op dit moment naar mij luisteren, moeten mijn woorden doorgeven aan de anderen, en die anderen weer aan de anderen. Mogen die laatsten mijn woorden beter begrijpen dan diegenen die nu naar mij luisteren. Wees mijn getuige, oh Allah, dat ik Jouw boodschap heb verteld aan jouw mensen!"

Op die dag gaf onze geliefde profeet Mohammed (saws) ook de woorden van Allah door die vertaald kunnen worden als:

...Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid, heb Ik Mijn goedheid aan jullie bewezen en heb Ik de islam voor jullie als godsdienst gekozen... (soera Al Ma'ida 3)

Die dag van Arafat, de plek waar deze woorden werden uitgesproken honderden jaren geleden, is de hoogtepunt van de hadj en ook vandaag, hier, zijn er vast broeders en zusters die in hun gedachten teruggaan naar die dag dat zij daar stonden. Ja, laten wij hopen allemaal ooit eens de bedevaart te mogen maken en op die dag op en rondom de berg Arafat te mogen staan. Die dag, dat moment, die plek is als een voorproefje van de Dag des oordeels. Ben jij klaar voor de dag van Arafat, de dag en plaats die Allah voor jou heeft gekozen?

Van alle dagen in de week is er ook een gezegende dag voor ons als moslim, de vrijdag. In de H. Qur'aan vinden we de woorden die zoveel betekenen als:

Oh jullie die geloven: wanneer jullie worden opgeroepen om naar het gebed te komen op vrijdag, kom dan snel om God te gedenken en stop met het doen van zaken en handel. Dat is beter voor jullie als jullie het wisten. En als het gebed klaar is, ga dan weer uit elkaar en ga het land in. Zoek naar de goedheid van Allah en gedenk God veel, zodat het misschien wel beter met jullie gaat. (soera Al Djoemoe'a 9-10)

We horen hier dat Allah de gelovigen aanspreekt, dus niet zomaar de mensen in het algemeen of iemand die zich moslim noemt. Nee! Het gaat om de mensen die naar Allah luisteren en het dóen, die het willen doen. Hij, Allah, spreekt tegen de mensen die trouw zijn aan de adhaan, aan de oproep tot het gebed, en dan speciaal op deze vrijdag op dit tijdstip. Kom naar het gebed! Kom naar het goede! Het vrijdagsgebed was een van de eerste dingen die onze Profeet (saws) heeft vastgesteld toen hij in Medina ging wonen. De dag en het gebed die alleen aan ons is gegeven door onze Profeet (saws), die niet aan 'Isa (as) of Musa (as) is gegeven, maar alleen aan hem, aan ons. Het vrijdagsgebed is voor alle moslims het bewijs dat wij mogen zijn wie wij zijn. Op deze dag luisteren over de hele wereld, van oost tot west, van noord tot zuid, in Mekka en Medina, in Nijmegen en Rabat naar de woorden van de imaam. Onze profeet Mohammed (zvmh) vertelde ons over de vrijdag: ***'Als een moslim op vrijdag de grote wassing neemt en naar de vrijdaggebed gaat, worden al zijn kleine zonden van de week ervoor weggeveegd en voor elke stap krijgt hij beloning.'*** Ook zei hij: ***'De harten van degene die de vrijdaggebed niet doen worden zwart.'***

Vrijdag is een feestdag voor ons als moslims en we komen bij elkaar in de moskee, maar ook bezoeken we elkaar. We trekken de mooiste kleren aan en we doen het lekkerste geurtje op.

Lieve broeders en zusters, tijd is belangrijk en ken de momenten die Allah voor jou gekozen heeft. Ramadhaan is de gekozen maand, de dag van Arafat is de gekozen dag, maar... Moslim, ben jij iedere week opnieuw klaar voor deze dag, de vrijdag, de dag die Allah voor jou heeft gekozen?

Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven, zodat wij tijdens ramadhaan kunnen vasten. Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven, zodat wij ooit op Arafat kunnen staan. Moge Allah de Verhevene ons tijd en leven geven om op vrijdag naar de moskee te komen. Oh Allah, open onze ogen voor de kansen die we van Jou krijgen. Oh Allah, laat ons op een dag de Paradijsuinen binnengaan. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Palestina, in Egypte, of waar ook in de wereld, vooral in vluchtelingenkampen niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 07-02-2014

website: www.moskeeabibakr.nl