

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die alles geeft, Hij Die alles neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de wereld en het wereldse. Dat betekent de plek waar wij nu leven en alles wat wij kunnen gebruiken in de tijd dat wij hier op aarde zijn. De wereld is niet voor iedereen hetzelfde; de een die rent voor zijn leven, de andere wandelt heel rustig voorbij. De een die denkt alleen aan geld, de andere laat alles los. Het is nu juist de kunst om het wereldse zó te gebruiken dat het je in het Hiernamaals gaat helpen.

In een Overlevering zegt onze Profeet (zvmh): **"Wees in de wereld als een vreemde of als een reiziger."** (al Boekhari). Ibnoe Omar vulde deze Overlevering aan met: **"Als je de avond haalt, verwacht dan niet dat je de ochtend ook haalt. En als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van, voordat je ziek wordt en je geen goede dingen meer kunt doen. En zolang je nog leeft, moet je klaar zijn voor de dood."** (al Boekhari)

Mensen, als je dit leven wil vasthouden, dan kan ik je alvast vertellen: dat gaat je niet lukken. Deze wereld gaat voorbij en het is het allerslechtste om je alleen op deze wereld te richten. Het is het begin van alle problemen, want het is een zwak fundament. Het is alsof je een huis op los zand bouwt. Je moet deze wereld op de juiste manier gebruiken voor je leven, maar het is niet je einddoel. Deze wereld moet jou helpen voor het Hiernamaals.

Het voorbeeld van onze geliefde Boodschapper (saws) was dat hij alles van deze wereld, van deze dunya, gebruikte om dichterbij Allah (swt) te komen. Het wereldse kan je dichterbij Allah brengen als je het goed gebruikt. Maar je kunt ook steeds verder van Allah af komen te staan als je alleen maar vasthoudt aan het wereldse. Mensen die alles doen voor Allah en denken aan het Oordeel van de Laatste Dag doen niets op deze wereld, zonder dat zij denken aan dat Oordeel van Allah. Het maakt niet uit wat ze doen, of dat nu op school is als ze leren, of dat ze geld in hun hand hebben of dat wat ze in hun vrije tijd doen. Met de voeten staan zij op aarde en met hun hoofd in de hemel. Zij weten dat er een Dag en Uur komt waarop alles verantwoord moet worden wat zij met het wereldse hebben gedaan.

Allah zegt:

***Luister naar jouw Heer voordat de Dag van Allah komt die niemand kan tegenhouden. Op die Dag zal er voor jou geen plaats meer zijn om heen te vluchten of dat je ook maar iets ervan kan ontkennen.*** (soera As Shura 47)

Onze Profeet (zvmh) heeft eens gezegd dat je niet hebberig moet zijn. Je moet niet alles willen hebben. Hebzucht is armoede. Als je zo leeft, blijf je voor altijd arm. Ook al heb je huizen, geld en wat niet meer, als je hebberig bent, zie je niet meer wat je hebt, maar alleen wat je níet hebt. Het gaat er niet om wat anderen hebben, het gaat er om dat je kijkt naar wat jij hebt. Als je gezond bent en je hebt te eten van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, je hebt een dak boven je hoofd en een veilig bed om in te slapen, maar vooral als je vrede hebt met jezelf, dan kun je niet anders dan een tevreden mens op deze mooie wereld zijn. Accepteer het leven zoals het is, omarm alles wat je van Allah krijgt.

Moslams, deze wereld is een prachtige verzamelplaats. Alles kun je in je huizen stoppen, in je zakken, in je handen en toch garandeer ik je dat als je opstaat uit je graf dat je met lege handen staat. Allah zegt in de H. Qur'aan dat het leven met alles wat je hebt, is zoals de regen waardoor de planten groeien en bloeien. Maar uiteindelijk wordt het land toch weer geel en vergaat alles.

Alles vergaat, alles verlaat deze wereld. Ja, bedenk eens waar alle profeten zijn gebleven met alles wat zij konden. Bedenk eens waar de Romeinen zijn gebleven die eeuwenlang de baas waren, de machtige farao's, de goede en de slechte! Denk eens aan alle mensen die jou zijn voorgedaan. Ja, alles op deze wereld vergaat, ja, zelfs deze wereld vergaat.

Broeders en zusters, van de dingen die we hebben, hebben we ook verantwoordelijkheid op de Dag des Oordeels. Geld verdedigt jou dan niet, alleen jouw hart en het werk wat je hebt gedaan. Al het verbodene en al het toegestane wordt dan afgerekend. Houd daar rekening mee in jouw leven. Het leven lijkt lang, maar de tijd is kort. En alles is bekend bij Allah. Hij zegt:

***God heeft jou uit stof gemaakt, dan uit een druppeltje en daarna maakte Hij jullie tot paren. En geen vrouw wordt zwanger of krijgt een kind, zonder dat Hij het weet. En niemands leven wordt korter gemaakt of langer gemaakt zonder dat het in het Boek staat. Ja echt, dit is gemakkelijk voor Allah.*** (soera Fatir 11)

Oh kind van Adam, pas op voor deze wereld, pas op voor de dunya. Denk niet alleen aan het verzamelen van de spullen die je uiteindelijk moet achterlaten of aan alle verplichtingen die van jou verwacht worden. Zorg dat je klaarstaat om alles achter je te laten. Mens, jij wil het leven en doe dat, maar wel op de beste manier. Ja leef! Maar wees niet hebberig en weet, alles staat vast. Wees tevreden met wat je hebt en accepteer het leven zoals het is. Sta met je voeten op de aarde en met je hoofd in de hemel. Zorg dat je het wereldse gebruikt, zodat het je in het Hiernamaals helpt.

Moge Allah de Verhevene ons deze wereld op de juiste manier laten gebruiken. Moge Allah de Verhevene onze slechte daden vergeven en de goede daden belonen. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het leven dat zij ons gaven. Oh Allah, open onze harten voor dit leven. Oh Allah, open onze harten voor wat wij krijgen. Oh Allah, help ons en sterk ons. Oh Allah, laat ons dankbare moslams zijn. Ya Allah, ya

Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Palestina, in Egypte, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 03-01-2014

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)