

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Almachtige, de Vergever. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de zonden. Een zonde is als je de regels van Allah expres overtreedt. Allah heeft ons grenzen gegeven en op het moment dat je weet dat je over die grens heen gaat, noemen we dat een zonde. Deze dingen die we verkeerd doen, tegen de Wil van Allah, komt doordat sheitaan (de duivel) het ons niet gunt dat wij in het Hiernamaals het goede verdienen. Alleen Allah heeft het beste met ons voor. Dat wat sheitaan jou influistert lijkt mooi, maar zal jou uiteindelijk alleen maar ellende bezorgen.

Het is in deze tijd gemakkelijk om van alles te volgen, behalve de Wil van Allah. Op allerlei manieren worden we afgeleid van de islam. Zo levert de wetenschap ons veel op, zoals medicijnen, hoe we onze gebedstijden kunnen uitrekenen, maar er is ook een gevaar in wat wetenschap genoemd wordt. Wetenschap verandert met de eeuwen, ja, zelfs met de jaren. Eén kleine ontdekking en iets dat we honderden jaren lang dachten dat waar was, blijkt opeens niet waar. Je kunt je dus afvragen: hoeveel weet de wetenschap en hoe kan het dat iets dat de wetenschap gisteren zo zeker wist plotseling vandaag niet meer waar is.

Kijk eens naar het grote verschil met de islam waar waarheid de waarheid blijft en waar geen letter veranderd hoefde te worden door een nieuwe tijd of een andere plaats. De grenzen van de wetenschap veranderen, terwijl de grenzen van de islam hetzelfde blijven. Als we vertrouwen op kennis die niets met de islam te maken heeft, wordt het voor sheitaan makkelijk om ons zonden te laten maken. Natuurlijk, wij hebben wetenschap nodig, maar mensen, wees gewaarschuwd voor wat wetenschap wordt genoemd, maar gebruikt wordt door sheitaan om jou, uiteindelijk, te laten twijfelen. En natuurlijk, moslims passen zich aan waar ze zijn en wonen, maar wél binnen de grenzen van de islam. Dat mogen wij nooit vergeten. Dat is juist de kracht van de islam en de moslims, dat we onszelf blijven en altijd blijven zoeken naar kennis, maar wel binnen de grenzen die er zijn.

Er is een groot gevaar in de vragen die soms gesteld worden. Waar kom je vandaan? Waar ga je naar toe? Wat is de zin van het leven? Ieder mens zal op een bepaald moment deze vragen aan zichzelf stellen, maar op als dat antwoord buiten Allah

gezocht wordt, zal sheitaan jouw vragen beantwoorden. Stap voor stap word je overtuigd dat alleen deze wereld waardevol zou zijn.

Allah waarschuwt in Zijn Boek over een man die het juiste Pad volgde, maar dat deze man uiteindelijk voor de dingen van de wereld koos. Hij leefde in de tijd van Musa (as) en wist wat Allah had geopenbaard. Uiteindelijk ging hij mee met de slechte gewoontes van de mensen om hem heen; hij koos voor de mooie, maar waardeloze dingen op aarde. Volgens geleerden zou deze man vervolgens zijn tong zijn verloren door wat hij zei. Allah zegt:

**En vertel hun het verhaal van de man die Wij Onze tekenen hebben gegeven, maar hij keerde zich er van af. Toen maakte de duivel hem zijn volgeling en hij werd verleid. En als Wij het hadden gewild, dan konden Wij hem verhogen, maar hij koos voor de aarde en volgde zijn verlangens. Hij lijkt op een hond: als je hem achtervolgt, laat hij zijn tong uit zijn bek hangen en als je hem met rust laat, steekt hij ook zijn tong uit. Daar lijken de mensen op, die Onze tekenen niet willen kennen. Vertel daarom dus dit verhaal, zodat ze misschien gaan nadenken.** (soera al A'raf 175-176)

Oh gelovigen, hoeveel van ons zijn al in de valkuil van de wereld gestapt? Het is zo gemakkelijk om een leuke avond te hebben met je foute vrienden op de verkeerde plekken, om het gedrag over te nemen van je niet-islamitische vriendinnen. Als je wil, dan kan je het Paradijs hier op aarde krijgen. Sheitaan roept jou, fluistert jou, trekt aan jou. Hij maakt jou blind voor wat hierna komt en laat jou voor de wereld kiezen. De angst voor Allah is weg, alles wil je meemaken, want ja, je leeft maar één keer! Inderdaad broeders en zusters, je leeft maar één keer, wees daar zuinig op! In een Overlevering wordt gezegd dat de Profeet (saws) een lange streep met zijn hand in het zand maakte en zei: **"Dit is de rechte weg van Allah."** Toen trok hij andere, afwijkende, strepen rechts en links van deze streep en zei: **"En boven al deze wegen is een duivel die de mensen daar naar uitnodigt."** Ook in de H. Qur'aan zegt God dit zelf. Hij zegt:

**En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt. Volg het daarom en volg geen andere wegen die jullie van Mijn weg wegleiden. Dat is wat Hij van jullie vraagt, zodat jullie misschien godvrezend worden.** (soera Al An'am 153)

Beste moslims, ik kan me voorstellen dat je aan het denken bent gezet. Je bedenkt wat je allemaal fout hebt gedaan en wil een nieuw begin. Weet dan dat dit het moment is dat je aan Allah kunt laten zien dat je spijt hebt en op Zijn Pad wil blijven, dat je alle zonden achter je wil laten. Ja moslims, weet dan dat Allah zegt:

**Oh mijn dienaren! Als jullie slecht geweest zijn tegenover jullie zelf, twijfel dan niet aan de goede barmhartigheid van Allah, ja echt, Allah vergeeft alle zonden, ja echt, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.** (soera Az Zumar 53)

Moge Allah de Almachtige zich over ons ontfermen. Moge Allah de Barmhartige onze zonden vergeven. Moge Allah de Verhevene ons geleiden tot het eeuwige leven. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in China, in Nigeria, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 25-10-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)