

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Almachtige, de Gever van Gunsten. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees God en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over de gunsten van Allah die we altijd van Hem krijgen. De gunsten zijn de dingen die we van Allah krijgen, alles wat Allah aan ons op ieder moment geeft. Veel mensen zijn zoveel met de wereld bezig dat ze het niet meer zien, maar er zijn ook mensen die zoveel bezig zijn met het Hiernamaals dat ze het óók niet meer zien wat ze hier op aarde krijgen. Allah zegt: **Er zijn mensen die zeggen: "Onze Heer, geef ons in deze wereld wat goed is, en ook in het Hiernamaals en bescherm ons voor de bestraffing van het Vuur." Zij krijgen wat zij hebben verdiend. En God is snel met de afrekening.** (soera Al Baqarah 201-202)

In een Overlevering wordt gezegd dat een man bezoek krijgt van rasoeloellah (saws). De man is erg ziek en Mohammed (zvmh) vraagt hem: **Heb je iets aan Allah gevraagd? De man zegt: 'Ja, ik vroeg: Oh Allah, de bestraffing die Je voor mij hebt klaargezet in het Hiernamaals, laat me die hier in dit leven krijgen.'** De Boodschapper van Allah zegt daarop: **'Alle eer is voor Allah! Je kunt dat niet verdragen. Je had moeten zeggen: Oh Heer, geef ons in deze wereld wat goed is en geef ons in het Hiernamaals wat goed is en red ons van de bestraffing van het Vuur.'** (Ahmad)

Beste broeders en zusters, het is belangrijk dat we bezig zijn met allebei: denk aan deze wereld, maar denk ook aan wat hierna komt. Je kunt Allah (swt) niet vragen om alleen het goede in het Hiernamaals, je moet óók het goede zien dat je hier al hebt gekregen. Op het moment dat je dat doet, word je dankbaar voor alles wat je krijgt. De goede dingen, de gunsten, die jij, die wij, iedere dag krijgen zijn oneindig. Bedenk je eens dat je deze morgen weer wakker bent geworden, je hebt de tijd gekregen om naar de moskee te komen, je hebt je beste kleren aangetrokken en al hamdu lillah je hebt iedere dag iets te eten. Allah zegt in Zijn Boek: **Hij heeft jullie van alles gegeven wat jullie aan Hem gevraagd hebben en als jullie de gunsten van Allah willen tellen, kunnen jullie ze niet opsommen. Maar echt, de mens is heel onrechtvaardig, heel ondankbaar.** (soera Ibrahim 24)

Iedere dag ontvangen wij meer van Allah dan dat we Hem geven en dat geldt voor iedereen. Kijk naar wat je allemaal kan, de een is goed in techniek, de ander is weer goed in les geven, maar iedereen is goed in iets. Zo hadden de verschillende profeten ook verschillende gunsten gekregen. We vinden mooie voorbeelden hoe Youssef (as) dromen kon uitleggen, hoe Soeleiman (as) de macht had over de djinns, en zie hoe alle profeten hun gunst van Allah op de meest perfecte manier gebruiken, zoals Allah het wil. Broeder, zuster, gebruik jij wat je krijgt van Allah op de juiste manier? Jij moet alles wat je van Hem krijgt gebruiken om te laten zien hoe dankbaar je Hem bent. Hoeveel van ons zijn dat vergeten? Hoeveel van ons laten maar weinig zien hoe dankbaar ze zijn op het moment dat ze het hebben? Maar oh wee, als er een moment komt dat ze ziek worden of hun baan kwijt raken of welke gunst van Allah dan ook, ja, dan! Dan smeken ze Allah om hulp. In de H. Qur'aan staat daarom:

En alles wat goed is dat je ontvangt, dat komt van Allah. En wanneer er iets slechts gebeurt, dan schreeuwen jullie Hem om hulp. (soera An Nahl 53)

Als God ons de kans geeft om Hem te gedenken, om naar de moskee te komen, om Qur'aan te lezen, om een lezing te luisteren, dan zijn er maar weinig mensen die snappen dat die tijd een gunst van Allah is. Het is Allah die jou die tijd heeft gegeven! In plaats daarvan spelen we de hele avond voetbal op de spelcomputer en het lijkt wel alsof het belangrijker is om met 6-0 te winnen dan om 6 ayaat, 6 verzen uit de H. Qur'aan te leren of zelfs maar te lezen. Onze ogen worden gebruikt om naar haraam op tv of op de computer te kijken, onze oren voor liedjes die beter in het hoofd blijven hangen dan soera Al Fatiha. Onze voeten brengen ons naar vriendinnen, theehuizen en shishabars in plaats van naar de moskee... Beste broeders en zusters, is dat de manier om je vrije tijd door te brengen? Nee, ik zeg jou, dat is niet de beste ontspanning die er is. Jouw hart gaat geen rust vinden met die dingen of op die plaatsen. Allah zegt:

Zij die geloven en van wie het hart rust vindt doordat zij God gedenken, ja zeker, door Allah te gedenken worden de harten rustig. (soera Ar Ra'd 28)

Moslams, islam is een manier van leven. Die manier van leven begint met de dankbaarheid van alles wat van Allah komt. Als je je ogen én je hart daarvoor opent, dan kan je uiteindelijk niet anders dan alles te willen doen om aan jouw Schepper en de almachtige Gever te laten zien hoe dankbaar jij bent. Als jouw hart geopend is en jouw dankbaarheid bij Allah ligt, vind je rust en ontspanning in de moskee en in het gedenken van Allah. Open jouw hart, leef in dankbaarheid in dit leven en maak je klaar voor een plaats in het Paradijs.

Moge Allah de Verhevene ons het goede in dit leven geven. Moge Allah de Verhevene ons het goede in het Hiernamaals geven. Moge Allah de Verhevene ons weghouden van de bestraffing van het Vuur. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor alles wat we van U krijgen. Oh Allah, laat ons dankbaar zijn voor onze ouders en de mensen die ons islam leren. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Irak, in Malawi, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 18-10-2013

website: www.moskeeabibakr.nl