

Allahoe akbar, Allahoe akbar! In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Allahoe akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Dit zijn de beste dagen van het jaar en de beste dag van deze dagen is deze tiende dag, de dag van het slachten. Vandaag, yaum al hadj, de dag van bedevaart, worden alle mensen vergeven die op hadj zijn. Vandaag is de grootste dag van de hadj, Allahoe akbar, Allah is de grootste! Moslims gaan op hadj, Allahoe akbar, wij zijn de mensen die gehoorzaam zijn aan de oproep van Ibrahim (as). Allah (swt) zegt in Zijn Boek:

En roep de mensen op tot de bedevaart. Zij komen dan te voet of op magere kamelen die door diepe dalen van hoge bergen zijn gekomen, om getuige te zijn van de dingen die voor hen nuttig zijn... (soera De Bedevaart 27-28)

Ja, beste moslims, zo reizen wij af naar Mekka en melden ons bij Hem, de Ene. Labbayka Allahoemma Labbayk. Hier ben ik, oh Allah, tot Uw dienst, hier ben ik. U heeft geen deelgenoten. Hier ben ik, ja, alle eer, al het goede dat gegeven wordt en de heerschappij zijn van U. U heeft geen deelgenoten.

Onze Profeet (zvmh) heeft ons gezegd te doen wat hij deed. In het tiende jaar van de hidjra, het vertrek van Mekka naar Medina, verrichtte onze geliefde Profeet (zvmh) de hadj met al zijn rituelen. Bij de berg 'Arafat sprak hij de moslims toe:

Oh mensen! Luister goed naar mij, omdat ik niet weet of ik na dit jaar ooit weer onder jullie zal zijn. Luister daarom heel goed naar wat ik zeg en geef deze woorden door aan de mensen die vandaag niet hier zijn.

In de afscheidsbedevaart en met de afscheidstoespraak heeft rasoeloellah (saws) ons duidelijke aanwijzingen en instructies gegeven. Wat hij toen bij 'Arafat gezegd heeft is de grondslag, de basis van de islaam. Woord voor woord, zin na zin wordt duidelijk hoe goed en rechtvaardig de islaam is. Onze Profeet (zvmh) vertelt ons dat alles van de tijd van de onwetendheid, voordat de islaam geopenbaard werd, voorbij is. De ruzies en de strijd van toen is niet meer. Hij zei onder andere ook:

Oh mensen! Net zoals jullie deze maand van de hadj, deze dag en deze stad Mekka als heilig beschouwen, zo zijn de levens en bezittingen van iedere moslim heilig voor jullie. Geef de spullen die jou zijn toevertrouwd altijd weer terug aan de eigenaar van wie het is! Doe niemand pijn, zodat niemand jou pijn doet. Weet dat jullie je Heer ontmoeten op de Dag des Oordeels en dat Hij jullie zeker zal afrekenen op jullie daden.

Ook heeft onze Profeet (zvmh) ons in deze toespraak nog een keer verteld dat we goed voor onze vrouwen moeten zorgen. Het is heel belangrijk dat we hen onderhouden en dat we altijd netjes blijven. Ook onze vrouwen moeten weten dat ze daar recht op hebben, als ze goed zijn voor ons.

Daarnaast wijst rasoeloellah op het verbod van riba, de woekerrente, en dat wij allemaal broeders van elkaar zijn. Ja broeders en zusters, wij zijn één oemma en niemand van ons, welke afkomst dan ook, is niet beter dan de andere. Het enige dat de ene moslim beter maakt dan de ander zijn de goede daden en de daden om dichterbij Allah te komen. Goede daden... ja, alsjeblieft, hou dat altijd in de gaten. Soms denk je dat je beter bent dan de ander, maar echt, wij zijn hetzelfde. In welke moskee of op welke plek we vandaag ook samen zijn gekomen, wij zijn broeders en zusters van elkaar en in niets zijn zij of wij beter, behalve met het goede te doen en in hoe dicht we bij Allah willen komen.

Mohammed (zvmh) beëindigde zijn toespraak met: **'Oh mensen, heb ik mijn boodschap goed aan jullie overgedragen?'** En de aanwezige moslims antwoordden: 'Oh Allah, ja!' En het antwoord rolde als donder door de vallei. De profeet (saws) stak zijn wijsvinger op en zei: **'Wees mijn getuige, oh Allah, dat ik Jouw Boodschap aan Jouw mensen heb overgedragen.'**

Beste moslims, op een mooie dag als vandaag is het belangrijk dat we weten dat we één Heer dienen, alleen Hij is Degene die ons kan helpen. Na onze dood, en ik zeg je, die komt voor iedereen, kunnen wij geen mens meer helpen en geen mens kan ons na zijn dood meer helpen. Ja, moslims, vergeet niet, de wereld is eindig! Waar zijn de wetenschappers van vroeger, waar zijn de dictators van nu over 100 jaar, waar zijn de vijanden van Allah van alle eeuwen? Allahoe akbar! Alles is eindig, behalve Allah. Bedenk dit, voordat het te laat is. Weet dat er wereldwijd, en zelfs hier in deze moskee, vorig jaar mensen 'Eid met ons hebben gevierd die dit jaar niet meer bij ons zijn. Moge Allah hun goede daden belonen en hun slechte daden vergeven.

Broeders en zusters, wat zou dit feest zijn zonder het verhaal van Ibrahim (as) en zijn geliefde zoon? Na de geboorte van zijn zoon Ismaïl (as) waar hij zo lang op gewacht had, werd Ibrahim de opdracht gegeven om Ismaïl en zijn moeder weg te brengen en achter laten in een leeg en dor dal, waar nauwelijks te overleven viel. Zonder twijfel accepteerde de moeder de Wil van Allah en zie, de moeder en Ismaïl overleefden toen het zamzamwater op die plaats uit de grond kwam. Later keerde Abraham terug naar Ismaïl. Allah zegt in de H. Qur'aan dat Ibrahim toen tegen zijn zoon zei: **...'Mijn zoon, ik heb in een droom gezien dat ik jou moet slachten. Hoe denk jij daarover?' Zijn zoon zei: 'Vader, doe wat jou gevraagd is. Je ziet dan, als God het wil, dat ik geduldig volhoud.'** Toen ze zich allebei hadden overgegeven aan de Wil van Allah en hij hem op zijn voorhoofd had gelegd om te snijden, riepen Wij hem: **'Ibrahim! Jij hebt de droom uit laten komen.'** Zo belonen Wij de mensen die goed doen. Dit was een grote beproeving.' En Wij gaven voor hem een geweldig slacht-offer in de plaats. (soera As-Saffaat 102-107)

Mensen, laat ons vandaag deze gebeurtenis herdenken, laat ons vandaag deze soenna levend houden. Ja moslims, ga naar buiten en slacht jouw dier als je kan. Moslims, vandaag is de tijd van de mooiste en beste broederschap. Bezoek elkaar daarom en ik vraag jullie om ook langs te gaan bij een zieke of iemand die eenzaam is. Ook zij horen op deze dag bij ons, bij onze oemma, en het is belangrijk dat zij vandaag ook vreugde in hun hart voelen. Mannen, wees goed voor de vrouwen; vrouwen, wees goed voor de mannen. Jongeren, respecteer de ouderen; ouderen, wees zacht voor de jongeren. Moslims, wees jouw islaam, leef de islaam!

Lieve broeders en zusters, vanaf deze plaats wensen wij jullie een mooi en gezegend feest. Dit zijn onze dagen, dit is ons feest en laat jouw offer jou dichterbij Allah laten komen! Eid moebarek!

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Eid ul adha preek - Moskee Abi Bakr

datum: 14-10-2013

website: www.moskeeabibakr.nl