

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, het Licht, de Gids. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het aankomende feest, 'Eid oel-Adha, het Offerfeest, het grote feest binnen de islam. Deze dag valt op de tiende dag van de maand Dzoel al-Hidja, de bedevaartmaand. Het Offerfeest heeft natuurlijk alles te maken met het offeren, het offeren van een dier, zoals de profeet Ibrahim (as) heeft gedaan. Hij krijgt in een droom de opdracht zijn eerstgeboren zoon te offeren. Uiteindelijk bespreekt hij de droom, die steeds terugkeert, met zijn zoon, zoals een goede ouder dingen met zijn kinderen bespreekt. Zijn zoon Ismail (as) zegt zijn vader te doen wat Allah heeft opgedragen. Dan neemt Abraham zijn zoon mee naar Mina, niet ver van Mekka. Op het moment dat Ibrahim uit liefde voor Allah bereid is om zijn enige zoon te offeren en wil snijden, wordt duidelijk dat het alleen maar een test van God was. Ibrahim krijgt de opdracht om in plaats van zijn zoon een mannetjesschaap te slachten.

Beste moslims, het jodendom, het christendom en de islam kennen alle drie de opdracht die de profeet Abraham (vzmh) heeft gekregen. Toch zijn wij de enige die deze soenna levend houden! Ieder jaar opnieuw worden wij als moslims herinnerd aan de vraag van Allah aan Ibrahim, het bijna onmogelijke verzoek om zijn zoon te offeren; de ultieme test die volgens de H. Qur'aan de echte dienaren van Allah (de oprechten) onderscheidt van de mensen die doen alsof (de huichelaars).

Rondom deze feestdagen is er altijd een aantal vragen die terugkeert: is het verplicht om zelf een dier, bijvoorbeeld een schaap, desnoods een kip, te slachten? Is het verplicht om dat dier hier te slachten, zelf te slachten en er zelf ook van te eten? Om alle meningen van geleerden hier te bespreken, daar is geen tijd voor. Weet, alle geleerden handelen met kennis, maar komen niet tot dezelfde conclusies. Het loopt uiteen van: 'ja, je moet in je eigen land slachten, ergens anders is niet toegestaan' tot 'laat in jouw naam slachten in een land waar er meer behoefte aan is', maar uiteindelijk is er geen geleerde die twijfelt aan dat, als je slacht, het met de juiste reden moet zijn, namelijk jouw intentie om dichterbij Allah te willen komen. Over verdere details kan ik je alleen maar vragen om jezelf zo goed mogelijk te verdiepen in de soenna van onze geliefde Profeet (saws) en die uitleg van de geleerden om uiteindelijk zelf een definitief antwoord te vinden.

Over de verplichting van het slachten: er zijn geleerden die zeggen dat het offer verplicht is, anderen zeggen dat het een sterk aangeraden soenna is, dus zeg maar, zo goed als verplicht. Over het eten van het vlees van het offerdier: er zijn geleerden die zeggen dat je zelf van het offervlees moet eten, terwijl anderen juist zeggen dat je het dier beter ergens anders kan laten offeren, waar de moslims honger lijden. Het dier zelf slachten is, op een uitzondering na, niet toegestaan in Nederland, dus sowieso uitgesloten. En nee, een schaap glijdt niet uit in de douche.

Volgens een Overlevering heeft de Profeet (zvmh) gezegd: **"Allah heeft jou de opdracht gegeven alles zo goed mogelijk te doen en wanneer je een dier slacht, doe dat dan op de beste manier. Maak het mes zo scherp mogelijk, zodat het dier niet onnodig lijdt."** Bij het slachten mag het dier de andere dieren die geslacht worden niet zien, het hoort zelfs het mes niet te zien, op de rechterzij gelegd te worden met zijn gezicht richting Mekka en vervolgens in de Naam van Allah geslacht te worden. Na deze rituele slacht kan het vlees van de meeste dieren met anderen worden gedeeld, volgens sommigen mag zelfs al het vlees worden weggegeven.

Het moment dat er geofferd wordt, wanneer er dus geslacht wordt, mag nóóit voor het feestgebed zijn. De Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd: **"De persoon die slacht vóór het gebed, heeft alleen maar voor zichzelf geslacht. En de persoon die slacht ná het gebed, hij heeft op het juiste moment geslacht en de traditie van de moslims gevolgd."** De geleerden verschillen van mening tot wanneer er geslacht mag worden, maar een van de meningen is dat het offer gebracht mag worden tot de zonsondergang van de derde dag van het feest.

Juist door al deze discussies wil ik teruggaan naar de reden om te offeren. Laat duidelijk zijn dat het offeren niet zomaar iets is. Het offeren tijdens deze 'Eid móet gebeuren met de bedoeling dat je dichterbij God wil komen. Het dier, of het nu een kameel, een rund, een schaap of een geit is, sterft niet, omdat het Offerfeest is, nee, het is omdat jij klaar bent om alles te doen dat Allah aan jou vraagt, omdat jij dichterbij Hem wil komen. Dát is de reden. Jouw intentie moet en kan alleen maar zijn dat je dichterbij Allah wil komen.

Als laatste wil ik jullie wijzen op de volgende Overlevering van onze Profeet (zvmh). Hij heeft gezegd: **"Ik denk dat Allah met het vasten op de dag van 'Arafat de zonden van een jaar ervoor en een jaar erna wegneemt."** Het is dus heel goed als je de dag vóór het feest, de dag dat onze broeders en zusters die op hadj zijn en op 'Arafat staan, dat je die dag vast.

Broeders en zusters, vandaag hebben we een aantal regels en meningsverschillen van geleerden gehoord over het offer dat moslims brengen tijdens het Offerfeest. Ja, houd die soenna levend! Maar nog meer: zorg dat jouw offer met de juiste intentie gebeurt, doe het met de beste kennis, doe het uit de grond van je hart. Doe het om dichterbij Allah te komen.

Moge Allah de Verhevene ons offer accepteren. Oh Allah, laat ons dichterbij komen door ons offer. Oh Allah, accepteer de offers die wij iedere dag brengen. Moge Allah de Verhevene onze ouders belonen voor het offer dat zij brachten om ons op te voeden. Moge Allah de Verhevene de bedevaart van de mensen die dit jaar naar Zijn Huis zijn gekomen accepteren. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders

en zusters, in Syrië, in Egypte, in Libië, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 11-10-2013

website: www.moskeeabibakr.nl