

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Rechter, de Rechtvaardige. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat ook deze week over het Laatste Uur en de tekenen van de Laatste Dag. Een van die tekenen is de manier waarop de mensen met geld omgaan. Geld is geen ruilmiddel meer, maar een middel op zich om te verzamelen. Beste mensen, ik heb hier 1 cent (*laat cent zien*) en ik zeg jou, zelfs deze ene cent gaat niet mee jouw graf in en zal jou niet helpen op de Dag des Oordeels, maar wel de daad die je er mee deed.

Onze Profeet (saws) heeft in een Overlevering gewaarschuwd voor de verspreiding van de woeker. Hij heeft ons gewaarschuwd dat mensen het normaal zouden gaan vinden dat er met geld gehandeld wordt als de Laatste Dag bijna daar is en mensen winst willen maken op geld. De afgelopen jaren hebben we al gezien wat er is gebeurd als we met geld gaan handelen; kijk naar de DSB Bank, kijk naar de wereldwijde crisis, kijk naar de Verenigde Staten waar op dit moment de overheid plat ligt. Alles en alleen om geld; geld dat uiteindelijk in de zakken van slechts een paar mensen verdwijnt. Denken zij dat zij die ene cent wel mee gaan nemen in hun graf? Mensen, word wakker! Geld is een middel om te ruilen, niet iets om te verzamelen!

In het verleden waren ook het christendom en het Jodendom duidelijk over rente: het was verboden. In de loop der eeuwen hebben zij gezocht naar manieren om toch geld over geld te verdienen. Ook binnen de islam zijn er mensen die de afgelopen jaren hebben gezocht naar die manieren. Moge Allah ons beschermen tegen de gevolgen hiervan. Het klopt dat het een teken van de eindtijd is als dit gebeurt, maar broeders en zusters, alsjeblieft, onthoud dat winst maken niet verboden is, maar niet de winst gemaakt op rente of de winst die overduidelijk te hoog is.

Onze geliefde Profeet (zvmh) heeft gezegd: **"Blijf ver weg van de zeven vernietigende zonden! Toen werd hem gevraagd: "En wat zijn deze zonden dan, O boodschapper van Allah?" Hij zei: "Als je deelgenoten toekent aan Allah, als je aan magie doet, als je een mens doodt, terwijl Allah dat verboden heeft gemaakt, behalve als het door de wet is goedgekeurd, als je woekerrente, riba, gebruikt, als je het geld van een wees gebruikt, als je**

wegvlucht op de dag van de strijd en als je een goede en gelovige vrouw beschuldigt van ontucht.” (Boechari)

Naast de slechte manier om met geld om te gaan, zien we buiten en op tv ook dingen die we als moslim liever niet zien. De zomer is bijna voorbij en de meeste mensen bedekken hun lichaam weer. Toch moeten wij er geen gewoonte van maken om hier naar te kijken of te denken dat wij dit ook zomaar kunnen doen. Moslims, ken je schaamte en weet dat het niet bij onze gewoontes hoort. Het is uiteindelijk niet aan ons om het goed of af te keuren in een land zonder islamitische wetten, maar het moet iets zijn waar wij van weg willen blijven. Daar hoort ook alles bij wat buiten het huwelijk gebeurt; weet dat alles wat je doet wordt opgeschreven en dat je uiteindelijk moet verantwoorden voor wat je deed. Het is een teken van de Eindtijd dat velen dat vergeten zijn en meedoen met zaken die niets met de islam te maken hebben.

Beste moslims, wij zijn Allah dankbaar dat wij in een veilig land wonen waar wij moslims kunnen zijn. We moeten alleen opletten dat we sommige slechte gewoontes die we om ons heen zien niet gaan overnemen. Het interesseert sommige moslims niet meer hoe ze hun geld verdienen. Ik herhaal, bedenk dat je nog geen cent meeneemt in je graf, alleen wat je met je geld gedaan hebt. Zorg dat als de Laatste Dag aanbreekt het geld niet tégen je gaat werken. Verder zijn sommige moslims zo gewend geraakt aan wat ze buiten en op tv zien, dat ze denken dat ze hier ongestraft aan mee kunnen doen. Weet dat er een Dag komt waarop jij en ik ons moeten verantwoorden.

Ter afsluiting van deze choetbah heeft de imaam mij gevraagd jullie te wijzen op de dagen voorafgaand aan het Offerfeest. Over zo'n anderhalve week viere wij insha'Allah het Offerfeest en de eerste tien dagen van de aankomende, islamitische maand, de dagen vóór het Offerfeest, zijn bijzondere dagen. Het zijn de dagen waarin wij proberen meer Qur'aan te lezen, onze slechte gewoontes op te geven en sadaqa, geld aan armen, geven. In een Overlevering wordt gezegd dat onze Profeet (zvmh) zei: **'Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.'** **De mensen vroegen, 'Niet eens jihaad voor de zaak van Allah?' Hij zei, 'Niet eens jihaad voor de zaak van Allah, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor die zaak, en terugkwam met niks.'** (Boechari) De imaam heeft daarbij gezegd dat het beter is om in die dagen geen nagels te knippen en ook niet je haar of je baard, totdat het Offerfeest voorbij is. Insha'Allah beginnen deze dagen dit weekend.

Moge Allah de Verhevene ons de komende dagen wakker maken. Moge Allah de Verhevene ons de kansen laten zien om op de goede Weg te komen of te blijven. Oh Allah, beloon de mensen die de kansen hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, vergeef de mensen die de kansen níet hebben gepakt en niet meer bij ons zijn. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die dit jaar naar Uw Huis zijn gekomen. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die al bij Uw Huis waren. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, op en bij Lampedusa en alle andere bootvluchtelingen, of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven. Moge Allah de Verhevene onze smeekbedes verhoren.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 04-10-2013

website: www.moskeeabibakr.nl