

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Verwoester, de Hersteller. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan God, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah gaat deze week over het Laatste Uur en de tekenen van de Laatste Dag. Weet dat Allah (swt) zo goed voor ons is dat Hij ons niet alle details geeft van wat er deze Dag gaat gebeuren. Wat we wel weten is dat het Laatste Uur altijd dichterbij komt en door een aantal tekenen weten we ook dat het geen eeuwigheid meer zal duren. Toch moeten wij niet denken dat wij weten wanneer het Laatste Uur daar is. In de H. Qur'aan staat duidelijk:

Allah, bij Hem is de kennis van het Uur... (soera Loeqmaan 34)

Zelfs de grootste geleerde weet dus niet wanneer Allah besluit dat het Laatste Uur daar is. Er is geen mens die weet wat morgen komt, waar en wanneer hij sterft, laat staan wanneer de Laatste Dag is. Door de Overleveringen weten we wel dat onze Profeet (saws) heel wat over de Laatste Dag, de Dag waarop wij opstaan uit ons graf en de tekenen van die Dag heeft gezegd. Regelmatig sprak hij tot de moslims hierover om ze te waarschuwen en ze te vertellen over die tekenen. Een Overlevering zegt daarover: ***'Op een dag leidde de Profeet (zvmh) ons in het namiddaggebed. Daarna stond hij op en sprak tot ons tot zonsondergang. Hij noemde alles wat er zou gebeuren tot de Dag van de Opstanding en vertelde alles wat er te vertellen was. Sommigen van ons herinnerden zich het en anderen van ons zijn het vergeten. Een van de dingen die hij zei was: 'Oh mensen, deze wereld zit vol met aantrekkelijke verleidingen. Allah heeft jullie als rentmeesters, als chalifa's, in deze wereld aangesteld en Hij kijkt wat jullie vervolgens doen. Let daarom op voor de verleidingen van deze wereld en voor vrouwen.'*** Aan het einde van zijn toespraak zei hij: ***'De zon gaat bijna onder en wat er van deze wereld overblijft als je hem vergelijkt met wat er is geweest, is hetzelfde als wat er van deze dag overblijft als je hem vergelijkt met wat er geweest.'*** (Ahmed)

Over het Laatste Uur heeft Mohammed (zvmh) eens gezegd: ***'Het Uur zal niet aanbreken, totdat de zon in het westen opkomt. En als de zon in het westen opkomt en de mensen dat zien, dan zullen ze allemaal in Allah gaan geloven. Maar dat zal ook de tijd zijn waarin het niet meer uitmaakt***

wat iemand dan gelooft als hij niet al daarvoor geloofde of als hij niets goeds deed toen hij geloofde. (Boechari)

Mensen, heb je soms ook het gevoel dat tijd zo snel gaat? Een jaar vliegt voorbij als een maand, een maand als een week, een week als een dag, een dag als een uur. Weet dan, beste broeders en zusters dat dit óók een teken is. De tekenen zijn zelfs overduidelijk aan alle kanten om ons heen. Op het moment dat moslims de niet-moslims in hun gedrag gaan kopiëren, is de Eindtijd dichtbij. Nou, ik denk dat we allemaal wel een moslim kennen die zo ver van de islam af is, dat je bijna jezelf afvraagt of die persoon wel een moslim is. Of wat dacht je van het geld dat mensen verdienen; op het moment dat je je niet meer afvraagt of het eigenlijk halaal of haraam is hoe je aan het geld komt; het moment dat we alleen nog maar selaam geven aan mensen die we kennen; het moment dat mensen die liegen geloofd worden en de mensen die de waarheid spreken worden niet geloofd: dát zijn allemaal tekenen die duidelijk maken dat de Laatste Dag dichterbij is gekomen dan dat we in de gaten hebben.

Moslims, overal zien we dat onwetende mensen onze leiders zijn geworden en de grote geleerden met kennis niet meer bij ons zijn. Waar ook ter wereld, zelfs tot in Mekka, probeert men mooiere en hogere gebouwen neer te zetten. Zijn wij dan vergeten dat de Profeet (zvmh) ons al vertelde dat de schaapherders elkaar zouden beconcurreren voor het hoogste gebouw? Ja, dat is óók een teken van de Eindtijd!

Broeder, zuster, ben jij klaar voor de komst van de profeet 'Isa (as)? Zijn terugkomst is een van de grote tekenen van de Eindtijd die wordt afgesloten met het blazen op de bazuin door de engel Israfeel. Alles waar ook in de wereld, waar ook in het universum, van de kleinste planeet tot de grootste ster, zal vernietigd worden, behalve God de Almachtige. Als de engel voor een tweede keer de bazuin blaast, zullen de wezens uit hun graven opstaan. Ook jij zult op die Dag met hetzelfde gemak als dat Allah jou eerder heeft geschapen die Dag opstaan uit je graf en Hij zal je vragen wat je met je leven hebt gedaan. Die Dag wordt de Dag van Beloning én Bestrafing. Dat heb je nu nog in de hand wat het gaat worden; die Dag niet meer.

Lieve moslims, ook zonder dat je je zorgen maakt komt de Laatste Dag met het uur dichterbij. Dáár hoef je niets aan te doen. Dáár hoef je je in ieder geval geen zorgen om te maken. Zoals de datum van een grote reis dichterbij komt, zorg je dat je koffers klaar staan, de tickets geboekt zijn en de beste verzekering is afgesloten. Zorg dan ook dat voor die laatste Dag van de Eindtijd jouw goede daden klaarstaan en jouw verzekering is vastgelegd, jouw islam in al jouw daden duidelijk is geworden. Ja, dáár moeten jouw zorgen zijn. Jouw daden en jouw islam zijn de echte zorgen, want er is geen mens in de wereld die kan ontkennen dat het Einde der Tijden dag na dag dichterbij is gekomen. Mensen, wees een moslim, leef als een moslim, sterf als een moslim en sta dan op die Dag op als een moslim.

Moge Allah de Verhevene onze ogen openen voor de kansen die we nog krijgen. Moge Allah de Verhevene onze goede daden belonen en onze slechte daden vergeven. Oh Allah, laat ons op die Dag de paradijstuinen binnengaan. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Tunesië, in Myanmar of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 20-09-2013

website: www.moskeeabibakr.nl