

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Behoeftenloze, de Berouwaanvaardende. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, ook deze week gaat de choetbah over de bedevaart naar Mekka, de hadj. Deze reis is één grote ontmoeting. Door de ontmoeting van de hadj word je, als je met de juiste intentie en de goede redenen gaat, een betere moslim. De reden dat je op hadj gaat, is omdat je antwoord geeft op de uitnodiging van Allah, op de verplichting die Hij aan jou, aan mij, aan ons allemaal heeft gegeven om Zijn Huis te bezoeken. Het enige dat jou nu tegenhoudt om naar Mekka te vertrekken, móet een goede reden zijn. Het willen gaan betekent de overgave aan Allah, het antwoord willen geven op die uitnodiging. In de H. Qur'aan staat over het overgeven aan Allah: **En wie zich helemaal aan Allah overgeeft en het goede doet, die heeft het stevigste handvat vastgepakt...** (soera Loeqman 22)

De rituelen die wij tijdens de hadj doen hebben te maken met de overgave van Ibrahim aan onze Heer. Het offer dat Ibrahim (as) moest doen, het offeren van zijn zoon waar hij zo lang om had gevraagd, wilde hij uitvoeren, zonder twijfel en alleen omdat Allah (swt) dat aan hem vroeg. Omdat hij, omdat wij, Allah gehoorzamen pakken wij iets stevigs in handen. Wij pakken het, doordat we ons overgeven. Allah vraagt ons de bedevaart te verrichten en daarom willen wij gaan, zonder twijfel, en waar we altijd klaar voor moeten zijn.

De bedevaart is een islamitisch teken van gelijkheid tussen de mensen. Arm of rijk, wit of zwart, man of vrouw, allen komen wij tezamen in Mekka. In Mekka mag geen onderscheid meer zijn tussen wie wij zijn; Allah heeft ons allemaal geroepen, zonder dat het uitmaakt wie je bent en wat jouw achtergrond is. In Mekka komt al eeuwenlang jaar in, jaar uit, de wereld samen. Allah zegt:

**Oh mensen! Wij hebben jullie uit een man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, zodat jullie elkaar leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezende. Allah is Alwetend, Alkennend.** (soera Al Hoedjoeraat 13)

Natuurlijk, dit doen we iedere dag, of zouden we iedere dag moeten doen: de ontmoeting met de anderen om ons heen, maar nergens is die ontmoeting zoals die in Mekka. Hij zegt:

**Ja, dit is jullie gemeenschap: één gemeenschap; en Ik ben jullie Heer, aanbidt Mij om die reden.** (soera Al 'Anbiya 92)

Ja broeders en zusters, één oemma, één islamitische gemeenschap en Mekka is ons verzamelpunt. Sinds mensenheugenis komen jaarlijks onze broeders en zusters samen, worden ideeën uitgewisseld en ervaringen opgedaan. Ieder jaar verzamelt de kennis zich op één plaats ter wereld om daarna weer de wereld over te gaan. Dat maakt onze gemeenschap zo anders en zo sterk dan de andere. Wij weten onze plaats, wij kennen de opdracht.

De intentie voor alles wat wij doen, de reden waarom wij het doen, is altijd belangrijk. Als wij iets doen wordt dat niet automatisch geaccepteerd. De offers die beide zonen van Adam (as) hebben gedaan, maken dat duidelijk. In het Boek staat: **En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen zij een offer brachten en het van een van hun beiden werd geaccepteerd en van de ander niet. Die zei toen: "Ik sla jou dood." De eerste antwoordde daarop: "Allah neemt alleen iets aan van de rechtvaardigen."** (soera Al Ma'ida 27)

Alleen van de rechtvaardigen wordt dus het offer aangenomen. Je kan dus wel op hadj gaan, maar als je om de verkeerde reden gaat, dan ben je eigenlijk alsnog niet gegaan. Als je alleen maar gaat om je ding te doen, dan is dat geen hadj. Let daarom op met hoe makkelijk het je gemaakt wordt: met zoveel-sterrenhotels, met een nieuwbouwmoskee van wit marmer en een speciale tawaaf-etage bestaat het gevaar dat je een aantal handelingen achter elkaar doet die betekenisloos zijn geworden. Wéét waarom je tawaaf maakt, wéét waarom je zamzam drinkt, wéét waarom je naar Mekka bent gekomen. Jij komt voor de ontmoeting met jouw Heer, omdat Hij dat aan jou heeft gevraagd. Alleen dan krijgt jouw hadj betekenis en wordt jouw bedevaart insha'Allah geaccepteerd.

Beste moslims, wij zijn allemaal verschillend, maar als wij om de zegen van onze Heer vragen, moeten wij niet vergeten dat Allah ons allemaal als gelijken heeft geschapen. Ieder jaar opnieuw verschijnen miljoenen van ons voor Zijn Huis in Mekka; samen, maar toch alleen, ieder met even weinig. Dáár op die plek ontmoeten we elkaar, dáár op die plaats ontmoeten wij Hem. Ja, de ontmoeting in Mekka geeft jou kracht, geeft ons kracht, heeft eeuwenlang onze oemma kracht gegeven en zal ons insha'Allah tot op de Dag des Oordeels kracht blijven geven. Ga voor de ontmoeting, ga naar Mekka. Zorg dat je jouw Heer bezoekt, voordat Hij je roept.

Moge Allah de Verhevene ieder van ons de kans geven ooit de hadj te kunnen maken. Moge Allah de Verhevene onze ogen openen voor de kansen die we krijgen. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Oh Allah, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Oh Allah, open onze harten voor Uw uitnodiging naar Uw Huis. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Egypte, in Irak of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 13-09-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)