

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Vergevingsgezinde, de Berouwaanvaardende. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze week gaat over de hadj, de bedevaart naar Mekka. Deze reis moet iedere moslim, als het kan, ooit in zijn of haar leven één keer maken. Wij weten dat de islam is gebouwd op vijf pilaren en de hadj is een van die vijf. Als je de mogelijkheid hebt, moet je dus gaan; dat kan niemand ontkennen. Ik geef een voorbeeld: als wij een van de pilaren van de moskee weghalen, dan wordt het dak zeker zwak. We hebben zelfs een grote kans dat het hele gebouw instort. De islam heeft óók pilaren en we moeten altijd proberen alle vijf de pilaren te doen, dus ook de bedevaart. Zonder het willen doen van de vijfde pilaar wordt onze islam dus zwak. In het Boek van Allah (swt) en in de Overleveringen van onze Profeet (saws) vinden we veel bewijzen dat de hadj verplicht is voor ons.

Een van de vele Overleveringen over de bedevaart en de vijf pilaren, de vijf zuilen van de islam, is wat Abdullah ibn Omar heeft overgeleverd, namelijk dat onze Profeet (zvmh) heeft gezegd: ***De islam is gebouwd op vijf. Getuig dat er geen godheid is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, verricht het gebed, betaal de zakaat, vast tijdens de maand ramadhaan en verricht als je kan de bedevaart naar het Heilige Huis van Allah.***

Tijdens de bedevaart bezoeken we onder andere de Ka'aba, het Huis van Allah, lopen wij tussen de heuvels van Safa en Marwa en bezoeken we berg Arafat. In de H. Qur'aan staat over de twee heuvels:

**Ja echt, Safa en Marwa zijn onder de tekenen van God. Het is niet verkeerd als hij die de hadj of de oemrah doet, als hij om beide heen loopt. En wie vrijwillig goed doet, ja echt, Allah is Waarderend, Alwetend.** (soera Al Baqarah 158)

In een Overlevering van Aïsha (moge Allah tevreden met haar zijn) door Muslim wordt over de dag van Arafat gezegd: ***Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafat. Hij komt dichtbij en prijst die mensen bij de engelen, en zegt: "Wat verlangen deze mensen?"***

Beste moslims, de hadj is niet iets dat je moet uitstellen of wat je misschien een keer gaat doen als je zin of tijd hebt, nee, Allah zegt over Mekka en de hadj, dat vertaald kan worden als:

**...het is de plaats van Ibrahim en wie het binnengaat is in vrede. En de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd die er een weg naartoe kunnen vinden. En wie niet gelooft, God is echt Onafhankelijk van alle werelden.** (soera Al Imraan 97)

Ik herhaal: **de bedevaart naar het Huis is door Allah aan de mensen opgelegd.** We móeten gaan. Onder ons zijn er die denken dat ze er nog niet klaar voor zijn om naar Mekka te gaan, denken dat dat later wel komt. Later? Wie zegt dat later komt?! Allah heeft jou de bedevaart opgelegd, verplicht gemaakt en niet gezegd: 'Doe het maar een keer als je er klaar voor bent.' Natuurlijk, voor wie geen geld heeft of écht geen tijd door werk of door andere omstandigheden, zoals een zieke moeder, die mogen wachten. Maar wees eerlijk, heb je jezelf ooit afgevraagd of je wilde gaan? Heb je er over nagedacht en serieus gekeken naar de mogelijkheden?

Zoals je 'Ashhadoe an laa ilaha illAllah, wa ashhadoe anna Moehammadan rasoelAllah' zegt, zoals je vijf keer per dag je gebed verricht, zoals je de hele maand ramadhaan vast, zoals je je zakaat betaalt, zo klaar ben jij om naar Mekka te gaan. Spaar het geld en maak tijd vrij, niet voor een tijd die jou misschien helemaal niet gegeven is, maar zo snel mogelijk! In Gods naam, verricht de hadj!

Allah zegt:

**En roep de mensen op tot de bedevaart. Zij komen dan te voet of op magere kamelen die door elk diep dal heen komen, om getuige te zijn van de dingen die voor hen nuttig zijn...**(soera De Bedevaart 27-28)

Broeders en zusters, ieder jaar opnieuw ligt voor jou een uitnodiging klaar van jouw Schepper, van jouw Heer. Hij nodigt jou ieder jaar opnieuw uit bij Zijn Huis om jou te verhoren, om jou te vergeven, om jou als herboren zonder zonden naar huis terug te laten keren. Veel van ons hebben nog nooit antwoord gegeven op die uitnodiging. Vraag jezelf eens af, heb jij hier ooit écht over nagedacht? Hoe snel heb jij gedacht, dat komt later, het is te duur, ik heb geen tijd? Maar... ben je dan wel begonnen met sparen? Heb je al gekeken hoeveel dagen je vrij moet nemen? Heb je de inentingën gehaald, je paspoort verlengd, ja, echt alles klaar gemaakt wat je in ieder geval klaar kón maken. Ja, pas dán heb jij aan Allah laten zien dat je Zijn uitnodiging serieus neemt. Pas dan komt insha'Allah de dag dat jij al Ka'aba zult zien, insha'Allah zamzamwater zult drinken en insha'Allah jouw smeekbedes op Arafat verhoord zullen worden om insha'Allah hier op een dag ons in de moskee jouw verhaal te kunnen vertellen, zoals al die broeders en zusters die jou zijn voorgegaan.

Moge Allah de Verhevene ons Zijn Huis laten bezoeken. Moge Allah de Verhevene ons tijd geven. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die nog gaan. Oh Allah, accepteer zelfs de hadj van de mensen die wel wilden, maar niet konden gaan. Oh Allah, open onze harten voor Uw uitnodiging naar Uw Huis. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 06-09-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)