

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Alwetende, het Licht. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door God is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door God tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de choetbah van deze week gaat over het leren, omdat het voor veel van ons weer een nieuw begin is na een lange vakantie. Dingen liggen achter ons en dingen liggen voor ons en het is aan ons om het goede weer op te pakken. Allah geeft ons daarvoor de tijd die wij nodig hebben, de tijd om te leren wat we moeten leren. Hij zegt:

En niemands leven wordt korter of langer gemaakt zonder dat het in het Boek staat. Ja echt, dat is gemakkelijk voor Allah. (soera Fatir 11)

Hoor hoe goed Allah is! Alle tijd is aan ons gegeven die we nodig hebben. Dat wil niet zeggen dat als je niets met die tijd doet dat het goed is. Je moet de tijd die jou gegeven wordt wél gebruiken. De mensen die dat doen, die het juiste doen, worden daarvoor beloond. Iedereen krijgt uiteindelijk wat hij verdient en wat dat zal zijn, daar werk je nu aan. Allah zegt:

En vrees de dag, waarop je tot God wordt teruggebracht; dan wordt aan iedereen betaald wat hij verdiend heeft; en onrecht zal hen niet worden aangedaan. (soera Al Baqarah 281)

Wat heeft dit alles met leren te maken? De tijd die Allah ons geeft op deze aarde moeten wij op de meest juiste manier gebruiken. Een van de beste manieren is het leren. Als we met zijn allen alleen maar de hele dag in de moskee zouden zitten en tot onze Heer bidden, dan is er geen dokter meer die ons kan helpen, geen ambulances of brandweerwagens zouden rijden, geen winkel geopend, geen vliegtuig meer opstijgen; het land zou een chaos zijn en dat is nou net wat de islaam níet wil. De islaam wil dat iedereen zich veilig kan voelen, dat iedereen geholpen wordt en dat niemand iets anders hoeft te vrezen dan Zijn Heer. Dat kan niet anders dan door het leren en door kennis.

Zonder te leren zouden we geen letter kunnen lezen, geen wetenschap, geen literatuur, geen H. Qur'aan. Niet alleen onze islaam zouden we niet kennen, maar ook alle wetenschap, cultuur, ja, alles zou wegvallen. De glorie van de islaam was in de tijd van de grote geleerden. Licht die glorie alleen achter ons of willen we dat zo'n tijd ook vóór ons ligt? Insha'Allah is vandaag het begin van die nieuwe tijd.

Beste vaders, beste moeders, Allah heeft jullie gevraagd om voor jullie gezin te zorgen. Het is niet genoeg om de nieuwste computer en de mooiste kleding te kopen of het beste eten te koken. Daar houdt je taak als ouder niet op. Zorg dat je kinderen altijd hogerop willen, dat ze kennis willen krijgen, dat ze mee willen helpen om deze wereld een stukje mooier te maken. Dat doe je niet door je kind een pen te geven, maar door er voor te zorgen dat je kind die pen ook gaat gebruiken.

Ja, ouders, je kan niet de school de schuld geven van de opvoeding; die begint bij jou. Jij moet je kind leren te leren. Voor alle vaders en moeders, zorg dat jouw kinderen, ook als ze ouder worden, alleen op de plaatsen komen waar iets góeds te leren valt. De kennis ligt niet op straat, wel in de scholen en de moskeeën. Wees altijd geïnteresseerd in wat ze die dag gedaan hebben, iedere dag en spoor ze aan om meer te leren, zorg dat jij zelfs iets van hen kan leren!

Een goed voorbeeld voor alle ouders is de geschiedenis van Malik ibn Anas (moge Allah tevreden met hem zijn). Toen hij als kleine jongen een keer aan tafel zat met zijn gezin stelde zijn vader hem een vraag. Malik wist het antwoord niet en hij werd daarom boos en gefrustreerd. Zijn moeder heeft toen door zijn frustratie en boosheid gezorgd dat hij kennis wilde zoeken. Een vraag van zijn vader en de juiste reactie van zijn moeder en zie, dat was het begin van het willen leren van iemand die een groot islamitisch geleerde is geworden. De moeder van Malik bracht hem naar de moskee van de Profeet in Medina, naar de klas van een bekende sheikh van die tijd en waarschuwde de jongen: 'Ga in zijn klas zitten en leer eerst zijn gewoontes, voordat je zijn kennis leert!' De moeder vertelde hem dus dat hij nog voordat hij kennis ging leren om zich eerst netjes te leren gedragen. Goed gedrag is dus het begin en de basis van iedere opvoeding en voor alle kennis die daarna volgt.

Beste jongeren, lieve kinderen, nu denken jullie dat je alleen hoeft te leren als papa en mama dat aan jou vragen, maar helaas, nee. Je moet weten dat het leren verplicht is door Allah. Niet jouw vader, niet jouw moeder, maar Allah wil dat jij Zijn wereld leert kennen. Zet je in en haal het beste uit jezelf. Zorg dat je altijd en overal een nette moslim bent. Leer op school, leer in de moskee en leer overal waar iets goeds te leren is.

Moslams, leer en lees! Lees in de naam van jouw Heer! Zorg dat jouw kennis of de kennis van jouw kind als het emmertje water in de zee is dat voor een golf zorgt.

Moge Allah de Verhevene ons en onze kinderen laten leren. Moge Allah de Verhevene een gouden tijd van kennis vóór ons laten liggen. Oh Allah, laat ons moslams de wapens neerleggen en de boeken oppakken. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten. Ya Allah, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Oh Allah, laat ons niet anders dan als moslams sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 30-08-2013

website: www.moskeeabibakr.nl