

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Blijvende, de Eeuwige. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder. De imaam heeft deze week gesproken over hoe wij onze tijd moeten besteden. Er zijn 24 uren in een dag en ieder uur dat achter je ligt, komt niet meer terug. Alle tijd is belangrijk. Iedere minuut, ieder uur heb jij de vrijheid van Allah gekregen om te doen wat je wil. Vrijheid betekent alleen niet dat wij als moslims de tijd verloren mogen laten gaan. De beste tijd is de tijd die wij aan Allah geven. Laat jouw dagen daarom niet verloren gaan zonder dat je weet wat je deed. Uren kunnen voorbij gaan zonder dat je wist dat de tijd doorging. In een flits is je dag voorbij en ook alles wat je plande, heb je niet gedaan. Soms weet je niet eens wat je gisteren hebt gedaan. Toch is het niet te laat om je gewoontes te veranderen.

Een mooi voorbeeld is als je doet alsof je voor ieder uur een euro in je hand hebt. Reken maar uit voor een dag, voor een week, voor een jaar. Totaal is dat jaarlijks dan bijna 9000 euro. Maar je snapt het waarschijnlijk al. Eén uur dat je verloren laat gaan met niksdoen, met nutteloze spelletjes, praatjes of tv, daarvoor moet je één euro inleveren. En broeder, zuster, hoeveel euro denk jij dat jij op het einde van het jaar nog over hebt?

In een Overlevering wordt gezegd dat Mohammed (zvmh) heeft gezegd: **'De mensen van het Paradijs zullen nergens spijt van hebben, behalve van 1 ding, van het uur dat voorbij is gegaan en waarin ze niet aan Allah hebben gedacht.'** Het is ons onbekend hoeveel tijd ons gegeven is, we weten niet wanneer wij sterven. Uiteindelijk weten we alleen de uren die achter ons liggen en hoe we die verloren lieten gaan. Laat jouw nutteloze uren van gisteren, van afgelopen week, van vorig jaar, ja, ieder uur van vroeger een les zijn voor de uren die vanaf nu nog komen.

In een andere Hadith wordt overgeleverd dat onze Profeet (saws) heeft gezegd: **'Neem het voordeel van vijf vóór vijf, namelijk: je jeugd, vóóordat je oud bent; je gezondheid, vóóordat je ziek wordt; je rijkdom, vóóordat je arm wordt; je vrijetijd, vóóordat je het druk krijgt en je leven, vóóordat je dood bent.'** We moeten onze tijd nú dus goed besteden, voordat het weg is wat we hebben.

In de H. Qur'aan zien we dat tijd zo belangrijk is dat er zelfs op gezworen is. Er wordt gezegd dat Allah alleen zweert op Zijn eigen tekenen, de tekenen waardoor wij weten dat Hij bestaat. Zo is er in de H. Qur'aan gezworen op het morgenlicht, op de dageraad, op de namiddag en op de nacht. Allah zegt in Zijn Boek:

Bij de tijd! De mensen zijn echt temidden van verlies. Behalve de mensen die geloven, die goede werken doen, elkaar aanmoedigen tot de waarheid en elkaar aanmoedigen tot geduld. (soera Al 'Asr 1-3)

Ook zegt Allah (swt) in de H. Qur'aan tegen Mohammed (saws):

Zeg: "Dit is mijn weg: ik roep op tot God, omdat er overduidelijk bewijs is, ik en wie mij volgen. Heilig is Allah en ik behoor niet tot de afgodendienaren." (soera Yusuf 108)

Beste moslimbroeders en –zusters, beste mensen, hoe hard worden wij hier gewaarschuwd? Allereerst, wij zijn temidden van een verlies. Om ons heen zijn zoveel mensen die hun tijd verkeerd gebruiken, mensen die bezig zijn met deze mooie wereld, maar vergeten dat dat niet het uiteindelijke doel is. Zij winnen de wereld, maar verliezen het Hiernamaals. Zelfs de machtigste koning en de beste president zal ooit alleen in het graf liggen, opent zijn ogen en zal spijt hebben over hoe hij zijn tijd heeft gebruikt. Alleen de gelovige mensen die het goede doen hebben nu al hun ogen geopend en zien hoe kostbaar tijd is, kostbaarder dan geld, macht of dingen. Toch zijn de meesten meer bang om zoiets te verliezen dan tijd. Open je ogen, zie het overduidelijke bewijs overal om jou heen. Zie, denk en kies! Kies de weg van het goede, volg de Weg van Allah, volg de weg van de soenna. Deel jouw tijd in volgens het voorbeeld van onze Profeet, volgens de wil van Allah. Bid vrijwillige gebeden op de beste tijden, zoals in de nacht, bid jouw ochtendgebed op de juiste tijd, lees de juiste boeken, lees Zijn Boek en kijk en luister naar het goede.

Ibn al-Qayyim (moge God hem genadig zijn) heeft gezegd: "Het verspillen van tijd is erger dan de dood. Dit is omdat het verspillen van tijd jou weghoudt van het aanbidden van Allah en van het Hiernamaals. De dood houdt jou juist weg van de wereld en haar bewoners." Hassan Al-Basri (moge Allah hem genadig zijn) sprak eens: "Oh zoon van Adam, jij bent alleen maar een verzameling van dagen. Iedere keer als er een dag voorbij is, is er ook een stukje van jou weg."

In het begin van deze choetbah hebben we de uren met euro's vergeleken. Kostbare tijd is zelfs waardevoller dan alle kostbaarheden op aarde. Bedachtzaam voor iedere euro in je portemonnee, maar achteloos voor de minuten van de klok. Er is geen tijd te verliezen om je gewoontes te veranderen. Niet morgen, maar vandaag! De beste tijd is de tijd voor Allah. Er is niemand die jou kan garanderen wanneer jouw tijd is afgelopen. Mensen, de tijd is óók een gift van Allah. Onder ons zijn er velen dat dat niet inzien en het gebruiken voor het verkeerde. Laat tijd de vriend zijn van je goede daden, niet een hulp van jouw slechte gewoontes.

Moge Allah de Verhevene ons onze tijd goed laten gebruiken. Moge Allah ons genoeg tijd geven om onze slechte gewoontes te veranderen. Ya Allah! Vergeef ons de tijd die wij ooit hebben verspild. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Allah, laat ons niet anders dan als

moslims sterven. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 23-08-2013

website: www.moskeeabibakr.nl