

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eerste, de Laatste. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over het reizen binnen de islaam. Velen van ons hebben net een reis achter de rug, omdat ze op vakantie zijn geweest, op familiebezoek gingen of hun geboorteland hebben bezocht. Toch is dit niet het soort reizen waar het in dit geval om gaat.

Binnen de islaam wordt het reizen als iets gezien dat de mensen kan verlichten. De belangrijkste reis in ons leven, insha'Allah, kan niet anders dan ons leven veranderen, namelijk de reis naar Mekka, de hadj of anders de oemrah. Deze reis is verplicht voor iedere volwassene die gezond is, het kan betalen en kán gaan. Weet dat Allah jou uitnodigt bij Zijn Huis. Verder is het ook goed om de moskee in Medina en de Al Aqsamoskee in Al Qoeds te bezoeken.

Als wij beginnen aan een reis, verricht dan eerst een gebed, zoals onze Profeet (zvmh) dat ook deed. Zorg dat je met de juiste intentie, in de naam van Allah, vertrekt. Vanuit de soenna, het voorbeeld van de Profeet (zvmh), weten we ook dat donderdag de beste dag is om te vertrekken, en de beste tijd net na het ochtendgebed. Probeer in een groep te reizen en kies een van jullie als groepsleider. In geval van nood kan deze groepsleider beslissingen nemen. Wees geduldig en blijf aardig, ook bij problemen. Op een reis komt het echte gezicht van een moslim tevoorschijn. Ver van huis denken sommigen dat ook de islaam thuis is gebleven.

Ook onze geliefde profeet Mohammed (saws) heeft op verschillende momenten in zijn leven gereisd. Vóór zijn profeetschap is hij op verschillende handelsreizen geweest, maar de belangrijkste tocht die hij maakte, is het begin van onze islamitische jaartelling geworden. Met deze reis, de hidjra, heeft hij Mekka verlaten, waar mensen tegen hem waren, om in Medina te gaan wonen, de eerste moskee te bouwen en de boodschap van een perfecte samenleving zoals God die wil te verkondigen. Ook andere profeten maakten een of meerdere reizen. Onze vader

Adam (as) heeft de wereld afgereisd om weer samen te komen met zijn vrouw, profeet Musa (as) maakte een reis met het volk van Isra'iel en ook de profeet 'Isa (as) kwam op veel plaatsen in Palestina. In de H. Qur'aan zegt 'Isa (as) daarover:

**"Hij heeft mij gezegend, waar ik ook ben..."** (soera Maryam 31)

Behalve de profeten hebben ook de grote, islamitische geleerden gereisd. Bukhari, Ibn Battutta, Ibn Khaldoen, noem alle geleerden maar op en je zult zien dat zij reisden om kennis te maken met de wereld, kennis te maken met de kennis. Wetenschap, literatuur en kunst, kennis en inzicht lagen op hun weg en liggen op de weg van iedere reiziger die zijn of haar ogen open heeft. Allah zegt in het Boek dat vertaald kan worden als:

**Hij is het Die de aarde voor jullie handelbaar heeft gemaakt; wandelt dus op haar paden en eet van het levensonderhoud dat Hij geeft. En tot Hem is de Herrijzenis.** (soera Al Mulk 15)

Mensen, sinds dat wij voet op aarde hebben gezet, van de eerste mens tot jou toe, wij zijn altijd in beweging geweest. De nieuwsgierigheid zorgde er voor dat wij bewogen, om nieuwe landen te bezoeken, om groenere weiden en betere handel te vinden, om wonderen te ontdekken. Ja broeders en zusters, het reizen binnen de islaam is een manier van aanbidding, om Allah te gedenken. Binnen de islaam is niets voor niets, alles heeft een hoger doel. Dat maakt een moslim anders dan de anderen. Vanaf het moment dat we wakker worden tot het moment dat wij terug naar bed gaan maken wij een reis met de bedoeling Allah te bereiken. Met iedere stap die we doen, hopen wij bij Hem te zijn. Met iedere reis die wij beginnen in de naam van Allah, in de naam van de islaam, hopen wij op Zijn beloning en meer kennis te krijgen. Islaam is een Pad waarop wij bewegen, waarop wij reizen.

Deze choetbah begon met de belangrijkste reis van ons leven, de bedevaart naar Mekka. Binnen enkele weken zullen miljoenen moslims, te voet, per boot, met de auto, met het vliegtuig, hoe dan ook, duizenden kilometers afleggen om de moeder van alle steden te bezoeken, de Heilige stad Mekka. Sommigen van ons zeggen: 'Waarom moet ik zoveel kilometer reizen als Allah al bij me is?' Ja, beste broeder en zuster, als jij dadelijk opstaat voor het gebed is Allah inderdaad ook bij jou, maar de vraag is: ben jij bij Allah? De moeite die jij doet bij het opstaan voor het gebed is niet hetzelfde als de moeite die jij doet als jij nu opstaat om 6000 kilometer te reizen. Met deze reis, met de hadj, laat jij aan jouw Heer, jouw Schepper, zien dat jij naar Hém wil komen, hoeveel moeite dat misschien ook kost. Met de tranen in de ogen zul jij voor de Ka'aba staan, wetende dat jij alles hier hebt achtergelaten om daar te staan. Labbayk Allaahumma Labbayk. 'Hier ben ik, oh Heer, u vroeg om mij, hier ben ik.' Lieve broeders en zusters, wacht niet met deze reis, voordat jouw eeuwige reis is begonnen. Hij vraagt om jou, dit is Zijn uitnodiging.

Moge Allah de Verhevene ons de kans geven om te reizen. Moge Allah de Verhevene ons in Zijn Naam laten reizen en zo meer kennis te geven. Moge Allah onze ogen openen voor Zijn wereld. Moge Allah de Verhevene ons na iedere reis veilig thuis

laten komen. Ya Allah! Geef ons allen de kans om Uw Huis te bezoeken. Oh Allah, accepteer de hadj van de mensen die Uw Huis bezochten, en van de hadj van de mensen die nog gaan, en van de mensen die wel wilden, maar niet konden. Ya Allah, ya Allah, laat ons de pijn van onze broeders en zusters, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, niet vergeten, verzacht hun pijn en verenig onze oemma. Ya Allah, laat ons niet anders dan als moslims sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 16-08-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)