

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

**'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.'** (soera Al Imraan 102)

**'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.'** (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over het goede dat wij moeten vast blijven houden. In de afgelopen maand ramadhaan hebben velen van ons niet alleen gevast, maar ook hun best gedaan om hun gedrag te verbeteren. Ramadhaan is de mooiste maand van alle maanden. Alles om jou heen helpt jou om de keuze voor jouw Heer te maken. Als jij iets ziet dat je niet wil zien, als je praat, als je eet of vast, in alles weet je, het is ramadhaan en je kiest voor de juiste Weg. Nu deze gezegende maand voorbij is, moet je sterk blijven. Ook nu moet je kiezen voor de Weg van Allah. Wees niet alleen een goede moslim tijdens ramadhaan.

Op jouw weg is voor jou veel onzeker, alleen de dood staat volgens jou vast. Toch is bij Allah bekend wat er met jou gebeurt op de dag van morgen, volgende week en zelfs de dag waarop je sterft. Misschien kun jij vandaag je gebed nog staande verrichten, morgen moet je het misschien in een stoel. Vandaag kun jij de H. Qur'aan nog lezen, morgen heb je misschien je zicht verloren. Je moet dus nu gebruik maken van de mogelijkheden die je op dit moment hebt. Allah zegt in de H. Qur'aan:

**En dien jouw Heer tot de zekerheid komt.** (soera Al Hidjr 99)

Tijdens ramadhaan stonden er iedere ochtend meer mensen in de moskee dan vóór ramadhaan, en in de loop van de middag vulde de moskee zich weer met mensen voor dhohr, 'asr en in de avond zijn wij wakker gebleven voor taraweeh. Tijdens ramadhaan hebben wij de islaam omarmd, het vasten ging ons makkelijk af, het bidden kon ons niet lang genoeg duren en de woorden van de H. Qur'aan hebben ons hart geraakt. De broederschap hebben we 's avonds met ons eten gedeeld en we hebben gepraat en gelachen met elkaar alsof ramadhaan nooit voorbij zou gaan. Sommige van ons komen alleen in deze maand naar de moskee en worden daarom soms ramadhaanmoslims genoemd. Juist in deze maand doen zij alles wat ze kunnen doen, maar samen met ramadhaan gaan ook hun goede gewoontes weg.

Beste broeders en zusters, ja inderdaad, ramadhaan is voorbij, maar niet hoe wij aan onze islaam werken of moeten werken. Ramadhaan ligt niet alleen achter ons, ramadhaan ligt ook vóór ons! Hou het goede vast tussen de ene en de andere ramadhaan. De H. Qur'aan verdwijnt niet met het verdwijnen van ramadhaan, jouw vrijwillige gebed in de nacht geldt ook in de andere maanden. Jouw vasten wordt ook

op andere dagen dan tijdens ramadhaan geaccepteerd, bijvoorbeeld de zes dagen die soenna zijn deze maand. Wat jij aan slechte gewoontes hebt losgelaten tijdens ramadhaan, is een maand weggeweest; zorg dat het wegblijft.

Allah zegt in Zijn Boek:

**Doe daarom standvastig het goede zoals aan jou bevolen is en ook aan wie met jou óók spijt hebben en overtreedt de grenzen niet, want Hij doorziet wel wat jullie doen.** (soera Hud 112)

Ook zegt Hij: **...Wees daarom eerlijk tegenover Hem en vraag Hem om vergeving...** (soera Foessilat 6)

Allah vraagt aan jou om het goede te doen, om dat goede vervolgens vast te houden. Natuurlijk hebben wij fouten gemaakt, maar Allah vraagt jou om hiervoor vergeving te vragen. Nu na ramadhaan is het perfecte moment om Hem te laten zien dat je niet alleen die vergeving vraagt, maar ook vasthoudt aan het goede. Laat zien dat de moeite die je als moslim tijdens ramadhaan deed, ook nu nog doet.

In een Overlevering zegt onze Profeet (zvmh): ***De beste gebeden na de verplichte gebeden is het bidden in het diepste van de nacht...(Muslim)*** Tijdens de maand ramadhaan stonden wij hier voor extra gebeden na de verplichte gebeden, midden in de nacht. Sta jij hier vannacht weer? Of staat jouw volgende vrijwillige nachtgebed in de moskee voor de volgende ramadhaan op de planning?

Ook kunnen we buiten ramadhaan nog vasten. Wij kunnen ook iedere maandag en donderdag vasten, zoals wij van onze Profeet (saws) hebben geleerd. Ook krijg je een grote beloning als je in deze islamitische maand shawwaal nog zes extra dagen vast. Na de 29 dagen, voor sommigen 30 dagen, zou het toch gemakkelijk moeten zijn om nog zes extra dagen vol te houden.

Moslimes, islam is een manier van leven. Tijdens ramadhaan heb je dit gemerkt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was je bezig met wat Allah aan jou heeft gevraagd. Weet dat Allah jou méér vraagt dan alleen te vasten tijdens ramadhaan. Bezoek je broeders en zusters eens, ga langs bij de mensen die ziek zijn of eenzaam, glimlach naar de mensen om jou heen, ook als zij het niet verwachten, ook als je je geduld verliest of boos wordt. Help anderen en weet dat de moskee jouw handen ook nodig heeft. Moslimes, houd vast aan het goede, hou vast aan het lezen van de H. Qur'aan, het bidden, het éxtra bidden, het vrijwillig vasten en zorg vooral dat je een moslim bent; zorg voor het meest perfecte gedrag. Ja, zorg dat je een moslim bent die zich inzet alsof het het hele jaar ramadhaan is.

Moge Allah de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle onze gebeden, vasten, smeekgebeden en goede daden accepteren en ons leiden op de rechte Weg,

de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah ons laten vasthouden aan de goede les van ramadhaan. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Moge Allah ons kennis schenken, deze kennis begrijpen en het vervolgens doen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslimes, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen en ons weghouden van fitna.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

**Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr**

datum: 09-08-2013

website: [www.moskeeabibakr.nl](http://www.moskeeabibakr.nl)