

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Allahoe akbar, God is groot, alle eer is voor Allah. Wij danken Hem dat Hij ons de kans heeft gegeven om te vasten en voor de beloning van het vasten. Allahoe akbar, Allah is de grootste. Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Oneindige eer en dank is voor Allah, van de vroege ochtend tot de late avond.

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

Onze imaam heeft vandaag gesproken over het feest en het einde van de maand ramadhaan. Gisteravond hebben wij gehoord dat de heilige maand ramadhaan is afgelopen en dat de maand shawwaal is begonnen. Na een maand van vasten en vergeving, de nachten van gebed en overgave kunnen wij deze ochtend het Feest, de 'Eid al Fitr, vieren. Allahoe akbar, Allah is groot. Wij hebben afscheid genomen van de maand ramadhaan en we weten dat er insha'Allah nog veel ramadhaans volgen in de jaren die nog komen, maar wij hebben alleen zekerheid over de ramadhaan die achter ons ligt. Vandaag is de gezegende dag van 'Eid, van het feest, en is een tijd van grote vreugde, omdat we weten dat we ons best hebben gedaan voor onze Heer in de afgelopen ramadhaan. Op deze dag is sheitaan, de satan, met al zijn legers teleurgesteld dat wij hier nu in blijdschap zitten.

Broeders en zusters, nu ramadhaan voorbij is, weet dan dat er ook in deze maand, de islamitische maand shawwaal, gevast wordt. Dit is niet verplicht, maar als wij de soenna van de Profeet (saws), ons beste voorbeeld, willen volgen, dan vasten we deze maand 6 dagen. Als we tijdens ramadhaan vasten en 6 dagen tijdens shawwaal, dan is overgeleverd dat het voor Allah is alsof je het hele jaar gevast hebt. Vergeet ook niet dat de goede dingen die je tijdens ramadhaan hebt gedaan, dat je die nu vast moet blijven houden. Geef Allah Zijn rechten, Hij is de Enige Die aanbeden mag worden. Als het tijd is om te bidden, is de tv niet belangrijker. Weet dat zelfs het beste medicijn niet werkt zonder Zijn Wil.

Moslams, onthou de les van ramadhaan, wees goed voor je ouders, doe smeekbedes voor hen, en vergeet je andere familieleden niet. Geef geld aan de mensen die het nodig hebben, doe iets voor de weeskinderen waar dan ook in de wereld en zorg dat je in alle omstandigheden eerlijk blijft. Blijf weg van roddels en praatjes over hem of haar. Lieg en bedrieg niet en zorg dat je de betrouwbare moslim blijft die je de afgelopen maand ook bent geweest. Geld dat je op een verkeerde manier krijgt, daar word je uiteindelijk niet gelukkig van. Als je bijvoorbeeld een uitkering krijgt, terwijl je op een andere manier ook nog geld krijgt, is binnen de islaam een zonde waar je van weg moet blijven. Uiteindelijk zal dat geld je alleen maar armer maken.

Mensen, onthou ook dat alles wat jij in dit leven bezit alleen maar geleend is. Zorg dat je Allah altijd dankbaar blijft voor wat je krijgt en op een goede manier angst voor Hem blijft houden, waar je de afgelopen maand aan gewerkt hebt. Hij zegt in de H. Qur'aan:

Van Allah is wat er in de hemelen en wat er op aarde is. En Wij hebben aan degenen aan wie vóór jullie het Boek werd gegeven en ook aan jullie opgedragen: God te vrezen. En als jullie ongelovig zijn, weet dan dat wat

er in de hemelen en op de aarde is, aan Allah toebehoort en God is Onafhankelijk en Lofwaardig. (Soera An Nisa 131)

Daarbij geeft Allah ons ook de boodschap van hoop als Hij zegt:

Zeker, de helpers van Allah hebben niets te vrezen en zij zullen ook niet bedroefd zijn, diegenen die geloofden en godsvrezend waren. (soera Yunus 62-63)

En dit is het goede nieuws voor het leven dat je hier op aarde hebt, maar juist ook in het eeuwige leven hierna. Wij hebben de afgelopen maand niet voor niets gevast, maar voor Allah, om zo te werken aan onze taqwa, godsvrees. Insha'Allah hou jij die les vast die jij de afgelopen ramadhaan geleerd hebt. Allah belooft jou dan het goede voor het Hiernamaals. Allahoe akbar, Allah is de grootste, er is geen godheid dan Hij.

Oh moslims, dank Allah voor deze dag, dank Hem voor dit feest. Er zijn een aantal speciale dagen in het jaar en een van deze dagen is vandaag. Deze dag is anders dan alle andere dagen, want na een maand van vasten vieren wij een feest, waarin het duidelijk wordt dat wij moslims zijn, moslims met godsvrees. Onze ramadhaan van vasten is pas compleet met de vreugde van dit feest. Naast 'Eid al Fitr, het Kleine Feest, vieren wij insha'Allah over enkele weken het Grote Feest, 'Eid al Adha, het feest van het offeren. Wij danken Allah voor deze mooie dagen. Dit zijn de dagen van de moslims, dit zijn de dagen van de islam.

Vandaag is de tijd van de mooiste en beste broederschap en is bedoeld om te werken aan hoe wij met elkaar omgaan. Bezoek elkaar daarom en ik vraag jullie om ook langs te gaan bij een zieke of iemand die eenzaam is. Ook zij horen op deze dag bij ons, bij onze oemma, en het is belangrijk dat zij vandaag ook vreugde in hun hart voelen. Mannen, wees goed voor de vrouwen; vrouwen, wees goed voor de mannen. Jongeren, respecteer de ouderen; ouderen, wees zacht voor de jongeren.

Lieve broeders en zusters, vanaf deze plaats wensen wij jullie een mooi en gezegend feest. Dit zijn onze dagen, dit is ons feest en deze dag is de bekroning van jouw vasten! Eid mubarek!

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd.

Allahoe akbar, Allahoe akbar, la ilaha illa Allah, Allah is de grootste, er is geen godheid dan Hij en moge Allah onze profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen zegenen.

Eid ul Fitr preek - Moskee Abi Bakr

datum: 08-08-2013

website: www.moskeeabibakr.nl