

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, die de H. Qur'aan heeft neer laten dalen in Laylat al Qadr en ons deze waardevolle Nacht heeft geschonken die waardevoller is dan duizend maanden. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over de laatste dagen van ramadhaan. Ramadhaan is al bijna voorbij en de dagen die geweest zijn, kunnen we niet meer terughalen. Voor die dagen zijn geen herkansing. Iedere avond zien we hoe de maan verder afneemt, totdat hij verdwenen is en ramadhaan voorbij is. Maar, in deze laatste nachten is een bijzondere Nacht, Laylat al Qadr, waar veel zegening in ligt en is ergens in die laatste 10 dagen van ramadhaan. Daar zijn er al een aantal van voorbij, maar nog niet allemaal. Allah zegt, dat vertaald kan worden als:

Bij het duidelijke Boek! Wij hebben het in een gezegende Nacht neergezonden en Wij hebben steeds gewaarschuwd, daarin is al het wijze tot in bijzonderheden uitgelegd, door Ons gebod. Wij hebben steeds profeten gestuurd als een barmhartigheid van jouw Heer; ja echt, Hij is de Horende, de Wetende. (soera al Doekhaan 2-6)

Beste moslims, de H. Qur'aan is in deze bijzondere Nacht neergedaald. Sta daar eens even bij stil. Als je snapt wat dat inhoudt, dan zou je hart nu sneller moeten gaan kloppen, de boodschap van Allah die bij ons komt, aan alle mensen, een uitnodiging van onze Schepper aan ons allemaal om Zijn Weg en Zijn Wil te volgen.

In de H. Qur'aan lezen wij over deze gebeurtenis in die Nacht:

Wij hebben de Qur'aan neergezonden in de waardevolle Nacht. En hoe kom jij te weten wat de waardevolle Nacht is? De waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neer, en in alles zal vrede zijn, tot het opkomen van de dageraad. (soera Al Qadr 1-5)

In Overleveringen van Boechari en Moeslim wordt nog eens extra duidelijk hoe belangrijk deze Nacht voor ons is. Er wordt gezegd: **"Degene die wakker blijft en bidt tijdens Laylat al Qadr uit geloof en hoop om beloning te krijgen, alle zonden die hij deed, worden vergeven."** Broeder, zuster, moet ik nog uitleggen wat voor een kansen hier voor jou, voor mij, voor ons allemaal liggen? Ieder jaar opnieuw komt deze gezegende Nacht terug en de vraag is wat jij dan op dat moment aan het doen bent. Pak jij die kans of denk je dat je wat beters te doen hebt?

Uit een Overlevering weten we het volgende over wanneer deze Nacht in het jaar is. Onze Profeet (saws) heeft in die Hadith gezegd: **'Zoek naar Laylat al Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van ramadhaan'**. Van de laatste 10 dagen van ramadhaan gaat het dus om één nacht. Er zijn geleerden die er van uit gaan dat het ieder jaar om een andere nacht gaat. In een andere Hadith staat: **'Zoek Laylat al Qadr in de laatste 10 nachten van de ramadhaan, wanneer er 9 over zijn, wanneer er 7 over zijn, wanneer er 5 over zijn.'** De precieze Nacht is dus onbekend. Dat geeft juist een mooie kans om onze aanbedding, ons gebed, in niet één, maar in tien nachten te verbeteren, want het kan iedere nacht zijn.

Bedenk goed, een van de tien nachten is het en deze Nacht is beter dan 1000 maanden. De snelle rekenaars onder ons weten dat dit zo'n 83 jaar is. Snap dus dat Allah jou beloont voor deze Nacht alsof je 83 jaar gebeden hebt. Neem daarom geen risico en zet je alle tien nachten in. Het spijt me om te zeggen dat er zelfs al een aantal voorbij zijn, maar voor vannacht ben je nog op tijd.

Sta op in die nachten om je gebeden te verrichten, de H. Qur'aan te lezen, al is het maar 1 letter! In de Nacht van Laylat al Qadr komen de engelen en Djibriel naar beneden, is er vrede. Bid, ja bid alsof het je laatste gebed is. Als jij opstaat om de H. Qur'aan te lezen, raken de woorden jou rechtstreeks in je hart; als je roekoe maakt, als je buigt, weet je dat jij die avond door God verhoort wordt en als je soedjoed maakt, als jouw hoofd in het donker van de nacht de grond raakt, weet dan dat Allah de tranen van jouw spijt ziet, weet dan dat jij insha'Allah die Nacht wordt vergeven.

Moslams, niemand weet zeker of het de nacht van 27 ramadhaan is dat Laylat al Qadr is, maar zeker is dat de nachten die gaan komen een van de nachten is waarin deze Nacht kán vallen. Het is 24 ramadhaan vandaag, grijp die kans voor de overgebleven nachten. Weet dat velen over de hele wereld de mogelijkheid met beide handen hebben aangenomen om deze 10 dagen in de moskee te blijven en zich niet meer bezig te houden met wat hen de rest van het jaar bezig houdt. Deze 10 dagen zijn tussen Allah en Zijn dienaar. De moskee wordt niet verlaten, alleen in het geval dat het niet anders kan. Vraag jezelf alleen al eens af of je het zou kunnen.

Lieve zusters, lieve broeders, hoeveel van ons hebben deze ramadhaan niet af kunnen maken, wie waren er de vorige ramadhaan nog bij ons? Voor wie is zijn of haar djanaza al gebeden, het begrafenisgebed? Kan jij mij zeggen of jij hier volgend jaar nog zit? En welke kans geeft Allah de Almachtige jou nu? Hij geeft jou Laylat al Qadr! Het is alsof je honger hebt en aan een tafel vol overheerlijk voedsel zit, maar je kijkt de andere kant op; alsof je dorst hebt en je hebt de fles in je hand. Allah geeft jou deze 10 dagen een mogelijkheid om spijt te hebben voor wat je fout deed, om te kiezen voor een nieuw begin. Pak jij die kans of heb je wat beters te doen?

Moge Allah de Verhevene ons vasten accepteren. Oh Allah, laat ons vannacht opstaan voor een oprecht gebed, laat ons opstaan voor Laylat al Qadr. Moge Allah de Verhevene ons weghouden van praatjes en fitna. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslams, in Syrië, in Egypte, in Tunesië of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah ons niet anders dan als moslams laten sterven. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 02-08-2013

website: www.moskeeabibakr.nl