

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Eerste, de Laatste, de Zichtbare, de Verborgene. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft ook deze week gesproken over de gezegende maand ramadhaan en de kracht van deze maand. Tijdens ramadhaan zijn wij extra vrijgevig en vriendelijk, we bidden meer, maar wat nog belangrijker is, we zijn in deze maand sterker dan dat we zelf weten. Deze maand van ramadhaan is een maand van strijd. Ramadhaan is een maand van strijd om de islaam, ja, jouw islaam, te verbeteren. Islaam moet daardoor niet alleen een buitenkant zijn, maar islaam moet van binnen zitten en daar werk je deze maand aan. Het moet in je bloed zitten, zodat je op alle manieren volgens de islaam denkt, doet en leeft. Veel moslims lukt dit nu wel, maar het moet ook zo zijn in de andere 11 maanden. Tijdens de maand ramadhaan worden we allemaal sterker dan we zelf denken. Dát is het moment dat we vaster in onze islaam staan dan alle andere maanden. Dát is het moment dat er grote veranderingen zijn geweest in de geschiedenis.

De Slag bij Badr begon op een vrijdagochtend tijdens de maand ramadhaan in het tweede jaar van de Hidjra, het vertrek van onze Profeet (zvmh) naar Medina. Omdat de moslims alles in Mekka hadden moeten achter laten bij hun vertrek naar Medina, stelde de Profeet (zvmh) voor om een voorbijtrekkende karavaan van de Mekkanen te onderscheppen. Zo zouden ze een beetje compensatie krijgen van wat ze hadden achtergelaten in Mekka. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat zo'n 300 moslims tegen ongeveer 1000 ongelovigen op het eerste gezicht kansloos is. Juist daarom zijn er ayaat in de H. Qur'aan en veel Overleveringen die ons duidelijk maken hoe bijzonder deze eerste overwinning van de moslims op de ongelovige Mekkanen in deze maand uiteindelijk is geweest. De engelen vochten mee aan de zijde van de moslims en Allah liet het regenen, zodat er vaste grond onder de voeten kwam. Zo zegt de Almachtige:

Jullie die geloven! Als jullie God helpen, dan zal Hij jullie helpen en jullie voeten stevig maken. (soera Mohammed 7)

Een paar jaar erna, tijdens ramadhaan in het achtste jaar van de Hidjra, verliet Mohammed (saws) Medina om met 10.000 moslims richting Mekka te gaan. De bedoeling was om op bedevaart te gaan, maar de ongelovigen werden bang en wilden onderhandelen. Zonder strijd trok Mohammed (zvmh) de stad binnen. Bij de Ka'aba vond hij alle leiders van de Qoeraisj en sprak hen toe: geen onderdrukking of wraak. Daarna werden de 360 afgodsbeelden die in de Ka'aba stonden vernietigd.

Tijdens deze maand werd Mekka dus bevrijd van de ongelovigen en is sinds die ramadhaan Mekka, de moeder van alle steden, in de handen van de moslims. Nog geen 100 jaar later, in ramadhaan van het hidjrajaar 92, in het jaar 711, opende Tariq ibn Ziyad Europa voor de islaam als hij met zijn soldaten het strand van Spanje opstapt. Bijna 800 jaar lang zorgden de moslims in al Andalus voor een glorie-tijd van rijkdom en vrede, in een tijd dat de rest van Europa de donkere middeleeuwen beleefde. Ook tijdens de maand ramadhaan in 1187 verjoeg Salahdin Ayoebi de kruisvaarders en kwam Al Qoeds, een van de belangrijkste plaatsen van de islaam, weer in onze handen. Verder was er ook de Ramadhaanoorlog van een tiental jaar geleden, in 1973, toen Egypte de Sinaï heroverde tijdens ramadhaan.

Zie eens wat de moslims vóór jou hebben bereikt. Zie eens welke moeite zij hebben gedaan tijdens deze gezegende maand. Broeder, zuster, ik nodig jou uit om eens na te denken welke strijd jij deze ramadhaan aangaat. Geen strijd tegen iemand van buiten, maar tegen iets van binnen, tegen het verkeerde van jezelf. Welk gevecht tegen een slechte gewoonte ga jij aan? Wat ga jij deze ramadhaan inwisselen voor het goede? Denk eens diep na. Het is geen vraag om de wereld te veranderen, om zoiets groots te verrichten als de bevrijding van Al Qoeds. Nee, het is één simpele vraag om deze ramadhaan één slechte gewoonte op te geven en te vervangen door iets moois.

De grootste test van ramadhaan is misschien wel wat er na die maand komt. De afspraak die je met Allah en jezelf hebt gemaakt, vergeet je snel. Je had je voorgenomen meer naar de moskee te komen, meer Qur'aan te lezen, niet meer over anderen te praten, maar meer te helpen, een ongezonde gewoonte op te geven... maar voordat je het weet, is alles weer als vroeger. Lieve mensen, trap niet in de valkuil van sheitaan. Na ramadhaan staat hij weer klaar om jou je goede voornemens te laten vergeten. We weten dat we in een land wonen waar de islaam bij onszelf ligt en waar wij zelf aan moeten werken. Dat zou ons juist sterker moeten maken in plaats van zwakker. Succes, geld, uitgaan en genot zijn dingen die voorbij gaan, dingen waar we in ons graf niets meer aan hebben, behalve last. Moslims! Strijd! Laat jouw slechte gewoontes deze ramadhaan nog achter je, word een stralend voorbeeld voor anderen en vergeet niet, iedere dag en iedere ramadhaan kan de laatste zijn.

Moge Allah de Verhevene ons vasten accepteren. Oh Allah, laat door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islaam. Laat ons dankbaar en geduldig zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen, in goede en in slechte dagen. Oh Allah, laat deze ramadhaan nuttig zijn voor het veranderen van ons gedrag. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Oh Allah, maak de problemen makkelijker van moslims, in Syrië, in Egypte, in Palestina of waar ook in de wereld, laat onze oemma verenigen en houd ons weg van fitna. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 26-07-2013

website: www.moskeeabibakr.nl