

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij die ons onderhoudt, Hij die ons in stand houdt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper van de juiste Weg Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week verder gesproken over de gezegende maand ramadhaan, de maand waarin wij als moslims vasten. Dit doen wij, omdat, zoals we vorige week hoorden, Allah (swt) dit van ons wil. De bedoeling is dat we door het vasten taqwa, godsvrees, krijgen. Vergeet daarbij niet dat godsvrees en angst niet hetzelfde zijn. Taqwa is het goede doen om Allah tevreden te maken en beloning te krijgen, niet uit angst. Je weet dat jouw Heer jou altijd ziet en daarom wil je Hem tevreden maken, zodat Hij je kan belonen. We weten dat de beloning van God voor onze goede daden ontelbaar is en dat is waarom wij altijd proberen het goede te doen.

Allah laat ons weten dat het vasten de beste manier is om taqwa te krijgen. In het vasten zit een grote beloning en de tevredenheid van Allah. Dit is omdat Hij het vasten verplicht heeft gemaakt, alleen vanwege Zichzelf. Misschien weten we dan wel niet hoe groot de beloning is, we weten wel dat sommige daden vermenigvuldigd worden. De beloning over die daden wordt vermeerderd door Allah. Weet alleen dat het vasten iets is dat je voor Hem doet. De Profeet (zvmh) heeft gezegd: **“Alle daden van de zoon van Adam worden verveelvoudigd voor hem, een goede daad van tien tot zeventhonderd keer. Allah zegt: “Behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens vanwege van Mij nagelaten.”**

Ook zei de Boodschapper van Allah (saws): **Iemand die vast kent twee blijie momenten; tijdens het verbreken van het vasten en wanneer hij zijn Heer ontmoet.**

Beste moslims, alle dingen die je voor ramadhaan verkeert hebt gedaan en je blijft die fouten steeds maar weer opnieuw maken, God heeft jouw vasten dan niet nodig. Je stelt Hem teleur. Je vraagt vergeving, maar de volgende dag maak je weer dezelfde fout. Je kan Hem om hulp vragen, maar de eerste stap om te veranderen, die ligt toch echt bij jezelf. Allah zegt in de H. Qur'aan:

...Allah verandert niet wat er in de mensen is, zolang zij niet veranderen wat er in henzelf is... (soera Ar Ra'd 11)

Deze maand van vasten is bedoeld om jezelf tegen de zonden te beschermen. In ramadhaan heb je opeens tijd over. Die tijd moet je vullen met de goede dingen, de

dingen die jou dichter tot Allah brengen. Lees de H. Qur'aan, kom naar de moskee en verdiep je in de Weg die Allah aan de mensen voorschrijft. De H. Qur'aan is ons handboek, de leidraad van die Weg. Vraag jezelf eens af, volg je de Weg van Allah één maand per jaar of wil je de andere 11 maanden ook op het juiste Pad zijn? Vast jij omdat het nou zo hoort of vast jij omdat je iets wil bereiken? Als je je lessen niet leert deze maand, weet dan dus dat Allah (swt) niet op jouw vasten zit te wachten. Moslims, in deze maand zijn de deuren van genade en goedheid geopend, zijn de deuren van het hellevuur gesloten en hebben de mensen die verkeerd hebben gedaan spijt over wat ze deden. Allah nodigt jou nu uit om het goede te doen, te blijven doen en om vergeving te vragen. Deze maand redt de Almachtige Vergever iedere avond bij het verbreken van het vasten mensen uit het vuur. Deze maand is de maand van kansen. Het is aan jou om die te pakken. Heb je spijt van wat je hebt gedaan of ben je aan het wachten tot de maand voorbij is en verder te gaan waar je gebleven was?

Ramadhaan is de maand waarin wij als moslims het beste met elkaar samenleven. Het is een voorbeeld voor het hele jaar. Dit is de maand waarin onze kinderen het beste zien wat de islam is, hoe islam geleefd wordt. Nu zien zij hoe wij bewust kiezen voor de weg van Allah. Dit is de maand waarin zij, als het goed is, geen slechte gewoontes meer zien en leren wat de Weg van de moslim is.

Beste moslimbroeders en –zusters, zoals ik hier sta, zoals de imaam hier zit, zoals jullie hier zitten, allemaal hebben we onze fouten en zonden. Allemaal staan wij op een Dag tegenover onze Heer en moeten jij en ik, ieder voor onszelf, verantwoording afleggen over wat we gedaan hebben. Ieder van ons staat daar dan met zijn of haar berg van daden die je anders had moeten doen, de dingen die je niet hebt gedaan, maar wel moest doen en de dingen die je deed, terwijl je wist dat je er weg van moest blijven. Alles wat voor gisteren gebeurd is, daar kunnen we alleen nog spijt van hebben en om vergeving vragen... maar alles wat vanaf vandaag gebeurt, daar kun je dan van afvragen, welke moeite, ja wát heb jij deze ramadhaan gedaan om dat te veranderen?

Moge Allah de Verhevene onze gebeden, vasten, smeekgebeden en goede daden accepteren. Moge Allah de Genadevolle ons brengen op de Weg die ons leidt naar het Paradijs. Moge Allah de Verhevene ons helpen deze ramadhaan nuttig te laten zijn voor het veranderen van ons gedrag. Moge Allah onze zonden vergeven, de grote en de kleine, de zichtbare en de verborgene. Moge Allah de Verhevene onze taqwa laten groeien. Moge Allah de Verhevene ons helpen in onze zoektocht naar het goede. Moge Allah de Genadevolle onze ouders zegenen voor al het goede dat zij aan ons hebben meegegeven. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Egypte, in Congo of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen en weghouden van fitna.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 19-07-2013

website: www.moskeeabibakr.nl