

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Wijze, de Rechter op de Dag des Oordeels. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over de kracht van de kennis. Kennis opent deuren; door kennis kun je alles krijgen van Allah. Het is daarom belangrijk dat we de jeugd het goede moeten leren en ze moeten aansporen om de juiste kennis te leren zoeken. Als eenmaal het goede in de harten van de kinderen zit, dan zal dat later voor een goede maatschappij zorgen. Veel volkeren en landen zijn groot geworden door stevig vast te houden aan de regels van de godsdienst. Dat zorgt voor een sterke geest in een gezond lichaam.

Om onze godsdienst te leren kennen en om kennis te krijgen heeft God ons een lichaam gegeven. Dit lichaam, dat van Allah afkomstig is, moeten wij respecteren. Al vanaf de eerste boodschappers heeft Allah regels voor de bescherming van het leven, van het lichaam gegeven. Zo lezen wij:

Daarom hebben Wij de Israëlieten voorgeschreven dat wie iemand dood maakt, behalve vanwege het doden van anderen of het maken van chaos in het land, dat is alsof hij alle mensen gezamenlijk heeft gedood. En voor hem, die iemand laat leven, is het alsof hij aan alle mensen gezamenlijk het leven heeft geschonken. En al eerder zijn Onze boodschappers met duidelijke tekenen bij hen gekomen, maar toch werden veel van hen daarna overtreders. (soera Al Ma'ida 32)

Broeders en zusters, gebruik jij je lichaam op de juiste manier? Dat lichaam is door Allah aan jou in de meest perfecte vorm gegeven en op de Dag des oordeels zul jij moeten uitleggen wat jij met dit geschenk van Hem gedaan hebt. Denk jij dat je dit lichaam voor niets hebt gekregen? Denk jij dat je altijd dit lichaam in gezondheid kan gebruiken? Je moet het vóór die tijd gebruiken om het goede te doen. Hij zegt in het Boek, dat vertaald kan worden als:

Bij de vijg en de olijf! Bij de berg Sinai! Bij deze stad van Vrede! Wij hebben de mens in de beste en mooiste vorm geschapen. Daarna laten Wij hem zakken tot het laagste van het lage, behalve degenen die geloven en goede daden doen; voor hen is er een oneindige beloning. Wat van het Oordeel denk jij dan nog dat een leugen is? Is Allah niet de wijste van hen die oordelen? (soera Al Tin 1-8)

Als je lichaam ziek wordt, weet dan dat Allah voor iedere ziekte een medicijn heeft gegeven. De profeet (salallaahoe `alayhie wa sallam) heeft gezegd: **"Elke ziekte heeft een oplossing. Wanneer die oplossing wordt gebruikt tegen de ziekte, dan zal de patiënt genezen met de toestemming van Allah."** Er bestaan dus geen ziektes die ongeneeslijk zijn, het is alleen dat wij nog niet genoeg kennis hebben wat het medicijn is. We moeten er dus naar blijven zoeken. Daarbij moeten we zorgen dat ons lichaam gezond en sterk blijft door bijvoorbeeld te sporten.

Ook maakt Allah in de Heilige Qur'aan duidelijk dat kennis en kracht belangrijker zijn dan rijkdom en afkomst. Zo zien we dat als de Israëlieten aan hun profeet om een koning vragen, dat Talot door Allah wordt aangewezen als hun leider. Als hun profeet dat aan hen vertelt, twijfelen de Israëlieten aan die keuze en zeggen dan: **"Hoe kan hij over ons regeren, terwijl wij meer recht hebben op het koningschap dan hij en aan hem is ook geen overvloed van rijkdommen gegeven?"** waarop hun profeet antwoordde: **"Allah heeft hem boven jullie uitgekozen en heeft zijn kennis en kracht vergroot."** (soera Al Baqara 247)

Beste moslim, niet alle mensen hebben goede bedoelingen. Je moet dan ook goed opletten waar je jouw kennis zoekt. Er zijn mensen met andere bedoelingen dan de jouwe. Die mensen proberen je te laten denken dat ze met jou zijn en ze maken indruk op je, maar ze hebben de verkeerde kennis. Allah leidt hen niet in de juiste richting. Je moet dus goed oppassen voor hun mooie praatjes en hun waarschuwingen. In de H. Qur'aan staat wat als volgt vertaald kan worden: **En wanneer je hen ziet, voel je je aangetrokken door hun uiterlijk en als ze praten, luister je naar wat ze zeggen. Zij zijn als balken die gesteund moeten worden. Zij denken dat ieder gerucht tegen hen is. Zij zijn de vijand, pas op voor hen. Gods vloek zij over hen! Hoe kunnen zij toch zo ver van de waarheid zijn! En wanneer tot hen gezegd wordt: "Kom, de boodschapper van Allah zal voor jullie om vergeving vragen," dan draaien zij hun hoofd weg en jij ziet hen zich in hun hoogmoed terugtrekken. Het is hetzelfde voor hen of je wel of niet voor hen om vergeving vraagt, Allah zal hen niet vergeven. God wijst de verdorven mensen de goede richting niet.** (soera Al Moenafikoen 4)

Moslims, met een groep mensen die zo rijk is aan talenten, aan verscheidenheid, aan edelmoedigheid en energie, is de toekomst van de islam in de beste handen. Met de juiste kennis zijn wij krachtig en gezond en opent Allah alle deuren tot succes. Dit is jouw kans, dit is onze kans. Gebruik de maand ramadaan nuttig en zie het als een nieuw begin. Leer jouw islam en verbeter jezelf. Samen vertrouwen we op de islam, samen onderhouden we de islam en samen leren wij de islam.

Moge Allah de Verhevene ons iedere dag meer kennis geven. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Moge Allah de Verhevene ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen, in goede en in slechte dagen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Egypte, in Sri Lanka of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 05-07-2013

website: www.moskeeabibakr.nl