

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Wijze, de Waakzame. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en de boodschapper van de juiste Weg is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie God en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn metgezellen. En zo verder, de imaam heeft deze week verder gesproken over de jeugd, over de jongeren. In hun harten zit nog het goede, ook al moet het nog groeien. Een kind kent Zijn Schepper en is eerlijk van zichzelf. We moeten zorgen dat het kind in eerlijkheid opgroeit en het slechte niet aanleert.

Islaam is niet het willekeurig doen van dingen achter elkaar, maar alles is met elkaar verbonden. Islaam is een manier van leven en in alles wat je doet moet de islam te zien zijn. Zo past het gebed dan logisch in je leven. Als je het gebed verricht met goede bedoelingen, dan houdt het je weg van het slechte. Allah zegt in de Heilige Qur'aan hierover:

Maak bekend dat wat aan jou in het Boek is geopenbaard en onderhoud je gebed. Ja echt, het gebed houdt jou weg van slechte ondeugd en kwaad. En het gedenken van God is inderdaad het grootst. Allah weet wat je doet. (soera Al 'Ankaboet 45)

Onze Profeet (zvmh) heeft ons gezegd dat we onze kinderen en kleinkinderen moeten laten wennen aan de salaam vanaf een jonge leeftijd. Nu je kind nog niet aan de slechte dingen denkt, moet je hem bezig laten zijn met het goede. Als iemand namelijk als kind aan iets gewend raakt, dan blijft dat zijn leven lang bij hem, van jongsaf aan tot aan zijn graf.

Beste broeders en zusters, vergeet niet dat rasoelAllah (saws) ons gewaarschuwd heeft dat alle goede daden, het bidden, maar ook het vasten, het geven van sadaqa, al die dingen zijn waardeloos geworden als we roddelen en slecht praten over anderen. Laat het alsjeblieft nooit normaal worden dat wij als moslims slechte dingen over anderen zeggen, of het zelfs waar is of niet. Hoe jij met en over anderen praat, het zal normaal worden om op die manier te praten. Een probleem wordt opgelost door respect voor elkaar en het roddelen en het verheffen van de

stem vergroot het probleem alleen maar. Broederschap, de vriendelijkheid en de glimlach, het oplossen van conflicten, dát is de islam. Hoe kunnen wij verwachten dat onze kinderen respect hebben voor ons en voor anderen als wij niet laten zien dat wij respect hebben voor de wereld om ons heen?

Mohammed (zvmh) heeft eens op een dag gevraagd: 'Weten jullie wie het armst is?' De mensen antwoordden: 'De mensen die geen geld of bezittingen hebben.' Maar daarop zei hij toen: 'De armste is de persoon die op de Dag des oordeels met zijn gebed, aalmoes, vasten, bedevaart en al het goeds is gekomen, maar hij heeft slechte dingen gezegd over anderen, gevloekt, anderen slecht behandeld, geld afgepakt, vermoord, geslagen, dan deelt Allah al zijn verdiende hasanaat van zijn goede daden over zijn slachtoffers, totdat alle hasanaat op is en hij nog steeds een schuld heeft bij de mensen die hij zo slecht behandelde. Dan wordt de schuld op zijn schouders gelegd en hij wordt naar het Vuur geleid.'

Beste moslims, zijn wij de woorden uit de H. Qur'aan van enkele weken geleden al vergeten? We hoorden toen de adviezen van Loqmaan (as): **Oh mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat er ook gebeurt. Weet hoe belangrijk dit is! En draai je hoofd niet weg van de mensen of loop niet trots rond op de aarde, want Allah houdt van geen een hoogmoedige opschepper. En loop op een gewone manier en spreek met een zachte stem, want de afschuwelijkste stem is namelijk het gebalk van een ezel.**" (soera Loqmaan 17-19)

Broeders en zusters, de jeugd voedt niet zichzelf op. De ouderen moeten het voorbeeld zijn voor de jongeren. Zoals de ouderen leerden van de generatie vóór hen, zo leren de jongeren het ook. Beste jongeren, sheikh Google is een dode letter die jou nooit een voorbeeld in het echte leven zal geven, die glimlacht, die jou indringend aankijkt als je iets verkeerd hebt gedaan. Jouw broeder die een boekje meer heeft gelezen dan jou is niet hetzelfde als een oudere die jarenlang bezig is geweest met de islam, in goede en slechte dagen. Moslims, islam geef je door, op elk moment, van onze geboorte tot aan het graf, met woorden maar vooral met daden.

Moge Allah de Verhevene ons dankbaar doen zijn voor het goede dat wij leerden van de ouderen. Moge door ons goede voorbeeld anderen terugkeren op het Pad van de islam. Moge Allah de Verhevene ons dankbaar en geduldig laten zijn voor alles wat wij van Hem ontvangen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Somalië, in Palestina of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 21-06-2013

website: www.moskeeabibakr.nl