

In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, Hij Die het leven geeft en Hij Die het leven neemt. Wij prijzen Allah en vragen Hem om hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen onze slechte daden. Wie door Allah is geleid, niemand kan hem doen dwalen en degene die door Allah tot dwaling wordt gebracht, niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, Hij is Eén en kent geen enkele deelgenoot, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

'Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.' (soera Al Imraan 102)

'Oh, jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald.' (soera Al Ahzaab 70-71)

Oh Allah, schenk Uw salaam, salaam en zegeningen aan Uw dienaar en boodschapper Mohammed en aan zijn familieleden en zijn succesvolle metgezellen.

En zo verder, de imaam heeft deze week gesproken over het graf. Het graf is ons huis na de dood tot de Dag des oordeels en iedereen komt er een keer in te wonen. De dood is niet het einde, maar het begin van het eeuwige leven.

Het graf is iets dat iedere dag een dag dichterbij komt en aan die laatste rustplaats kan niemand ontsnappen. Toch is het graf niet voor iedereen hetzelfde. We weten allemaal hoe het is om te slapen in een zacht bed of op een harde vloer. Je slaapt in beide gevallen, maar in het zachte bed slaap je veel rustiger en beter. Zo is het ook met het graf. Voor de ene is het een fijne plaats om te rusten, terwijl de ander het nog slechter dan slecht heeft. Moge Allah ons beschermen tegen het slechte in het graf.

Broeders en zusters, deze goetbah is bedoeld om de slapenden van jullie wakker te maken. Veel van ons denken dat ze een eeuwig leven hebben, maar ieder leven is eindig, zelfs de wereld kent een einde. Zorg dat je altijd klaar bent voor je laatste uur, want het komt voor velen van ons onverwachts. Onze tijd staat vast bij Allah (swt), maar is voor onszelf onbekend. Moge Allah ons leiden vóór het laatste uur, vóór het te laat is.

In een Hadith van Boegari wordt overgeleverd dat onze Profeet (saws) heeft gezegd: 'Als de stoet van de djenaza loopt en de mannen hebben het lichaam op hun schouders, dan zegt de dode, als hij een goede man was: 'Ga maar met mij verder.' Als het geen goede man was, dan zal hij zeggen: 'Oh, mijn God, waar gaan jullie naar toe?' En iedereen hoort hem, behalve de mensen en de djinns.' Weet, beste moslims, dat wij de doden niet kunnen horen, omdat we er van zouden schrikken. Onze Profeet (zvmh) heeft ons, omdat we het niet kunnen horen, gezegd dat we smeekbeden, du'a, moeten maken tegen de bestraffing in het graf.

Ook levert Boegari over dat de Profeet (zvmh) heeft gezegd: 'Er was eens een man die nooit iets goeds deed in zijn leven. Hij zei tegen zijn familie: 'Als ik dood ben, verbrand mij dan en deel mij door tweeën. Strooi een deel uit in de zee en het andere deel op het land, want als God mij gaat pakken, als Hij mij bij elkaar zet, dan zal Hij mij straffen op een manier die nog nooit eerder iemand had. Toen hij stierf, hebben de mensen gedaan wat hij gevraagd had, maar Allah heeft vervolgens het land de opdracht gegeven om de as te verzamelen en Hij deed zelfde met de zee. Allah heeft de man toen gevraagd: 'Waarom deed je dat?' Toen zei de man: 'Allah, ik ben bang van Jou en Jij weet het, oh Allah, vergeef mij.' En Allah vergaf het hem.

Er zijn veel Overleveringen over hoe de Engel des Doods langs komt en wat erna gebeurt. We weten van onze kleding in het graf, dat onze ziel ondervraagd wordt door de engelen, we weten van de heerlijke geur in het graf van de juiste mensen en ook over de straf die al in het graf gegeven wordt. Daar moeten we goed voor oppassen. Allah zegt namelijk in de H. Qur'aan dat het volk van de ongelovige Firaun al in het graf dag en nacht gestraft wordt en na de Laatste Dag, Yaum al-Qiyama, wordt het volk verder gestraft. Hij zegt:

Aan het Vuur zullen zij in de morgen en in de avond worden blootgesteld. En de Dag waarop het Uur komt, wordt er gezegd: "Laat het volk van Firaun de ergste straf ondergaan." (soera Ghafir 46)

RasoelAllah (zvmh) heeft ons gezegd dat het graf de eerste stap op een trap is naar het einde, naar de agira. Wie die eerste stap veilig heeft behaald krijgt het daarna makkelijk, maar wie dat niet haalt, dat zal verschrikkelijk zijn. Mensen die denken dat Allah niet bestaat of die denken dat er naast Hem nog iets anders is, de shirk, daarvan weten we wel dat zij gestraft worden in het graf. Maar onze Profeet waarschuwt ons daarom juist ook voor de dingen die voor ons klein lijken te zijn, maar die grote gevolgen hebben. In een Overlevering worden hierbij roddelen genoemd en als we niet opletten als we naar de wc gaan en er daarom urine op ons komt. Voor deze dingen word je óók bestraft in je graf. Een van de manieren om weg te blijven van die bestraffing is om iedere dag soera Al Moelk te lezen. In deze soera zegt Allah wat de bestraffing voor de ongelovigen is.

Beste broeders en zusters, als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt en als het ochtend wordt, verwacht dan niet dat het weer avond wordt. Als je gezond bent, moet je je op ziekte voorbereiden en als je leeft, bereid je dan voor op de dood. Wacht niet tot het te laat is, het kan vandaag zijn, het kan over 50 jaar zijn, maar jouw dag en graf zijn bekend bij jouw Schepper. Zorg dat je slaagt voor die eerste stap in het Hiernamaals en zorg dat je veilig bent voor de bestraffing in het graf.

Moge Allah de Verhevene ons helpen Hem te vrezen. Moge Allah de Verhevene ons beschermen tegen de bestraffing in het graf. Moge Allah de

Verhevene ons later doen binnengaan in de Hemelse Paradijstuinen. Moge Allah de Verhevene de pijn van moslims, in Syrië, in Palestina, in Turkije of waar ook in de wereld, wegnemen en de oemma verenigen. Moge Allah de Verhevene ons niet anders dan als moslims laten sterven.

Moge God ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben vertaald of geïnterpreteerd. De zegeningen van Allah zijn op onze meester Mohammed en zijn familie en zijn metgezellen.

Vrijdagpreek Moskee Abi Bakr

datum: 07-06-2013

website: www.moskeeabibakr.nl